

Kerkdiensten zondag 07 april:

11.00 uur: Ontmoetingskerk: SHH dienst, Gerard Slingerland m.m.v. Twenty4Eleven band.

19.00 uur: Lutherkerk: Songs of Praise, Presentatie Eric Bette en pianiste Martine Broere.

Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten.

Sunday Half Hour dienst: Thema: "Toekomst vol van hoop". (We zingen uiteraard ook het prachtige lied met gelijknamige titel). Het is een week na Pasen. Jezus is opgestaan. Een nieuwe tijd breekt aan. Een nieuwe toekomst. Hoe relevant is dat eigenlijk nog voor ons anno 2024. Een toekomst vol van hoop? In een tijd van oorlog, kansengelijkheid, woningcrisis, de opwarming van de aarde. Als we onze blik alleen op deze wereld gericht houden zou de hoop ons in de schoenen zakken. Gelukkig mogen we ook naar boven kijken. Naar God. Vertrouwen op Zijn plan. Een deel van dat plan werd duidelijk toen Jezus stierf aan het kruis en opstond uit de dood. Die gebeurtenis geeft dat wij het 7 april mogen hebben over een toekomst vol van hoop.

Collecte: 1^e collecte Diaconie Appelboomproject: Zustertuin in ons dorp. 2^e collecte: Emmaüs.

1^e collecte Appelboomproject, ieder jaar in het voorjaar bestemmen we vier weken lang de eerste collecte voor Het Appelboomproject. Een project waar voorheen in de Lutherkerk voor werd gecollecteerd en welke al een aantal jaar in de Emmaüsgemeente is voortgezet. Waar komt de naam Appelboomproject vandaan? Dit refereert aan de uitspraak van Maarten Luther, die zei: 'Zelfs als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag een appelboom planten.' Hiermee wilde Luther zeggen: 'het planten van een boom geeft hoop.' Zie Kerkmag: voor verdere info Zustertuin.

De busjes zijn het hele jaar bestemd voor Vluchtelingenkinderen in Bodegraven.



Geef aan de collecte via de Emmaüsapp!
Scan de QR-code!

Met Pasen zijn de bloemen gegaan naar Mevr. Marja Sandifort.

Kerkdiensten zondag 14 april:

10.00 uur: Ontmoetingskerk: Gezins-/Philadephiadienst. Ds. A.J.R. Treur en organist/pianist Sjaak Warnaar.

19.00 uur: Lutherkerk: Ds. Adri van der Wal en organist Johan Kooiman.

Gezins-/Philadephia-dienst. Het thema zal zijn : **Doe het ff anders!** Ds. A.J.R. Treur zal deze dienst voorgaan en Sjaak Warnaar zal ons begeleiden op het orgel/piano. Het beloofd een inspirerende dienst te worden voor groot en klein. Komt u ook om er met elkaar een fijne dienst te maken? Debbie de Mooij en Marijke Broere.

Kerk in de week:

Opstandingskracht in kwetsbaarheid:

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de hartverwarmende reacties die ik heb ontvangen n.a.v. de dienst op 1^e paasdag. Het thema was 'opstandingskracht in kwetsbaarheid'. Het maakt me blij dat ik deze kracht niet alleen heb verkondigd, maar ook heb ervaren. En ik denk dat dit voor velen wederzijds is geweest. Kwetsbaar zijn gaat niet vanzelf. Het kost tijd. De omgeving moet ook veilig zijn. Afgelopen zondag heb ik ervaren dat Emmaüs een veilige omgeving is, waarin je zonder oordeel eerlijk en kwetsbaar kunt zijn. Mochten er n.a.v. de preek nog vragen boven zijn gekomen, schroom niet om ze aan mij te stellen. En mocht je er een keer over willen doorpraten met een pastoraal medewerker of één van de pastores, neem gerust contact op met Eric Bette, de coördinator van het pastoraat. Arjo van der Steen.

Impact Dienst 7 april in de Salvatorkerk om 20.00 uur. Arjen Niezen zal ons meenemen in het Thema: Roya(a), n.a.v. 1 Petrus 1. De Impact Band zal ons begeleiden met het zingen.

Ouderen/seniorenmiddag woensdag 10 april: Was u het vergeten, u kunt zich nog opgeven, bij Suzan Hille 0172-611009 of Ans Rodenburg 0172-611863, er kunnen nog wel mensen bij. Morgen is echt de laatste dag. Dhr. Wim Kusee presenteert 'Zingen in de kerk' We zingen graag in de kerkdienst. Maar hoe ging dat vroeger? Hij neemt ons mee. We gaan er weer een gezellige middag van maken en hopen op een volle zaal. Taakgroep Diaconie.

Aanstaande woensdag 10 april is er weer een ouderenkring in de Salvatorkerk van 14.30 uur tot ongeveer 15.30 uur. Helaas valt de kring deze keer samen met de ouderenmiddag in 't Centrum. We zullen dit voortaan beter met elkaar afstemmen. Voor nu bent u natuurlijk van harte welkom maar ook vrij om naar de ouderenmiddag te gaan. Hartelijke groet, Trudy Janmaat en Marianne Verburg.

De kopij voor het meinummer van KERKMAG kan aangeleverd worden tot en met 12 april via KERKMAG@pge.nu
De verschijningsdatum is 1 mei.

Oproep grote klus/2: Het ontvangstcomité stond om 10.00 uur klaar met koffie en de werkinstructie. Maar de zorgvuldig uitgekozen dag viel op 1 april, dus niemand (???) geloofde het bericht dat de toren ontmanteld moest worden én terecht. De lekkage is wel echt en wordt binnenkort door de aannemer aangepakt. Dus als er een hoogwerker bij de kerk staat, schrik dan niet. De toren wordt niet verwijderd, maar gerepareerd.

De kerkenraad nodigt u en jullie van harte uit voor een gemeenteavond op donderdag 11 april om 20.00 uur in het Centrum, inloop vanaf 19.45 met koffie en thee. Spreker op deze avond is ds. Aarnoud van der Deijl uit Hoofddorp. Hij zal een lezing houden over zijn boek: De toekomst van de kerk. Een interessant thema dat u hopelijk aan zal spreken! Daarna is er gelegenheid tot vragen stellen. Na de pauze wordt u op de hoogte gesteld van de stand van zaken in het beroepingswerk, en zal de taakgroep Presentatie de avond besluiten met een item over Kerkmag. Van harte welkom!

Ga je ook mee naar de tentoonstelling *Food for Thought*?

De taakgroep Bouwen & Ontmoeten organiseert een excursie naar: *Food for Thought*. Een multimediale tentoonstelling over de voedselindustrie in Nederland, waarbij de bezoeker wordt meegenomen op een zoektocht naar de oorsprong van ons voedsel, en de rol van Nederland en de scheepvaart in het voedselsysteem.

Op zaterdagmiddag 20 april in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Er staat een gids klaar om 15.15 uur die ons zal rondleiden. Museumjaarkaart is geldig. Meld je aan, dan kunnen we meereiskorting organiseren.

Petra Verra, p.verra@docentplus.nl Adrie Zaalberg, a.zaalberg@freeler.nl

Top 2000 dienst - DE WEG:

Op de rimpelloze vlakke van een vlekkeloos bestaan, kan het plotseling gaan waaien, ook al wil je er niet aan. Als het golft, dan golft het goed. Stef Bos realiseert zich dat maar al te goed. In het prachtige lied De Weg zingt hij: "Niet meer zien wat er niet is Alles weg wat in de weg staat Met een glimlach kijken naar wat was En zien dat het allemaal voorbij gaat" Ontdek welke weg Stef Bos ons op stuurt. Luister nu alvast het nummer en zing het op 21 april uit volle borst mee. Over de Top 2000 dienst (Standaard tekst zoals in eerste artikel).

Marianne Verburg 06-39 84 28 50 emmauskermarianne@gmail.com	Adri van der Wal 023-56 30 997 a_vd_wal@hotmail.com	Arjo van der Steen 06-55 55 33 73 arjo.pge@aol.com	Eric Bette 06-36 16 32 20 pastoraat@pge.nu
--	---	--	--

Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat.
Laatste moment van copy aanleveren donderdags om 17.00 uur