

ORDE VAN DIENST
HEMELVAARTSDAG
9 MEI 2024
9:00 UUR
LUTHERKERK, BODEGRAVEN
LITURGISCHE KLEUR: WIT



VOORGANGER: DS. AART VERBURG
WELKOM: FRANS VOORZAAT
LECTOR: ERIK DE GIER
ORGEL: WIM KUSEE

Opening dienst:

Welkom

Mededelingen

Gemeente gaat staan.

Stil gebed

Het begin: "Psalmgebed"

Openingsvers

- v. Heer, open mijn lippen.
- g. MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER.
- v. God, kom mij te hulp.
- g. HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN.

Psalmgebed Psalm 67 en psalm 47

Lezen voorganger: Psalm 67, 2-4
God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.
Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.

Zingen Psalm 47: 1
"Volken wees verheugd"

Lezen voorganger: Psalm 67, 5-6
Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde. sela
Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.

Zingen Psalm 47: 2
"God stijgt blinkend schoon"

Lezen voorganger: Psalm 67, 7-8
De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.
Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.

Zingen Psalm 47: 3
"Maak het dan bekend":
Gemeente gaat zitten.

Het woord:

Gebed
Schriftlezing Handelingen 1 : 1 – 11
NLB 662 : 1 , 2
"Heer, komt in deze tijd"
Schriftlezing Lucas 24 : 49 – 53
VERKONDIGING
NLB 662 : 3 , 4
"Uit uw verborgenheid"

Gebeden:

De diaken geeft een toelichting op de
collecten:
1^e collecte: Diaconie binnenland: Leger des Heils
2^e collecte Emmaüs
Busjes (Uitgang): Vluchtelingen kinderen in
Bodegraven
Geven kan bij de uitgang, via de website of de
Emmaüs app
Dank- en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Slotzang (staande) NLB 663: 1, 2
"Al heeft Hij ons verlaten"

Heenzending en zegen:

met gezongen amen



