

februari 2025

KERKMAG



Zorg voor de schepping

Protestantse Wijkgemeente
Emmaüs
Bodegraven



www.pge.nu

Colofon

Jaargang 19 nummer 01, februari 2025

KERKMAG is een uitgave van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven.

Kopij KERKMAG KERKMAG@pge.nu

Zondagsbrief zondagsbrief@pge.nu

Website www.pge.nu

Website redactie redactie@pge.nu

Facebook @emmausbodegraven

Rekening NL93 RABO 0373 7168 77
t.n.v. PGB Emmaüs KERKMAG
ANBI nr. 823514596

Redactie Carla van Oosterom, Chris Verra,
Cora Pool, Erik de Gier, Ineke Post
en Stieneke Baas

Ontwerp Posterum Grafische Vormgeving

Ontwerp/druk Verloop drukkerij, Alblasterdam
www.verloop.nl

Oplage 1200 exemplaren

Uitgaven KERKMAG 1e halfjaar 2025

Nr.	maand	Sluiting	Bezorgen
02	maart	14 februari	5 maart
03	april	14 maart	2 april
04	mei	18 april	7 mei
05	juni	16 mei	4 juni
06	juli/augustus	13 juni	2 juli

Nr.	Thema	
02	maart	Vastentijd en bezinning
03	april	Het belang van viering en feestdagen
04	mei	Geloof en kunst
05	juni	De Heilige Geest in ons leven
06	juli/aug.	Tijd en prioriteiten: God in een druk bestaan

Adressen en contactinfo

Ontmoetingskerk

Spoorstraat 11
0172-61 63 17 / 06-17 07 53 12
marja.hetcentrum@kpnplanet.nl

Lutherkerk

Noordstraat 2
Beheerder Henk Pauw
0172-61 61 38
lutherkerkbodegraven@gmail.com

Predikant

Ds. Annelene Metz
06-51273527
a.metz@pge.nu

Kerkelijk werkers

Marianne Verburg
Withenluststraat 19, 2471 AC Zwammerdam
06- 3984 2850
emmauskerkmarianne@gmail.com
Arjo van der Steen
Koningsmarck 22, 2411 VB Bodegraven
06-55 55 33 73
arjo.pge@aol.com

Scriba Kerkenraad Emmaüs

Alie Benedictus
Oranjelaan 22, 2411 VZ Bodegraven
06-1831 1916
scriba@pge.nu

Coördinator Pastoraat

Eric Bette
06-36 16 32 20
pastoraat@pge.nu

Penningmeester Emmaüs

Wim Kusee
Cortenhoeve 44, 2411 JW Bodegraven
0172-61 81 68
penningmeester@pge.nu

Taxidienst aanvragen

H. Peters 06-5168 5793

Hulpvragen Taakgroep Diaconie

Financieel:

Anton van Rijn, 06-24689743

Contactpersoon Mantelzorg

Marian Domburg, 0172-615037

Ledenadministratie Emmaüs

Johan Dekker
Karperlaan 11, 2411 DA Bodegraven
06-42 63 73 40
kerkelijkbureau@pge.nu

Preekvoorziening en Rooster PGE

06-43893344
preekvoorziening@pge.nu

Kerkradio PG Bodegraven

Piet Broere 0172-61 57 47
kerkradio@pgbkerken.nl

Bezorging KERKMAG

Adri van der Ben
Burg. Le Coultrestraat 19
adri3.vanderben@gmail.com

Kringloophuis

aan het Van Tolplein naast
Van Tolstraat 25. De openingstijden zijn:
woensdag 13.00-16.00 uur, vrijdag 10.00-
16.00 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur

Bankrekeningen

NL 68 RABO 0373 7166 48
Tnv Protestantse Gemeente
Bodegraven inz. Cluster Emmaus
NL 46 RABO 0373 7166 56
tnv Diaconie Buitenland PG Emmaus
NL 07 RABO 0373 7099 86
tnv Diaconie Binnenland PG Emmaus

Collectebonnen

Bestellen en betalen
[https://site.skgcollect.nl/192/pagina/1423/
home.html](https://site.skgcollect.nl/192/pagina/1423/home.html)

Afhalen

dinsdagochtend 10-12 uur
Kerkelijk Bureau, Oude Markt 1

Inhoudsopgave

Van de redactie	3
Meditatie	4
Van de voorzitter	5
In Memoriam	6
Taakgroep Jongeren	8
De Veldwerkers	9
Informatieboekje	10
Visiegroep	10
Project Paulus	12
Inspiratie weekend	13
Beheer kerkgebouwen	14
Adresboekje	16
BOC-nieuws	16
Stichting Local Care	17
Voedselkast	18
Diaconie	19
Inbox	20
Collectedoelen	21
Weeksluiting 'Vijverhof'	22
Kerk in de week Emmaüs	22
Kerkdiensten	23

IK ZOEK HULP

De Diaconie wil helpen waar geen helper is. Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan mensen die door omstandigheden geconfronteerd worden met acute geldnood. Soms malen ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in ernstige problemen komen. Dan fungeert de diaconie als extra vangnet voor mensen. Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft, bel of mail dan.

Tel: 0172- 616837 of 06-24689743

Mail: Stillehulp@pge.nu

Het thema in het eerste nummer van KERKMAG in 2025 is 'Zorg voor de schepping'. Dat is niet slechts een kwestie van milieubeheer, maar een diepgewortelde verantwoordelijkheid die voortkomt uit ons respect voor het leven in al zijn vormen. De aarde en haar ecosystemen zijn niet alleen middelen die we gebruiken om in onze behoeften te voorzien, maar levende systemen die recht hebben op bescherming en zorg. "Zoals een **rentmeester** zorgdraagt voor het land van zijn heer, zo heeft de mens de taak om Gods schepping zorgvuldig te beheren".

De uitdagingen van de huidige tijd, zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling, maken het steeds duidelijker dat de mens een cruciale rol speelt in het behouden of verstoren van de aarde. Het is niet genoeg om de schade te beperken; we moeten actief bijdragen aan herstel en behoud. Dit vraagt om milieubewuste keuzes en het aanpassen van ons gedrag. Het gaat daarbij om kleine en grote veranderingen, van het verminderen van afval tot het ondersteunen van duurzame initiatieven en het zorgen voor hernieuwbare energiebronnen.

Zorg voor de schepping betekent ook zorg voor de mensen die het zwaarst getroffen worden door de gevolgen van ecologische crises. Het is een oproep tot rechtvaardigheid, zowel voor de aarde als voor de toekomstige generaties. We moeten erkennen dat het welzijn van de planeet en het welzijn van de mens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Uiteindelijk is zorg voor de schepping een oproep tot liefde en verantwoordelijkheid: liefde voor de aarde die ons leven mogelijk maakt en verantwoordelijkheid voor de erfenis die we aan toekomstige generaties willen doorgeven. Het is een uitnodiging en opdracht, ook aan ons als gemeente.

Stieneke Baas



Zorg voor de schepping

Zorg voor de schepping: dat klinkt als iets heel vanzelfsprekends. Toch is het een beladen onderwerp geworden, want er zijn zorgen om de schepping. Dan hebben we het over het klimaat en over de aarde die vervuult en opwarmt. De meningen lopen sterk uiteen over wat we daaraan kunnen en moeten doen.

De gemoederen kunnen dan ook hoog oplopen over dit thema, dat heb je vast wel eens ervaren op een feestje of op sociale media. In het nieuws vind je er ook bijna dagelijks voorbeelden van. Zo kopte NPO1 deze week uitdagend: “Meer dan de helft van de GenZ’ers wil komend jaar vliegen”. In het radio-programma *Dit is de Dag* werd over dit onderwerp gesproken met de voorzitter van de JOVD en een journalist van wie gezegd werd dat ze een klimaatdepressie heeft. In het gesprek kwamen de bekende argumenten voorbij. De voorzitter van de JOVD die benadrukte dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben en dat je hen niet

kunt verwijten dat ze voor hun eigen portemonnee kiezen. De journalist die de vinger legde bij

“We zeggen allemaal dat we het erg vinden dat de aarde opwarmt, maar dat blijkt niet uit de keuzes die we maken.”

de menselijke neiging tot hypocrisie: we zeggen allemaal dat we het erg vinden dat de aarde opwarmt, maar dat blijkt niet uit de keuzes die we maken. We zijn te veel gericht op onszelf en op ons eigen genot.



Als mensen zo tegenover elkaar worden gezet leidt dat vaak tot vermoeiende gesprekken en zelden tot toenadering. Ik zal niet beweren dat de Bijbel ons uit deze discussie helpt, maar Bijbelteksten kunnen wel een ander perspectief inbrengen. Psalm 8 bijvoorbeeld:

² *HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld*

³ *door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt*

U een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken.

⁴ *Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd,*

⁵ *wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet?*

⁶ *U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie,*

⁷ *hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd:*

⁸ *schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld,*

⁹ *de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën.*

¹⁰ *HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.*

Deze psalm beschrijft het gevoel van verwondering dat je kan

overvallen als je naar de schepping kijkt. Naar de schepping in het groot, dat immense heelal, maar ook de schepping in het klein: de geboorte van een kind. Wat is het leven een wonderlijk geschenk en wat is hier een kunstenaar aan het werk geweest. Over de hele aarde zie je Zijn naam uitgeschreven. De Britten kennen het prachtige woord *awe*: daar zit verwondering in, maar ook ontzag. Je wordt er stil van, je voelt je klein. Dat gevoel wordt benoemd in het midden van de psalm: wat is de mens in het grote geheel van de schepping? Het lijkt op wat de eerste ruimtevaarders met een schok beseften: dat kleine blauwe bolletje, met een



laagje dampkring eromheen en een nog dunnere laag leven, dat is ons thuis en daar zijn we helemaal van

afhankelijk. Maar ook: daar zijn wij voor verantwoordelijk. Het werk van Gods handen wordt ons toevertrouwd. Niet als een cadeautje waar je mee mag doen wat je wilt – eens gegeven, blijft gegeven – maar als de kostbare wereld waarin we mogen leven. Zorg voor de schepping: het is niet moeilijk om elkaar daarover de maat te nemen. Maar misschien kunnen we het gesprek wel aangaan vanuit verwondering en ontzag voor onze Schepper en voor alles wat leeft. Wat betekenen die woorden voor jou: ‘U hebt hem toevertrouwd het werk van uw handen’?

ds. *Annelene Metz*

Van de voorzitter

Zoals ik in de zondagsbrief had aangekondigd wil ik wat meer vertellen over het verzoek van de Hervormde wijkgemeente Bodegraven/Nieuwerbrug om tijdens de verbouw van de Dorpskerk onze Ontmoetingskerk te gebruiken.

Wij hebben nadat het verzoek officieel bij ons binnenkwam direct positief gereageerd. Het verzoek ging over de lente- en zomerperiode van 2025. Na onze positieve reactie kwam echter het volgende bericht: ‘De kerkrentmeesters hervormd hebben de plannen besproken met de beide kerkenraden (wijk 1 en 2) in een meningsvormende vergadering op 11/12/2024. Hierbij hebben we goedkeuring gekregen op de complete onderhoudsgreep, groot onderhoud orgel en geluid/muziekinstallatie alsook aanvullingen als koffi corner en gebedsruimte/stiltecentrum. Daarnaast is

uitgebreid gesproken omtrent een eventuele indelingswijziging van de kerkzaal en koorruimte. De beide kerkenraden hebben ons verzocht om toch dit nader uit te werken en hierbij goedkeuring te vragen bij de Erfgoedcommissie (en ook Rijksdienst Cultureel Erfgoed). Dit vergt tijd en om die reden kunnen we niet starten op 22 april a.s. Begin januari 2025 hebben wij de nieuwe planning beter in beeld dan nu, mede vanwege het overleg met de genoemde instanties. Zodra we dit weten zullen we opnieuw met de Emmaüs gemeente overleggen. Dus we komen hier zo spoedig mogelijk op terug.’

Het is dus duidelijk dat het verzoek om op zondag gebruik te gaan maken van de Ontmoetingskerk minder urgent is. Wij hebben daarom het verdere overleg over de precieze invulling voorlopig nog even tot nader bericht opgeschort. Voor de Hervormde wijkgemeente maar ook voor ons was in dit licht de lezing die de dominee/architect Jan Willem de Hek op 15 januari gaf op de gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie van de Algemene Kerkenraad heel leerzaam. Hij zette ons aan het denken over de functie van kerkgebouwen in de huidige maatschappij, niet alleen als Godshuis maar ook als centrum van activiteiten in een stad of dorp. Dat kan goed van pas komen als wij gaan nadenken hoe we in de komende jaren met onze gebouwen denken te moeten omgaan. In het volgende KERKMAG-nummer wil ik graag ingaan op de gemeentevond van 3 februari.

Koos Karssen

In memoriam

Geertje Boekensteijn

Op 6 december 2024 overleed, op 77-jarige leeftijd, Geertje Paulina Gerarda Boekensteijn-de Ruig. Zij werd geboren in Baarn op 6 oktober 1947 in een gezin met één zus en drie broers. Zij ging naar de lagere school en later naar de Mulo. Daarna werkte zij als administratief medewerker bij de Magneet en later bij de omroep NCRV. Daarnaast had zij een bijbaantje bij de Gereformeerde Vrouwenbond. Via dit baantje leerde zij Leen kennen, waarmee ze verloofde op 31 oktober 1970. De uitgestelde bruiloft, wegens ziekte van de moeder van Leen, volgde op 6 augustus 1971. Samen gingen zij in Alphen aan den Rijn wonen waar zij twee kinderen kregen, Daniëlle en Marco. Begin 1981 verhuisden Leen en Geertje naar Bodegraven. Hier kregen zij nog een derde kind, Heleen. Geertje was actief betrokken bij de Ontmoetingskerk waar ze zich inzette voor Comité Meeleven en graag zong in het koor 'Revival'. Zij was een prachtige moeder met veel liefde voor anderen, wat zij ook meegaf aan de kleinkinderen waar zij graag op paste. In 2021 overleed haar dochter Daniëlle. Dit was een emotionele periode voor de

familie. Een jaar later kreeg zij te horen dat ze zelf ziek was en kreeg Leen een hartinfarct. Geertje bezat de kunst om niet te klagen en niet te veel naar zichzelf te kijken. En zo zag Geertje elke dag die

zij had als een geschenk en haalde ze vreugde uit de dingen en de mensen waar ze zo van hield. In de dankdienst voor haar leven op 13 december stonden we stil bij de tekst uit Johannes 15:12: "Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad". In de woorden van het lied 'Ik zal er zijn' van Sela zagen we haar vertrouwen in de eeuwigdurende liefde van God: "De toekomst is zeker ja eindeloos goed, als ik eens moet sterven als ik U ontmoet, dan droogt U mijn tranen U noemt zelfs mijn naam, U blijft bij mij Jezus en laat mij niet gaan".

Marianne Verburg



Gerrie van Waveren

Op 10 januari 2025, overleed, op 83-jarige leeftijd, Gerrigje van Waveren-Kastelein. Gerrie werd geboren te Driebruggen als vierde kind in een gezin met 14 kinderen. In haar jeugd had ze de zorg voor het huishouden en de jongere broertjes en zusjes. En op jonge leeftijd werkte ze buitenshuis in het huishouden om het gezin thuis draaiende te houden. Op 22-jarige leeftijd trouwde zij met Gerrit van Waveren en samen kregen zij twee zonen Ernst (1964) en Gert-Jan (1968). Gerrie werkte mee in het loodgietersbedrijf, voedde de kinderen op en zorgde voor het huishouden. Op 1 januari 1984 werd zij weduwe omdat echtgenoot Gerrit, die werkzaam was bij de vrijwillige brandweer, bij een brand omkwam. Na een moeilijke periode pakte zij het leven weer op. Zij heeft veel gewandeld, gefietst en gezwommen en genoot ontzettend van haar klein- en achterkleinkinderen. In de laatste periode van haar leven had zij een gezellige tijd met Bert van Os. In oktober

2024 werd zij ongeneeslijk ziek. De aandacht vanuit de kerk, in de vorm van kaartjes, telefoontjes en bezoeken heeft zij zeer gewaardeerd. In de laatste intensieve, maar waardevolle drie maanden heeft zij nog mogen genieten van veel mooie momenten met haar familie en geliefden. Op vrijdag 10 januari, in de vroege ochtend heeft zij hen, omringd door haar dierbaren, losgelaten. In de afscheidsdienst op vrijdag 17 januari lazen we psalm 23 over de Goede Herder, haar steun en toeverlaat, die haar door haar diepste dalen heen droeg.

Marianne Verburg



Gijsbert Spaans

Gijs werd geboren in 1935, hij was zoon van Jochem en Jo Spaans en hij werd broer van Gerrie.

De voedseldropping in het voorjaar van 1945 maakte een diepe indruk op hem. En als jongetje van 9 of 10 jaar besloot hij: vliegen, dat wil ik ook. En daarom ging hij na de Mulo naar de hts-vliegtuigbouw.

Bij het 'klissen' in Delft (dat was dat je met vrienden en vriendinnen buiten liep en contacten legde) ontmoette hij Nellie van der Gaag. Zij was nog maar 14 en hij 16, maar een vonk sloeg over en ze zijn meer dan 70 jaar samengebleven. Hij vervulde zijn militaire dienst bij de luchtmacht en hij promoveerde tot sergeant.

Ze trouwden in 1959 en gingen wonen in Nieuwkoop. Dat was dicht genoeg bij Schiphol voor zijn werk als boordwerktuigkundige. Elvira en Miranda werden geboren en na de verhuizing naar Bodegraven kwam zoon Roland. Hij stapte over naar olieconcern Mobil en maakte daar een mooie carrière, want hij werd verantwoordelijk voor de verkoop in een groot deel van West-Europa.

De kinderen vonden partners: Pim, Axel en Petra, er kwamen zeven kleinkinderen, op de rouwkaart staan zeven achterkleinkinderen, de achtste is op komst. Zo hadden Gijs en Nel het voorrecht dat hun samenzijn uitgroeide tot een grote familie. Er was veel moois, ze reisden veel en Gijs deed mee in diverse besturen en de kerkenraad. Dieptepunt was ruim zes jaar terug het verlies van Miranda. Zij overleed veel te vroeg.

De laatste tijd ging Gijs' conditie achteruit en in november moest hij naar een verpleeghuis in Vlaardingen. Daar werd goed voor hem gezorgd, maar op bezoek gaan was door de afstand helaas beperkt. Gijs is daar op woensdag 8 januari overleden. Een week later hebben we afscheid genomen met liederen en lezingen die bij hem pasten. Er waren bijdragen van de kleinkinderen en van Roland. Daarna hebben we Gijs begraven op Vredenhof. We bidden voor Nel, voor haar familie en voor iedereen die van Gijs gehouden heeft.

ds. Bram Tack

Corry Doddema

Op maandag 13 januari overleed, op 86-jarige leeftijd, Cornelia Bastiana Doddema-van Eijsden. Corry werd geboren op 6 september 1938 te Haarlemmermeer en overleed in de Ronssehof te Gouda. Zij was enig kind, haar vader was koperslager waardoor zij dan ook een verzameling van wel 120 stuks koper bezat (naast al haar andere verzamelingen). Corry studeerde medicijnen en was later werkzaam in het laboratorium bij Andrélon. Zij trouwde met Hibo Doddema die in 2011 overleed. Een moeilijke tijd brak aan maar de burens en de medewerkers van de Vierstroom zorgden voor lichtpuntjes in haar leven. Omdat haar gezondheid achteruitging verhuisde ze in 2014 van de Beijershof naar het appartement aan de Koninneweg waar ze uiteindelijk haar plekje vond.

Hibo en Corry waren vele jaren betrokken bij de evangelisatiecommissie en zorgden ook jarenlang voor de verspreiding van het kerkblad, nu KERKMAG. In de herdenkingsdienst op maandag 20 januari stond psalm 121 centraal.

Het was de maandagpsalm van Corry en Hibo. Een psalm om mee te dragen op de reis van je leven.

Marianne Verburg



Taakgroep Jongeren

Met welke zaken houdt de Taakgroep Jongeren zich bezig? Tussen alle structurele activiteiten zoals Kinderkerk 2.0, Juniorkerk, X-plore avonden en kindermomenten door houdt de taakgroep zich ook met andere onderwerpen en activiteiten bezig. In dit artikel kijken we terug en vooruit.



Adventsproject met Klunzige Kaatje

Tijdens de adventsperiode kwam Kaatje op bezoek tijdens de kindermomenten. Ze keek met de kinderen naar de Kalender van de hoop en vroeg hen om haar te helpen om te hopen. Soms kan het namelijk best lastig zijn om hoop te houden terwijl we om ons heen veel verdrietige dingen zien gebeuren. Gelukkig was Freek er ook bij om antwoord te geven op moeilijke vragen.

Steun Youth Alpha

In januari start een nieuwe serie Youth Alpha cursus voor jongeren

van 15-25 jaar. Als gemeente steunen wij deze activiteit financieel en in gebed. Het is een heel mooie manier voor jongeren om bewust bezig te zijn met wat het geloof voor hen persoonlijk kan betekenen. Later dit jaar zal ook een Alpha cursus voor 25+ beginnen. Voor meer informatie kijk op: www.alphabodegravenreeuwijk.nl

Geloof en opvoeding

De geloofsoepvoeding van kinderen kan soms lastig zijn. Hoe geef ik het christelijk geloof mee aan mijn kinderen? Op welke leeftijd begin je hiermee? Waarom is dit



belangrijk? Allemaal vragen waar je als jonge ouder mee kan stoeien. Er is inmiddels een tweede groep Geloof & Opvoeding gestart waarbij ouders zich kunnen aansluiten om met elkaar na te denken over de geloofsoepvoeding van hun kinderen. Wil je zelf ook graag aansluiten, neem dan contact op met Judith van Klink (judithcjansen@gmail.com) of Christina Soet (cmschelling@hotmail.com).

Tot slot noemen we dat we ons als Taakgroep Jongeren bezinnen op het vieren van Avondmaal met kinderen. In onze gemeente vieren we 'open' avondmaal, wat inhoudt dat iedereen welkom is. We denken na op welke manier we dit vorm kunnen geven.



De veldwerkers - aflevering 13

Er zijn binnen Emmaüs vele vrijwilligers actief. Op allerlei gebieden. Zonder hen kunnen veel zaken niet worden geklaard, gedaan of gerealiseerd. We kunnen gewoon niet zonder, ze zijn heel, héél belangrijk. Wij noemen ze **de veldwerkers**. In elke KERKMAG geven we er een gezicht aan.

Wees trots op ze!

Frederik de Koning



Wie ben je?

Ik ben geboren en getogen in de 'Bodegraafse Meije', in 2015 getrouwd met Daisy in de Ontmoetingskerk. We hebben twee zonen: Noah (6) en Boaz (4). We wonen in Nieuwerbrug. Ik heb op de basisschool 'School met de Bijbel' in de Meije gezeten, totdat die vanwege leerlingen tekort gesloten werd. Daarna twee opleidingen, beide in Handel & Verkoop. Mijn eerste korte stage was bij 'De Echte Bakker Ko van Daalen', gevolgd door 'C1000 Langerak', daar heb ik geruime tijd gewerkt. In 2008 de overstap naar een Kaashandelsbedrijf in een buitendienstfunctie vnl. in het retailkanaal. Toen het bedrijf ging fuseren kwamen alle buitendienstfuncties te vervallen en dat midden in de Covid-19 periode. Gelukkig kon ik direct weer aan de

slag als verkoopadviseur bij een producent van pure sappen. Hier werk ik nog steeds elke dag met groot plezier.

Wat doe je?

Ik ben gedoopt in de Ontmoetingskerk. Toen ik nog jong was, zijn wij als gezin overgeschreven naar wijk 1 & 2. Op de Zondagsschool, De Wegwijzer en de Reflector gezeten en later vaak in 't Honk te vinden. Vele jaren als deelnemer en leidinggevende mee geweest met Kamp Leusden. Op jonge leeftijd werd ik gevraagd om als hulpleiding mee te gaan. Mooie herinneringen! Daarna ingezet voor 'Tienerkamp Bodegraven' en ook nog enkele jaren als leiding van Reflector op vrijdagavond.

Na de overstap naar Emmaüs, ben ik me blijven inzetten voor Jeugdwerk. Eerst de Tienerdiensten op de jeugdzolder. Tijdens onze kennismaking met Bram Tack is er een 20+ gespreksgroep ontstaan. Deze groep is inmiddels 30+ geworden en wij gaan hier beiden met veel plezier naar toe. Na mijn belijdenis terecht gekomen in de TGJ (Taak Groep Jongeren), wat een leuke groep is dit! We hebben

door onvoldoende bezetting en animo moeilijke keuzes moeten maken om meerdere activiteiten te schrappen. We hebben voornamelijk de focus gelegd op de oppas, Kinderkerk 2.0 en Kliederkerk. Dit voorjaar hebben we ook weer iets kunnen toevoegen aan het aanbod voor jongeren en zijn we naast Kinderkerk gestart met Juniorkerk. Leuk dat ik dit samen mag doen met twee mannelijke leidinggevers! Gelijk een oproep: we zijn nog op zoek naar een 4e persoon (...)!

Waarom doe je het?

Na enkele gebeurtenissen binnen Emmaüs, ervaren we dat Emmaüs in beweging is. We betreuren wat er is gebeurd en jammer genoeg net in een periode dat persoonlijke communicatie lastig was. Ondanks de keuzes die gemaakt zijn, blijven we positief en kijken vooruit naar een mooie toekomst. Fijn dat we met Annelene weer een predikant hebben!

Ik ben dankbaar voor de vele mooie momenten die we hebben beleefd binnen Emmaüs. Vooral de gespreksavonden van de 20+ en 30+ groep. De fietstocht in de Meije op de startzondag. De energie binnen TGJ.

Tot slot

Dank ook aan de vele vrijwilligers die zich inzetten, voor welke functie dan ook. We beseffen vaak niet goed genoeg hoe belangrijk dit werk is! Ook de kleine dingen... de betrokkenheid binnen onze gemeente en de complimenten en schouderklopjes die we regelmatig ontvangen. Maar wat vooral belangrijk is, dat we ons *thuis voelen* en dat we *onszelf* kunnen zijn!

Informatieboekje 2025

Bij deze KERKMAG ontvangt u het nieuwe informatieboekje van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs.

Het bevat informatie over onze Kerkenraad, de Taakgroepen van onze wijkgemeente, Commissies van de Protestantse Gemeente Bodegraven en Interkerkelijke werkgroepen en commissies.

Dit boekje vervangt het jaarboekje juli 2022 met actuele informatie. We adviseren u om het boekje te bewaren. Nieuwe leden zullen dit boekje ook ontvangen om wegwijs te worden in onze wijkgemeente.



Visiegroep

De Kerkenraad heeft onze visiegroep gevraagd een toekomstvisie te ontwikkelen die de gemeente de komende 10 jaar richting geeft. Deze visiegroep bestaat uit: Judith van Klink, Petra Verra, Bas Bateiaan, Kees de Bruijn, Richard de Mooij en Erik Verwoerd als externe procesbegeleider.

In de KERKMAG van december hebben we meer verteld over onze opdracht, het doel en de aanpak van dit proces.

Als visiegroep willen we **samen met de hele gemeente** ontdekken wat echt belangrijk is. Wat zijn onze kernwaarden als Emmaüs? Op basis van het huidige beleidsplan en gesprekken met een breed samengestelde klankbordgroep, meerdere taakgroepen, gespreks-groepen, het pastoresteam en de Kerkenraad hebben we een

voorlopige lijst van 10 kernwaarden opgesteld. Zie onderaan de opgestelde lijst: kernwaarden met een (ver)korte omschrijving.

Tijdens de gemeenteavond op 3 februari hebben we samen gesproken over de kernwaarden. Daarbij kwam ook de vraag aan bod: **Hoe kunnen deze kernwaarden een plek krijgen in de gemeente?** De opbrengsten van deze avond nemen we mee in het verdere proces.

Het proces van samen bepalen wat belangrijk is, is minstens zo belangrijk als het resultaat. De visie moet van ons allemaal zijn. Daarom willen we ook de ouderen betrekken via koffieochtenden en middagen en de jongeren via de Xplore-bijeenkomsten.

Daarnaast organiseren we een extra avond met de gemeente op **maandag 24 maart**. Noteer deze datum alvast! Meer informatie volgt.

Wilt u reageren op basis van de gemeenteavond of dit bericht? We horen het graag! Uw inbreng is van harte welkom bij richarddemoij@live.nl of de andere visiegroep deelnemers.

Namens de visiegroep,
Richard de Mooij

Kernwaarde	Korte omschrijving
1. Christus centraal	Vertrouwend op de leiding van Gods Geest oefenen wij om navolgers van Christus te zijn, om zoals licht zichtbaar te zijn in de wereld. Hij is een voorbeeld in Zijn vertrouwen op God, in zijn vergeving.
2. Genade	We denken hierbij aan 2e kansen, opnieuw mogen beginnen, gratie, vergeving. Wij mogen Zijn genade doorgeven. We zijn Gods kinderen.
3. Eenheid in verscheidenheid	Ruimte voor individueel geloven, geloofsgesprek, we geloven dat dit verrijkend is voor de geloofsgemeenschap en voor ons als individu. We geloven dat de verscheidenheid tot groei kan leiden wanneer we elkaar ruimte blijven geven en het gesprek aangaan.
4. Oefenplaats	Geloven en leven in de Geest van Jezus. Met vallen en opstaan van God en elkaar leren om navolgers van Christus te zijn. We oefenen in vrede, compassie, recht, liefde en troost.
5. Zorg voor de schepping	Rentmeesterschap, duurzaamheid in de breedste zin van het woord.
6. Gods zichtbaarheid in de wereld (zowel lokaal als veraf)	We willen Gods handen, voeten, ogen, oren en mond zijn. Rituelen. Dorpsdienaars: Als kerk zijn we geroepen om midden in onze Bodegraafse samenleving te staan, mee te huilen, mee te lachen, mee te zorgen, mee te helpen aan gerechtigheid, compassie en vrede.
7. Vertrouwen	Geloof, hoop, vertrouwen dat we het niet alleen hoeven te doen, vertrouwen op Gods Geest, dingen naar boven brengen, loslaten.
8. Intergeneratief / inclusief	We willen binnen de gemeenschap voor alle generaties een plek creëren. Dit hoeft niet altijd voor iedereen dezelfde plek te zijn. <i>Familie:</i> Waar je thuis bent, waar je gekend bent, onlosmakelijk met elkaar verbonden, je kiest elkaar niet uit, voor elkaar zorgen, verband wat er altijd is, ongeacht of je komt of niet. <i>Inclusief:</i> Een warm thuis voor iedereen, ongeacht nationaliteit, geslacht, gender etc.
9. Daadkracht	We willen de handen uit de mouwen steken, organiseren, we willen gebruik maken van de talenten die in de gemeente aanwezig zijn en hier ook ruimte voor maken.
10. Stilte, verstillig, spiritualiteit	Ruimte voor christelijke spiritualiteit, mystiek, het transcendente, rituelen. De stilte. Open kerk voor mensen om kaarsje aan te steken.

Taakgroep Bouwen en Ontmoeten

Project Paulus: Verrassende uitvoeringen

Een enthousiaste groep van zo'n 80 gemeenteleden is inmiddels gestart met de repetities en voorbereidingen van Project Paulus. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart 2025 zijn er drie uitvoeringen in de Ontmoetingskerk/t Centrum. De kaartverkoop start op 15 februari.



Wat houdt Project Paulus in?

Project Paulus is niet zoals eerdere musicals, maar anders. Het speelt zich af in verschillende ruimtes, waarbij het publiek zich verplaatst, zoals bij de kerstwandelingen. Een reclamebureau krijgt de opdracht om Paulus op aansprekende wijze in de markt te zetten. Geen

gemakkelijke opdracht, wat weten zij nou van Paulus? En wat heeft hij ons vandaag nog te zeggen? Thema's uit zijn brieven komen voorbij: vrijheid, vrijmoedigheid, rechtvaardigheid en liefde. Verweven met allerlei perikelen binnen het reclamebureau.

Kaartverkoop via website Emmaüs

De uitvoeringen zijn op vrijdag 14 maart 2025 om 19.30 uur en zaterdag 15 maart 2025 om 14.00 en 19.30 uur. Kaartjes kunnen vanaf 15 februari alleen besteld worden op de website: www.pge.nu. Voor volwassenen is de prijs 5 euro, voor jeugd tot



18 jaar is het gratis. Voor wie het niet haalbaar is om kaartjes via de website te bestellen, is er de mogelijkheid om een kaartje te kopen bij Michiel Karsen in de ReadShop, Wilhelminastraat 1.

Project Paulus
is niet zoals
eerdere
musicals,
maar anders.



Taakgroep Bouwen en Ontmoeten

Inspiratieweekend in Olst

In het weekend van 22-24 november jl. waren we met 17 leden van Emmaüs op "inspiratieweekend" in Olst, te gast bij oud-Bodegravers Esther en Gerrit Coes in hun prachtig verbouwde hoeve.



Sommige mensen kenden elkaar wel 'van gezicht', maar hadden elkaar nog niet eerder gesproken. Het aan elkaar voorstellen met hulp van een meegebracht voorwerp hielp dan ook om meteen op de vrijdagavond mooie, leuke en ontspannen gesprekken op gang te laten komen over wat ons na aan het hart ligt en inspireert.

De start van de zaterdag was meteen bijzonder door het meditatiemoment in de prachtige ronde stilteruimte van Hoeve Wetermans, waarbij Esther ons begeleidde. Later op de ochtend keken we gezamenlijk naar een aflevering van "De Verwondering" (KRO/NCRV) over 'Inspiratie voor alle dag' met Broeder Fer van der Reijken (een aanrader!). Dit leverde wederom boeiende gespreksstof op.

Het nabijgelegen bos nodigde vervolgens uit tot wandelen, terwijl anderen onder leiding van thuiskok

Caroline Zwaneveld een paar heerlijke baksels maakten voor bij de koffie.

Later die dag gingen we creatief aan de slag: we maakten onze persoonlijke collage met als thema 'Inspiratie'. Ontspannen knippen, plakken, tekenen en schrijven.... De collages werden zo divers! Door ze aan elkaar toe te lichten, leerden we elkaar nog beter kennen.

Naast het van tevoren bedachte programma was er ook gelegenheid om je even terug te trekken, te lezen, te haken, en zeker ook om te musiceren. Fijn dat er een aantal instrumenten waren meegenomen om zo bij de aanwezige piano

met elkaar te kunnen musiceren en zingen!

Voor het koken van het zaterdagavond-diner gingen we genoeglijk in groepjes aan de slag. Wat hebben we heerlijk, en 'eerlijk' gegeten! Daarna speelden we een aangepaste versie van het bekende Ganzenbord. De voorbereidingscommissie had nieuwe opdrachten gemaakt bij de put, de gevangenis en de andere 'pech' plaatsen. Ook dit leverde mooie gespreksstof op. Na nog wat gezellig napraten, zocht iedereen zijn of haar slaapplek op. De zondag startte met een stilte-wandeling, met Gerrit als gids. Na het ontbijt, bereidden we in groepjes de middagdienst voor. We kozen per groepje een lied, een één- of tweeregelig gebed en een korte Bijbeltekst. We maakten ook gebruik van de liturgie die deze ochtend in de Ontmoetingskerk werd gebruikt tijdens de dienst van Eeuwigheidszondag om zo met elkaar verbonden te zijn. Wij vierden onze dienst in de Meditatie ruimte. Het was mooi.... Indrukwekkend....en inspirerend! Een prachtige afsluiting van een heel fijn weekend.

Heeft het weekend ons gebracht wat we verwachtten? Dat was voor iedereen natuurlijk anders. Maar er was veel moois om in dankbaarheid vast te houden...om mee verder te gaan. Het heeft ons zeker geïnspireerd!

Voor de meesten was het wel duidelijk: dit weekend is voor herhaling vatbaar. En wat betreft de naam 'Inspiratieweekend'.... We kozen voor een nieuwe naam: Emmaüs-weekend. Gaat u, ga jij, de volgende keer ook mee?

Adrie Zaalberg

Beheer Kerkgebouwen

Klussen

De drukke feestdagen hebben we weer achter de rug, maar tijdens deze periode zijn er ook diverse zaken geregeld. Naast het nodige kluswerk, waarover later meer, is er ook veel tijd besteed aan de plannen die voor de komende tijd aandacht behoeven. Omdat we als taakgroep verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de kerken hebben we vorig jaar in het verlengde daarvan ook de herinrichting weer op de agenda gezet.



Want als we aan de gang gaan met het (groot) onderhoud is het uiteraard slim om zaken zoals herinrichting en duurzaamheid hierbij mee te nemen. Om zicht te krijgen op het laatste, de duurzaamheid, is er door de taakgroep regelmatig overleg geweest met het bedrijf 'De Groene Grachten', die ingehuurd door de provincie Zuid-Holland, ons adviseert op het gebied van duurzaamheid. Zij hebben een schouw gedaan bij de Lutherkerk en de Ontmoetingskerk en-ruimte. Het uitgebrachte rapport geeft mooie aanknopingspunten en kansen in het maken van de juiste keuzes. Het rapport wordt binnenkort in de taakgroep Beheer &

Financiën besproken en voorgelegd aan de kerkenraad.

Ook is via een andere weg een subsidieaanvraag gedaan om onderzoek te doen naar herbestemmingsmogelijkheden voor de Ontmoetingskerk. Uiteraard zal de Ontmoetingskerk in eerste instantie gebruikt worden voor de

kerkdiensten. Het onderzoek zal zich daarom richten op de andere gebruikersmogelijkheden, op welke manier kan het pand voor meerdere doeleinden opengesteld worden. Deze onderzoeken en richtinggevende adviezen worden uiteraard afgestemd op de uitkomsten van de visiegroep. Ook is door de Energiegroep een bezoek gebracht aan een kerk in Woudenberg, om de werking van de aldaar geplaatste infraroodpanelen te ervaren. Ook andere kerken worden door de Energiegroep bezocht.

Dan het kluswerk, want er is weer voldoende gedaan door diverse vrijwilligers. En hoe leuk is het om met elkaar een klus aan te pakken. Voel je vooral uitgenodigd om deel uit te maken van het klusteam. Wat is er allemaal gedaan?

Op aanvraag van enkele gemeentelieden hebben we een aantal banken meer (been)ruimte gegeven, waardoor het voor de wat langere gemeentelieden makkelijker wordt om een fijne plek in de kerk te vinden. Ook kunnen de gemeentelieden die wat slechter ter been zijn makkelijker in en uit de banken stappen. De hemelwaterafvoeren (HWA) zijn allemaal vervangen en binnenkort worden de betonlaten (buitenzijde van 't Centrum)



gerepareerd. Het geplande voegwerk van vorig jaar is afgerond en nu moeten we bepalen of het overige voegwerk aan de kerk in 2025 gedaan kan worden.

In de consistorie staat nu een printer. Op de vraag van diverse gemeenteleden is deze aangeschaft én geïnstalleerd. Deze kan voor simpel afdruk- en kopieerwerk gebruikt worden, want voor het grootschalig optreden hebben we tenslotte onze repro-afdeling.



Op de vraag vanuit de kerkenraad hebben Han, Hans, Henk en Piet ervoor gezorgd dat er vanaf nu ook gestreamd kan worden vanuit de Ontmoetingsruimte. Dus de gemeenteavond van 3 februari kon ook gevolgd worden door gemeenteleden (via een beschermde link) die 's avonds liever niet de deur uitgaan. Een prachtige klus die na de kerst is gerealiseerd. De

taakgroep schaft voor het wassen van kleden, tafellakens en hand- en theedoeken etc. een wasmachine en droger aan. De was kan dan op locatie gewassen worden. Ook zijn we het dak weer op geweest en hebben de bladeren verwijderd, waardoor de HWA's het water goed kunnen verwerken. In de toren hebben we een vochtmeter

geplaatst om te zien of de werkzaamheden aan de toren, die we in juni hebben gedaan, geslaagd zijn. De taakgroep is verder druk bezig geweest om de Actie Kerkbalans in te zetten. Er is een folder gemaakt en de enveloppen zijn klaargemaakt voor de verspreiding. Ook dit jaar zijn er weer prachtig veel mensen die hierbij willen helpen. Maar we kunnen uiteraard altijd meer 'lopers' gebruiken!



Tot slot hebben we tijdens de laatste vergadering afscheid genomen van Bart Jan Bootsma die namens de taakgroep het beheer deed over de Luther- en Salvatorkerk. We zijn dus op zoek naar iemand die het beheer van deze kerken voor zijn/haar rekening wil nemen. Naast deze vacature hebben we ook nog iemand nodig voor het secretariaat. Dus hierbij de oproep om je aan te melden. Dat kan bij Wim Komrij of bij een van de taakgroepleden. Schroom niet en pak die kans, want het is ook leuk om samen een klus te klaren!



Namens de taakgroep Beheer & Financiën,
Frank Baas

Ledenadministratie

Adresboekje



Leden van wijkgemeente Emmaüs, de kerkenraad heeft het voornemen een nieuw adresboekje uit te laten brengen.

De gegevens in dit boekje bestaan per PE (Pastorale Eenheid) uit gezinsnaam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Het adresboekje zal volgens de toegestane privacyregels alleen aan leden van onze wijkgemeente verstrekt worden.

Er zijn bij mij een aantal gemeenteleden bekend die het niet op prijs stellen dat hun gegevens in een dergelijk boekje opgenomen worden. Dit is een persoonlijke keuze, deze namen worden dan niet in het boekje opgenomen.

Hierbij het verzoek om mij uiterlijk 28 februari 2025 door te geven of u bezwaar heeft tegen vermelding van uw

gegevens in het nieuwe adresboekje. Heeft u geen bezwaar, dan ontvang ik graag de recente gegevens zoals boven vermeld: gezinsnaam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Daarbij kunt u aangeven welke gegevens specifiek vermeld mogen worden.

Mocht ik voor die tijd geen bericht van u ontvangen, dan zullen de gegevens voor zover die bekend zijn bij de ledenadministratie of uit uw app-profiel gebruikt worden.

Doorgeven kan via onderstaande mail of schriftelijk.

Johan Dekker

Ledenadministratie, Karperlaan 11
2411 DA Bodegraven, mail: kerkelijkbureau@pge.nu

BOC-nieuws

Zaterdag 16 november was het raak in Broekvelden: rook uit het oud papier in de perswagens.

Contact met Cyclus: wat nu? De opdracht was: probeer het zelf te blussen... als het niet lukt, kieper je de hele inhoud op straat en bel je de brandweer! Het was gelukkig geen zijlader want die is geheel gesloten. Bij een achterlader kun je nog een gedeelte van de lading verwijderen.

Na enig zoeken zag men waar de rook vandaan kwam: een laptop tussen het papier was gekraakt en de batterij had vlamgevat. Met enig duwen en trekken kon de laptop veilig worden gesteld en buiten de laadbak geblust worden. De eigenaar is onbekend. We hopen maar dat hij niet op zoek is naar zijn laptop, want die is niet meer bruikbaar!

Op 14 december gingen we weer op pad en sloten we het jaar 2024 af. Het is alle keren weer gelukt om een ploeg te leveren voor alle perswagens.

De BOC-dagen in 2025 zijn

18 januari	15 februari	15 maart
12 april	17 mei	21 juni
19 juli	16 augustus	20 september
18 oktober	15 november	13 december

Wij hopen ook voor 2025 weer op een jaar met een goede opbrengst.

Dat maakt het voor de vrijwilligers fijn om mee te doen en voor onze wijkgemeente geeft het wat ruimte in de begroting. Daarvoor is het ook van belang dat wijkgemeente Emmaüs voldoende vrijwilligers kan inzetten. Wilt u ons helpen om dit te realiseren?

Bel Jan of Marianne Schipperus om u aan te melden, met vragen en opmerkingen: 611952 of 06 48445711.

Zoals eerder gemeld verdient u een zelfgebakken appeltaart als u voor de eerste keer meehelpt!

Het BOC-team

Kerstkaarten actie

Stichting Local Care heeft net voor de Kerst een Kerstkaarten actie gehouden bij ons in de kerk en in een achttal scholen in Bodegraven. Met veel enthousiasme is hieraan meegewerkt. We hebben met elkaar zo'n 800 kaarten bij elkaar gebracht. Ieder heeft naar zijn of haar creatieve vermogen gehandeld en er zijn zo prachtige kaarten gemaakt met hoopvolle Kerst- en vredegroeten.

Ook op de scholen is er veel aandacht aan besteed, het waren vaak prachtige kunststukken met lieve kerstgroeten, zelfs in het Oekraïens.

Viktor Zaychuk (pastor Viktor) was met de vrachtwagen op doorreis in Nederland en heeft de kaarten zo meegenomen.



Via Local Care zijn er voor de kinderen en (ook militaire) patiënten in de ziekenhuizen van Kherson, Ostrig en Rivne kerstpakketjes meegegeven. Alles is op tijd voor de Kerst op de scholen en in de ziekenhuizen afgeleverd en met veel dankbaarheid ontvangen (zie bijgaande foto's).

De patiënten in de ziekenhuizen en de kinderen van de scholen en de kinderkerk waren er heel blij mee en willen iedereen, die hieraan mee heeft geholpen, bedanken voor die liefdevolle Kerstlichtjes uit Bodegraven.



Generatoren en/of accu's voor Oekraïne

De actie voor de generatoren en/of accu's voor Oekraïne heeft via de kerken en plaatselijke nieuwsmedia veel aandacht gekregen.

Voor het tot nu toe ontvangen geld zijn reeds generatoren en accu's aangeschaft en in gebruik genomen, nu juist zijn deze daar hard nodig door de winterkou en de voortdurende vernielingen aan de elektriciteit/infrastructuur.

Deze actie blijft nog doorlopen om de nu zo noodzakelijke voorzieningen te kunnen blijven verschaffen daar waar nodig.

We hebben tot nu toe, zo met de geldelijke bijdragen, al veel warmte en licht kunnen geven in een zo'n koud en 'donker' Oekraïne.

Voor informatie: Gert Jan Meijers, voorzitter
Telefoonnummer: 06-41726975



Oproep

Vullen van de voedselkast Zeeheldenbuurt

Een aantal buurtbewoners van de Zeeheldenbuurt is samen met Mozaïek Wonen, Sam welzijn, wijkteam Noord en de gemeente bezig om meer verbinding in de buurt te krijgen. Met deze groep is een wijkavond georganiseerd waar vanuit de wijkbewoners veel zaken naar voren kwamen.

Eén van de zaken die is besproken, is het plaatsen van een voedselkast in de wijk. Veel wijkbewoners kunnen moeilijk rondkomen. Al snel na de introductie van de kast, die om misbruik te voorkomen 's-avonds door de initiatiefnemers wordt geleegd, bleek dat de vraag naar houdbare artikelen groot is. Omdat het moeilijk is om de kast gevuld te krijgen, zijn verschillende winkels en instanties benaderd met de vraag of zij hier iets in kunnen betekenen. Ook de taakgroep diaconie is



hiervoor benaderd. Hier geven wij graag gehoor aan. Daarom deze oproep aan u om een helpende hand te bieden bij het vullen van deze voedselkast.

Er is vooral vraag naar:

- alle soorten potten/blikken met groenten en fruit
- tomatenpuree en -saus
- rijst en diverse soorten pasta
- potten pindakaas, chocoladepasta, jam
- kruidenmixen voor nasi, bami, spaghetti, macaroni
- vlees en vis in blik
- flessen olie en azijn
- aardappelen, ui en courgette
- aanmaak limonade
- houdbare melk
- toiletartikelen, zoals deodorant, shampoo, doucheschuim, tandpasta, tandenborstels

De voedselkast staat bij De Ruyterlaan 29. De artikelen kunt u of in de voedselkast zetten of inleveren bij het inleverpunt De Ruyterlaan 33. Hier staat in de voortuin een grote afgesloten bak waar u de artikelen in kunt zetten.

Namens de wijkbewoners en de diaconie bij voorbaat dank.

Henk Stapper

Concert van Hoop

Op 15 februari staat er een Concert van Hoop op de planning. Een concert met Bodegraafse muzikaliteit.

Zo werkt o.a. Promising Voices mee om geld in te zamelen voor het kinderkuis. Het kinderkuis Casa de Esperanza is ruim 30 jaar geleden gestart door Piet en Marijke Punt in Caranavi, Bolivia. Het kinderkuis biedt een warm thuis aan kinderen die geen ouderlijke zorg meer hebben. Van baby's tot jongvolwassenen.

Lenneke Kalisvaart



Het Busjesproject 2024

De opbrengst van de busjes was het afgelopen jaar bestemd voor Vluchtelingenkinderen in Bodegraven.



In september zijn we met 30 kinderen en de nodige vrijwilligers met de bus naar de musical Frozen geweest. Voor alle kinderen een bijzondere ervaring!

In oktober waren er theatervoorstellingen in het Evertshuis, die door enkele kinderen bezocht werden.

Op 10 november was er een workshopdag in het Huis van Alles. Dat was voor alle gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar. Poppenkast, schminken, knutselen, sieraden maken, sjoelen: meer dan 40 kinderen hadden een geweldige dag. Met vrijwilligers van Vluchtelingenwerk en ook uit de Emmaüs gemeente was het een groot succes! De moeders hadden heerlijke taarten gebakken en ook een hele lekkere lunch!

In december is er nog een filmmiddag in de NOVA-bioscoop



geweest, met verschillende films voor alle leeftijden. Tijdens de films kregen de kinderen limonade en iets lekkers!

Dankzij uw 'gulle gaven' is dit een bijzonder en succesvol project geworden. Heel hartelijk dank, ook namens de kinderen, hun ouders en de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Bodegraven-Reeuwijk.

*Greet Meijers,
Vluchtelingenwerk (jan 2025)*

In het voorjaar kregen alle kinderen een leesboek. Readshop Karssen (Michiel en Helmi) had in januari en in mei een actie waarbij een klant een extra boek kan kopen om weg te geven. De boeken, die we tekortkwamen, hebben we aangekocht met het busjesgeld. Michiel en Helmi hadden daar speciaal bonnen voor gemaakt, waarmee de kinderen de boeken zelf konden kopen.

In de zomervakantie gingen veel gezinnen naar een museum of pretpark. Vluchtelingenwerk Nederland gaf gratis entreetickets, het geld voor vervoer en wat lekkers eten kwam van het busjesgeld. Madurodam, Archeon en de Efteling waren populaire bestemmingen. De kinderen hadden een geweldige tijd! Ook zijn er kinderen naar de film geweest.

Ontmoetingen onder de koffie

Dinsdagochtend 25 februari in 't Centrum van de Ontmoetingskerk drinken we weer koffie met elkaar. De deur is om half 10 open, rond 12 uur eten we gezamenlijk (rijst, lasagne en/of macaroni). Komt u ook en eet u mee? Iedereen is van harte welkom.

Taakgroep Diaconie
Dita Matse

Lieve gemeente,

Wie had kunnen denken dat wij nog steeds samen mogen zijn, nadat mijn man Sief op 6 juni 2024 een zwaar hartinfarct kreeg. Hij zou niet meer beter worden, kon niet geopereerd worden... leeft op medicijnen. Na 48 jaar wonen in de Grutto kregen we een huisje in Rijngaarde aangeboden en wel zo mooi. Gods voorzienigheid, vinden wij. En in al die maanden heeft u met ons meegeleefd: bezoeken, telefoontjes, kaarten, enz. Op nieuwjaarsdag kregen we een prachtig mooie bos bloemen van de kerk. Wat heeft u met ons meegeleefd, en nog! We wonen hier zo mooi, het is hier zo goed en een groot wonder... nog samen! Onze gezondheid zou beter kunnen maar ook de leeftijd speelt een rol. Gemeente, dank je wel voor alle medeleven en voor jullie allemaal een gezond en gezegend 2025 toegewenst!

Een dankbare groet van ons,

Sief en Gré Kamerling,

Rijngaarde 6, 2411EV Bodegraven

Dank

Bij deze wil ik graag alle dames en heren bedanken die mij 's zondags altijd op komen halen voor de kerkdienst.

Tot ziens.

Delie Wijers-Verhoogt



Hartelijk dank voor al de gelukwensen, die wij ontvingen voor ons 50-jarig huwelijk. Het voelt heel bijzonder die grote betrokkenheid uit onze gemeente.

Een lieve groet van Truus en Eduard de Lange

Zaterdag 17 mei Zomermarkt

Zet het vast in de agenda, we kunnen kopers, medewerkers en bezoekers gebruiken! De opzet zal ongeveer gelijk zijn aan vorig jaar. We willen kleding, kleine huishoudelijke artikelen, speelgoed en puzzels, bloempotten en vazen gaan verkopen.

Maar ook planten, stekjes en bloemen. Ook vragen we jullie weer talenten of diensten aan te bieden. Denk aan de boottochtjes van vorige keer, een workshop of tuinhulp. En hopelijk komen er nog andere talenten bij! Natuurlijk zal het Rad van Fortuin weer draaien en schenken we lekkere koffie en thee met een taartje.

We vragen:

- Bruikbare kleine spullen, kleding, boeken, speelgoed,

puzzels, vazen en bloempotten te bewaren

- Hulp voor het opbouwen op **vrijdag 16 mei**
- Verkopers voor **zaterdag 17 mei** en hulp bij het opruimen
- Na te denken om eigen talenten of diensten aan te bieden
- Stekjes op te kweken tot mooie planten

Inleverdata

- Zaterdag **29 maart van 10.00 tot 12.00** inleveren van goederen in

't Centrum. (geen grote elektronische apparaten en meubelen)

- En op **maandag 12 mei tot en met donderdag 15 mei, van 19.00 uur tot 20.30 uur** ook in 't Centrum.

Groot of klein, oud of jong, met elkaar wordt het vast een geslaagde Zomermarkt!

Adrie, Wilco, Lisette en Jeannette



Verantwoording contante giften

in dec/jan

	Voor de kerk	
18 nov	via Marianne verburg	€ 50,00
18 nov	via Henriëtte Mostert	€ 10,00
10 dec	via Erik Bette	€ 20,00
19 dec	via Cora Pool	€ 10,00
	Voor bloemenfonds	
18 nov	via Cora Pool	€ 10,00
25 nov	via Henk Stapper	€ 10,00
	Voor de voedselbank	
17 dec	via Alie Benedictus	€ 36,00

Projectkoor

Het Evertshuis wil graag een PROJECTKOOR in het leven roepen, dat uitvoering gaat geven aan het Requiem van Mozart, op zaterdag 25 oktober 2025 a.s. in de Ontmoetingskerk in Bodegraven, tezamen met vier solisten en met begeleiding van een (professioneel) orkest o.l.v. de ervaren dirigent Jan Laan. Meer informatie: <https://www.evertshuis.nl/spotlight/zing-mee-in-het-projectkoor/>



Collectedoelen

9 februari: Noodhulp Israël/Gaza

De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Kerk in Actie biedt hulp aan getroffen families.

In Israël gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische behoeftigheden en psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar dat kan bij het herstel van huizen en werkgelegenheid

16 februari: Omzien naar gevangenen

In Nederland raken jaarlijks ruim 33.000 mensen gedetineerd, ze zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien.

Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.

23 februari: Stichting CITW GHANA

We houden ons in Ghana bezig met het uitvoeren van verschillende sociaaleconomische en evangelisatie projecten. Door middel van onze projecten streven we ernaar een bijdrage te leveren aan betere leefomstandigheden, zoals armoedebestrijding, onderwijs, gezondheid en basisvoorzieningen van achtergestelde gemeenschappen in Ghana, maar ook het Levende Woord van God te laten spreken door middel van verschillende evangelisatie programma's en activiteiten.

2 maart: Leger des Heils

Wij geloven in kansen. In tweede kansen en in alle kansen daarna. Elk

mens doet ertoe niemand uitgezonderd. Wij geloven dat ieder mens van grote waarde is en dat God onvoorwaardelijk van eenieder van ons houdt.

Extra aandacht voor ons Nieuwe busjesproject 2025 voor YoungAfrica

YoungAfrica. In Afrika is grote werkloosheid onder jongeren. Dit project maakt het met vernieuwende trainingen mogelijk om een goed beroep te leren zodat ze zelf hun geld kunnen verdienen.

Afrika heeft de grootste jonge bevolking ter wereld en twee-derde heeft geen formele baan.

De programma's en opleidingen gaan vanuit verschillende eigen centra van YoungAfrica in 6 Afrikaanse landen en werken samen met diverse partners uit verschillende landen. Meer informatie kunt u vinden op www.youngafrica.org.

Agenda

Rooster weeksluiting 'Vijverhof' van 8 februari tot en met 1 maart 2025

Weeksluiting begint om 19.00 uur en duurt tot maximaal 19.45 uur.

Datum	Voorganger	Koor / Begeleiding
8 februari	mw. G. Postma	St. Luciakoор.
9 februari	Avondmaal 14.30 uur	ds. ????
15 februari	Dhr. D. Spaanderman	dhr. M. Spits
22 februari	ds. H. van Veen	dhr. P. van Lunteren
1 maart	dhr. J. Kromwijk	dhr. J. Kroon

Kerk in de week Emmaüs

Datum	Tijd	Activiteit	Plaats
Februari			
12 februari 2025	14.30 uur	Ouderenkring	Salvatorkerk
14 februari 2025		Kopij sluiting KERKMAG-maart '25	
15 februari 2025		BOC	
15 februari 2025		Start kaartverkoop Paulus	
15 februari 2025	10 tot 12 uur	Philadelphia-club	't Centrum
18 februari 2025	14.30 uur	PCOB-contactmiddag	't Centrum
25 februari 2025	10 uur	Koffieochtend	't Centrum
Maart			
1 maart 2025	9 tot 12 uur	Inleveren oude metalen	Buitenkerk 57A
5 maart 2025	19.30 uur	Vesperdienst	Lutherkerk
5 maart 2025		Bezorging KERKMAG	
12 maart 2025	14.30 uur	Ouderenkring	Salvatorkerk
14 maart 2025		Kopij sluiting KERKMAG-april '25	
14 maart 2025	19.30 uur	Uitvoering Paulus	Ontmoetingskerk/ 't Centrum
15 maart 2025	14.00 en 19.30 uur	Uitvoering Paulus	Ontmoetingskerk/ 't Centrum
15 maart 2025		BOC	
15 maart 2025	10 tot 12 uur	Philadelphia-club	't Centrum
18 maart 2025	14.30 uur	PCOB-contactmiddag	't Centrum
25 maart 2025	9.30 uur	Koffieochtend	't Centrum

Kerkdiensten Emmaüs

9 februari 2025	Ontmoetingskerk	10.00	Ds. Annelene Metz Heilig Avondmaal	Vieren en gedenken	
	Lutherkerk	19.00	Ds. A. van der Wal Heilig Avond- maal/ kringviering /Gezon- gen liturgie		
16 februari 2025	Ontmoetingskerk	10.00	Ds.Ton Zoutman/"De wolk van niet-weten"	Verdiepen	
	Lutherkerk	19.00	Ds. Perla Akerboom- Roelofs		
23 februari 2025	Ontmoetingskerk	10.00	Ds. Annelene Metz	Verdiepen	
	Lutherkerk	19.00	Ds. E. Westrik		
2 maart 2025	Ontmoetingskerk	11.00	Reint van Asselt/SHH	Beleven	
	Lutherkerk	19.00	Songs of Praise		
5 maart 2025	Lutherkerk	19.30	Ds. P. Zaadstra Vesper/begin 40 dagentijd		

Kerkdiensten Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Datum	Tijd	Activiteit	Plaats
9 februari 2025			
Dorpskerk	9.30	ds. A. van Lingen/Bediening HA	wijk 2
Dorpskerk	18.30	ds. A. van Lingen/Voortz. en nabetr. HA	wijk 2
Bethlehemkerk	9.30	ds. A.J.R. Treur/Bediening HA	wijk 1
Bethlehemkerk	18.30	ds. A.J.R. Treur/Bediening HA	wijk 1
16 februari 2025			
Dorpskerk	9.30	ds. J. Steenkamp, Lunteren	wijk 1
Dorpskerk	18.30	ds. M.J. Tekelenburg, Monster	wijk 2
Bethlehemkerk	9.30	ds. A. van Lingen	wijk 2
Bethlehemkerk	18.30	ds. C. Hoek, Giessen	wijk 1
23 februari 2025			
Dorpskerk	9.30	dr. J.B. ten Hove, Nijkerk	wijk 2
Dorpskerk	18.30	dr. P.J. Visser, Rotterdam	wijk 1
Bethlehemkerk	9.30	Kom over de brug dienst	wijk 1
Bethlehemkerk	18.30	ds. C. Boele, Polsbroek	wijk 2
2 maart 2025			
Dorpskerk	9.30	ds. A.J.R. Treur/Heilige Doop	wijk1*
Dorpskerk	18.30	ds. A. van Lingen	wijk 2
Bethlehemkerk	9.30	ds. A. van Lingen/Heilige Doop	wijk 2
Bethlehemkerk	18.30	ds. A.D.J. Wessels, Woudenberg	wijk 1



**Vreeken
& Meijer**
makelaardij

VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES

Van Tolstraat 1-3 - 2411 BP Bodegraven - Tel. (0172) 61 93 25
info@vreeken-meijer.nl - www.vreeken-meijer.nl



VAN DIEIJEN Administratie
en Belastingadvies

Verzorgen van jaarrekening | Belastingaangifte | Salarisadministratie |
Financieel advies

Anke van Dieijen MSc
06 480 555 34 | 0172 257012
anke@vandiejienadvies.nl
www.vandiejienadvies.nl

Lemstraak 1
2411 NC Bodegraven



vandambrillen

Brugstraat 7, Bodegraven, tel: 0172 - 612747
www.vandambrillen.nl



Aankopen
Verkopen
Taxaties
Nieuwbouw

Marktstraat 6
2411 BE Bodegraven
Tel. (0172) 46 08 00



**Persoonlijke begeleiding
rondom uw afscheid**

Telefoon 06-28 64 51 40
E-mail info@baeldeuitvaarten.nl
Dag en nacht bereikbaar



**Betrokkenheid, betrouwbaarheid,
flexibiliteit en transparantie...**



De Groendijk 63, Waarder | www.goudriaanjongerius.nl | (0348) 50 13 26



Heating Service
INSTALLATIE TECHNIEK BV

Warmtepompen
Klimaatbeheersing
Zonne-energie
Service en onderhoud

**UW DUURZAME PARTNER
IN TECHNIEK EN COMFORT**

Wegland 70, 2415 80 Nieuwvergring
T: 0348 68 87 77 | E: info@heating-service.nl

WWW.HEATINGSERVICE.NL



**DÉ BOUWMARKT
VAN BODEGRAVEN!**

**KAR
WEI**

KARWEI Bodegraven
Lemstraak 2
2411 NC Bodegraven
0172 - 61 11 02
www.karwei.nl



**ELKE WERKDAG
OPEN 9-9**
zaterdag 9.00 tot 18.00 uur

Protestantse Wijkgemeente
Emmaüs
Bodegraven

