

maart 2025

KERKMAG



Vastentijd en Bezinning

Protestantse Wijkgemeente
Emmaüs
Bodegraven



www.pge.nu

Colofon

Jaargang 19 nummer 02, maart 2025

KERKMAG is een uitgave van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven.

Kopij KERKMAG KERKMAG@pge.nu

Zondagsbrief zondagsbrief@pge.nu

Website www.pge.nu

Website redactie redactie@pge.nu

Facebook @emmausbodegraven

Rekening NL93 RABO 0373 7168 77
t.n.v. PGB Emmaüs KERKMAG
ANBI nr. 823514596

Redactie Carla van Oosterom, Chris Verra,
Cora Pool, Erik de Gier, Ineke Post
en Stieneke Baas

Ontwerp Posterum Grafische Vormgeving

Ontwerp/druk Verloop drukkerij, Alblasterdam
www.verloop.nl

Oplage 1200 exemplaren

Uitgaven KERKMAG 1e halfjaar 2025

Nr.	maand	Sluiting	Bezorgen
03	april	14 maart	2 april
04	mei	18 april	7 mei
05	juni	16 mei	4 juni
06	juli/augustus	13 juni	2 juli

Nr.	Thema	
03	april	Het belang van viering en feestdagen
04	mei	Geloof en kunst
05	juni	De Heilige Geest in ons leven
06	juli/aug.	Tijd en prioriteiten: God in een druk bestaan

Adressen en contactinfo

Ontmoetingskerk

Spoorstraat 11
0172-61 63 17 / 06-17 07 53 12
marja.hetcentrum@kpnplanet.nl

Lutherkerk

Noordstraat 2
Beheerder Henk Pauw
0172-61 61 38
lutherkerkbodegraven@gmail.com

Predikant

Ds. Annelene Metz
06-51273527
a.metz@pge.nu

Kerkelijk werkers

Marianne Verburg
Withenluststraat 19, 2471 AC Zwammerdam
06- 3984 2850
emmauskerkmarianne@gmail.com
Arjo van der Steen
Koningsmarck 22, 2411 VB Bodegraven
06-55 55 33 73
arjo.pge@aol.com

Scriba Kerkenraad Emmaüs

Alie Benedictus
Oranjelaan 22, 2411 VZ Bodegraven
06-1831 1916
scriba@pge.nu

Coördinator Pastoraat

Eric Bette
06-36 16 32 20
pastoraat@pge.nu

Penningmeester Emmaüs

Wim Kusee
Cortenhoeve 44, 2411 JW Bodegraven
0172-61 81 68
penningmeester@pge.nu

Taxidienst aanvragen

H. Peters 06-5168 5793

Hulpvragen Taakgroep Diaconie

Financieel:

Anton van Rijn, 06-24689743

Contactpersoon Mantelzorg

Marian Domburg, 0172-615037

Ledenadministratie Emmaüs

Johan Dekker
Karperlaan 11, 2411 DA Bodegraven
06-42 63 73 40
kerkelijkbureau@pge.nu

Preekvoorziening en Rooster PGE

06-43893344
preekvoorziening@pge.nu

Kerkradio PG Bodegraven

Piet Broere 0172-61 57 47
kerkradio@pgbkerken.nl

Bezorging KERKMAG

Adri van der Ben
Burg. Le Coultrestraat 19
adri3.vanderben@gmail.com

Kringloophuis

aan het Van Tolplein naast
Van Tolstraat 25. De openingstijden zijn:
woensdag 13.00-16.00 uur, vrijdag 10.00-
16.00 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur

Bankrekeningen

NL 68 RABO 0373 7166 48
Tnv Protestantse Gemeente
Bodegraven inz. Cluster Emmaus
NL 46 RABO 0373 7166 56
tnv Diaconie Buitenland PG Emmaus
NL 07 RABO 0373 7099 86
tnv Diaconie Binnenland PG Emmaus

Collectebonnen

Bestellen en betalen
[https://site.skgcollect.nl/192/pagina/1423/
home.html](https://site.skgcollect.nl/192/pagina/1423/home.html)

Afhalen

dinsdagochtend 10-12 uur
Kerkelijk Bureau, Oude Markt 1

Inhoudsopgave

Van de redactie	3
Meditatie	4
Van de voorzitter	5
In Memoriam	6
In gesprek met ...	8
De Veldwerkers	9
Beheer kerkgebouwen	10
Emmaüs-App	11
Zomermarkt 2025	12
Visiegroep	13
Taakgroep Pastoraat	13
Project Paulus	14
Kamp Leusden	15
Inbox	16
Duurzame keuzes	16
Weeksluiting Vijverhof	17
Collectiedoelen	17
Kerk in de week	18
Sweet Summer	18
Kerkdiensten	19

IK ZOEK HULP

De Diaconie wil helpen waar geen helper is. Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan mensen die door omstandigheden geconfronteerd worden met acute geldnood. Soms malen ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in ernstige problemen komen. Dan fungeert de diaconie als extra vangnet voor mensen. Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft, bel of mail dan.

Tel.: 06-15364530 of 06-51833688

Mail: Stillehulp@pge.nu

We leven in een buitengewoon turbulent tijdvak. De wereld is sinds enkele maanden volkomen veranderd. De machtsblokken in deze wereld willen persé de dienst uitmaken, tot vér over hun éigen grenzen en elke dag staan er weer alarmerende berichten op de voorpagina van onze krant. Om bezorgd van te worden. Waar gaan wij en deze wereld naar toe? Waar stopt het en wat kan onze rol daarin zijn? Tenslotte zijn wij maar kleine mensen, een onbetekenende schakel? We hopen in elk geval dat er mensen blijven opstaan tégen onrecht, tégen de ondemocratische bewegingen die momenteel plaatsvinden, tégen de desinformatie, tégen de misleidingen.

De 40 dagen voor Pasen is een tijd voor bezinning, we lezen er in deze KERKMAG over. Ook een tijd van verstilling: stilstaan bij persoonlijke groei, een diepere verbinding met het geloof en de kernwaarden van het leven. Een hoop grote woorden wellicht, waar we in de hectiek van deze wereld helemaal niet aan toe komen. Je zou willen dat deze woorden ook daadwerkelijk (eens) binnenkomen bij díegenen die het in deze wereld voor het zeggen (denken te) hebben. Bezinning, je zou het ze toe wensen. Maar zullen we het eerst bij onszelf zoeken? Wellicht af en toe eens proberen? Laten we dit en deze wereld maar in Zijn handen leggen. Als begin.

Erik de Gier



Meditatie

Vastentijd en Bezinning

Kolossenzen 2:6-7: “Nu u Christus Jezus als Heer aanvaard hebt, blijf in hem leven, geworteld en opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof zoals u is geleerd, en wees daarin overvloedig in dankzegging.”

Op zaterdag 19 april vindt in Zuid-Limburg de Amstel Gold Toertocht plaats. Al twee keer is het me gelukt de volledige 240 kilometer te fietsen, en ook dit jaar streef ik dat doel na.

Focus en voorbereiding

Om die 240 kilometer te volbrengen, moet ik me volledig concentreren. Dat betekent: trainen, letten op voeding en voldoende rust nemen. De juiste balans tussen inspanning en ontspanning helpt mij mijn doel te bereiken.

Waarom dit doel?

Waarom doe ik dit? Simpel: ik ben dankbaar dat ik gezond ben en mag genieten van fietsen en de natuur. Dit jaar valt de toertocht echter op Stille Zaterdag, de dag voor Pasen. Mijn sportieve focus lijkt haaks te

staan op de vastentijd, een periode van bezinning.

De betekenis van de 40-dagentijd

De 40-dagentijd is een tijd van vasten en reflectie, waarin we afleidingen loslaten en stilstaan bij wat echt belangrijk is. Het doel van vasten is niet lijden, maar verdieping. Toch roept deze traditie vragen op: waarom zouden christenen zich onthouden en bezinnen, terwijl Jezus' laatste woorden aan het kruis waren: “Het is volbracht” (Johannes 19:30)?

Het antwoord ligt niet in verplichting, maar in geestelijke groei met een dankbaar hart. Jezus' overwinning betekent niet dat we niet meer hoeven te groeien in genade. Paulus moedigt ons juist aan om met dankbaarheid verder te bouwen op dat fundament



(Kolossenzen 2:6-7). Vasten is geen middel om iets bij God te verdienen, maar een oefening om ons te richten op wat werkelijk telt: leven in de kracht van de opstanding.

Schijnbare tegenstrijdigheid

Toch voel ik enige schroom. Terwijl de kerk stilstaat bij Jezus' lijden, sterven en opstanding, richt ik me op een sportieve uitdaging. Moet een kerkelijk werker zich in deze periode niet volledig op het geloof concentreren?

Overeenkomsten tussen sport en bezinning

Bij nader inzien zijn er echter parallellen. Training vraagt discipline, maar biedt ook ruimte voor bezinning. Tijdens lange ritten denk ik na, laat ik los en reflecteer ik op mijn leven. Fietsen helpt mij om oude patronen onder ogen te zien. Zo wordt het niet alleen een fysieke, maar ook een geestelijke oefening. Het draait niet alleen om het einddoel, maar om het proces. Zelfs als ik de 240 kilometer niet haal, weet ik dat de échte overwinning al behaald is. Jezus Christus heeft



die overwinning 2000 jaar geleden al voor ons behaald.

De essentie van de 40-dagentijd

De vastentijd is geen verplichting of manier om punten te scoren bij God. Het is een gelegenheid om dichter bij Hem te komen, afleidingen los te laten en opnieuw te ontdekken wat het betekent om in Zijn vrijheid te leven. Pasen herinnert

De vraag is niet of de 40 dagentijd nodig is, maar of je deze periode wilt benutten. Liturgie viert het geloof door gebed, zingen en overdenkingen. Maar ook in mijn streven naar 240 kilometer schuilt een vorm van liturgie: het gaat niet alleen om het einddoel, maar om de weg ernaartoe.

Ik ben dankbaar dat de kerk ons een periode biedt waarin we bewust

dat we leven in het licht van Zijn opstanding en genade.

In mijn situatie betekent dit stilstaan en wielrennen tegelijk. Wat betekent het voor jou?

Arjo van der Steen

De 40-dagentijd is een tijd van vasten en reflectie, waarin we stilstaan bij wat echt belangrijk is.

ons eraan dat de opstanding niet alleen een historische gebeurtenis is, maar een realiteit die ons leven vandaag kan veranderen.

stilstaan bij Christus' lijdensweg. De liturgie blijft doorgaan en juist de Stille Week maakt ons diep bewust van de weg die Jezus voor ons is gegaan. Het herinnert ons eraan



Van de voorzitter

Op de goed bezochte gemeentevergadering van 3 februari hebben wij met elkaar twee belangrijke onderwerpen besproken: de inhoudelijke toekomst van Emmaüs en de uitslag van de enquête over de nieuwe opzet van de kerkdiensten.

We hebben er de tijd voorgenomen om goed naar elkaar te luisteren, mee te denken en adviezen te geven. Die gesprekken gaan we nog intensief met de gemeente voortzetten. Ik roep iedereen op eraan mee te doen. De uitslag van de enquête was eigenlijk heel evenwichtig. Wij realiseren ons als gemeenteleden

duidelijk dat de ingestelde wijzigingen hun doel lijken te bereiken, al zullen we over een paar hangpunten binnen de kerkenraad nog preciezer moeten beslissen. Over beide onderwerpen zullen de visie groep en de taakgroep erediens jullie nog nader informeren. Ik ben er wel heel blij mee dat er door zo veel gemeenteleden zo hard aan

deze zaken wordt getrokken. De komende maand zal bol van de Paulus musical staan, ook hierbij een compliment aan al die harde werkers die er een prachtig geheel van gaan maken. De kerkenraad heeft een eerste gesprek gevoerd met de groep die aan het nadenken is over mogelijke aanpassing van het kerkgebouw en de aanliggende ruimtes. Het is de bedoeling dat wij hen voor de zomer een goed geformuleerde opdracht zullen geven om concrete plannen voor te bereiden. Vanzelfsprekend zullen wij de gemeente heel nauw bij al de planvoorbereiding betrekken.

Koos Karssen

In memoriam

Kees Mak

Op vrijdag 17 januari kwam een einde aan het leven van Cornelis Mak. Precies een week eerder, terwijl hij in het ziekenhuis verbleef, werd Kees 74 jaar. De grote, sterke vent die Kees altijd was had veel ingeleverd qua gezondheid.



Dat begon al jaren geleden, toen hij een herseninfarct kreeg en later nog één. Maar vooral de laatste tijd werd het leven van Kees meer en meer beperkt, doordat hij vier keer per dag thuis moest dialyseren. Het was een opgave voor Kees, om zo gebonden te zijn. Het liefst ging hij zijn eigen gang, reed hij rond op zijn brommer, maakte een praatje hier en daar, verrichtte hand- en spandiensten. Tot

een half jaar geleden was hij nog diaken. In zijn werkzame leven was hij o.a. melkboer, waardoor hij bij veel mensen bekend was. Kees is getrouwd geweest met Anneke, samen kregen ze twee zoons. Het huwelijk liep helaas stuk, maar als gezin zijn ze altijd met elkaar in contact gebleven. Kees was een man van weinig woorden, maar hij was heel trouw en behulpzaam. Hij kon met weinig tevreden zijn. Geloof is altijd een vanzelfsprekend deel geweest van het leven van Kees. Dat werd zichtbaar in hoe hij voor anderen klaarstond, maar ook in het vertrouwen waarmee hij het leven los kon laten. Bij zijn afscheid op donderdag 23 januari lazen we dan ook uit Psalm 23: "U bent bij mij".

ds. Annelene Metz

Lamke Komrij-Top

Op zaterdag 1 februari overleed op 89-jarige leeftijd, Lamke Komrij-Top. Lammy werd geboren op 11 juli 1935 te Hoogkerk en overleed te Bodegraven. Zij was echtgenote van Wilt Komrij. Lammy groeide op in Hoogkerk in Groningen, in een gezin van acht. Naast haar tweelingbroer Henk had zij nog drie broers en drie zussen. Lammy doorliep de lagere school en volgde enige tijd de huishoudschool maar moest vanwege de zwakke gezondheid van haar moeder al snel in de huishouding helpen. Op latere leeftijd hielp zij ook haar vader, die melkcontroleur was, in het laboratorium en met de administratie. Rond haar negentiende ontmoette zij Wilt Komrij bij een zangconcours in Leek. Zij trouwden op 1 december 1961 toen zij een huis kregen aan de Koninginneweg in Bodegraven waar Wilt werk had gevonden



bij de Kaasfabriek. Samen kregen zij drie kinderen: Wim, Hilda en Hans. Lammy genoot ook volop van de gezelligheid die de klein- en achterkleinkinderen met zich meenamen. Zij was een lieve, zorgzame, opgeruimde en betrokken moeder en oma. Ze stond niet graag op de voorgrond en vond de ander altijd belangrijker dan zichzelf. Lammy was vele jaren bezoekdame bij Comité Meeleven en liep vele collectes. Ze was altijd gastvrij, hield van de huiselijke gezelligheid en genoot van de vakanties. Uitjes en feestjes die zij mocht vieren met haar gezin en vrienden om haar heen. Tijdens de dankdienst voor haar leven, op vrijdag 7 februari, stonden we stil bij psalm 4 waarvan vers 3 uit het liedboek zo paste bij hoe zij kon gaan 'slapen'. Zonder zorgen, door de liefdevolle zorg van Wilt en de kinderen om haar heen. Zij mocht thuiskomen bij haar Vader in een vertrouwd en veilig huis.

Marianne Verburg

Jan Rademaker

Op donderdag 6 februari kwam heel plotseling een einde aan het leven van Jan Rademaker. Jan is 77 jaar oud geworden. Hij werd geboren aan de Weijpoort als jongste kind in een liefdevol gezin. Hij heeft altijd bij zijn ouders gewoond (of: zij bij hem) en had een goed contact met zijn oudere zussen, neven en nichten. Van jongs af aan was Jan geïnteresseerd in alles wat een motor had. Hij werd vrachtwagenchauffeur en reed het grootste deel van zijn werkzame leven voor Transneerlandia. Daarnaast had hij altijd een 'luxe wagen', hij genoot van mooie auto's. Dat was



nagenoeg de enige uitspatting die hij zich permitteerde, want verder was Jan een bescheiden mens die juist met weinig tevreden was. Jan was een grote, vriendelijke man. Behulpzaam en zorgzaam voor familie, vrienden en collega's. Hij was ordelijk, hield van regelmaat en had zijn zaken goed op orde. Een dag voor zijn overlijden sprak hij nog met zijn nichtje over 'wat als hij zou overlijden', niet wetend dat het einde van zijn leven zo dichtbij was. Op vrijdag 14 februari namen we afscheid van Jan en we lazen uit Psalm 23, waar het gaat over onderweg zijn en thuiskomen. Bij de Eeuwige vinden we een thuis, in leven en in sterven.

ds. Annelene Metz

Bouk de Jong

Op dinsdag 11 februari jl. overleed Boudewijn de Jong in de leeftijd van 93 jaar. Hij groeide op in Bodegraven (Buitenkerk) en woonde jaren met zijn vrouw Corrie aan de Ambachtshof. Samen kregen ze drie kinderen. Bouk de Jong was een harde werker. Hij had zijn eigen kaasbedrijf, waar hij altijd voor in de weer was. Maar hij was ook een familieman: een goede vader voor zijn kinderen en meer dan 61 jaar trouw verbonden met zijn vrouw. In zijn vrije tijd kluste hij graag aan zijn huis, hij was bijzonder handig en kon alles maken. Daarnaast genoot hij van de vakantie-reizen die hij met zijn

gezin en later met zijn vrouw maakte. De laatste jaren werd zijn gezondheid minder. Een verhuizing naar Rinneven was onontkoombaar, maar pakte goed uit. Samen met zijn vrouw heeft hij er een goede tijd gehad, tot het ook daar niet meer ging en afgelopen november opname in zorgcentrum de Haneprij volgde. Op maandag 17 februari jl. heeft het afscheid van dhr. De Jong plaatsgevonden. Daarbij lazen we over Jezus, die zich het licht van de wereld noemt. Met dat geloof leefde Bouk de Jong en met dat geloof is hij gestorven.

ds. Annelene Metz



In gesprek met...

In KERKMAG introduceren we met veel enthousiasme een nieuwe rubriek "In gesprek met...". We willen iemand naar voren halen die veel bijdraagt aan de gemeente, maar niet altijd in de schijnwerpers staat. Die mensen verdienen erkenning voor hun harde werk. We hopen dat deze rubriek een bron van inspiratie zal zijn voor iedereen die KERKMAG leest.

Corrie Domburg is geboren in Meerkerk en op haar vierde jaar is ze naar Bodegraven verhuisd omdat haar vader hier kaas controleur werd. Ze is hier dus niet geboren maar wel getogen. Ze staat heel positief in het leven en dat is een goede eigenschap, helemaal als er tegenslag is. Er zijn veel dingen die Corrie leuk vindt om te doen in haar vrije tijd. Ze zit nooit stil. Haken, breien, borduren en kaarten maken. Er ligt alweer een nieuw setje kaarten klaar om uit te proberen. Als ze 's avonds bij de televisie zit, dan doet ze tegelijkertijd iets wat niet te veel inspanning vraagt en breidt ze lapjes voor de derde wereld.

Corrie heeft veel moeilijke situaties meegemaakt en dan heeft ze houvast aan haar geloof, daar haalt ze echt moed uit. Dat vindt ze zelf wel bijzonder, maar dat komt omdat er een hogere macht is die wij God noemen. Daar haalt ze kracht uit. Ze zit niet gauw in de put, ze blijft positief maar in die situaties heb je juist je geloof hard nodig.

Corrie voelt zich ontzettend thuis in de kerk. Of het nou wel of geen goede preek is, we zijn sowieso samen met elkaar en dat boeit haar echt. Daar krijgt ze ook weer energie van, dat

er zoveel lieve mensen op de wereld zijn waar ze fijn contact mee heeft. Emmaüs is een heel fijne gemeente, iedereen is verschillend, maar het zit hem vooral in het samenzijn. Als ze naar de kerk gaat, geeft dat haar weer rust en de mogelijkheid om verder te gaan. Ze leert ervan, het helpt haar te geloven. Iedereen twijfelt weleens en dat heeft zij zelf ook. En dan hoort ze iets in een preek wat de twijfel wegneemt of we zingen een mooi lied wat haar helpt. Als ze dan in de kerk is geweest en het boeide, staat ze sterker in haar geloof.

Als ze vertelt over vroeger, dan voelt



ze meer verwondering dan trots. Dat ze met de kinderen in dat heel kleine huis aan de Bodegraafseweg, tegenover het slachthuis woonde, waar ze eigenlijk helemaal niets hadden en haar vader vrijdags met zijn auto even de stofzuiger bracht. Als ze dan de luxe van nu ernaast legt, dan kan ze er ook een beetje trots op zijn dat ze het gered hebben. Ze heeft zich vaak moeten aanpassen doordat haar man veel ziek is geweest. Hij had een goede baan en als hij die verloor ging ze weer een stapje terug. Ze is dankbaar dat ze geleerd heeft hoe je zuinig moet leven, dat is waardevol.

Voor Corrie is het belangrijk dat ze dingen kan delen met een ander. Of dat nu is met haar vriendin Wil of met buurvrouw Anneke. Door goed naar elkaar te luisteren, mooie en minder mooie gebeurtenissen met elkaar te delen en naar elkaar om te zien, ontstaat er een diepe verbondenheid. Ieder heeft z'n verhaal en door te delen wat haar kracht geeft en waar zij de moed vandaan haalt, helpt ze de ander.

Corrie ziet wel dat ze aan het laatste stukje bezig is. Ze is 87 jaar, maar de kinderen zeggen dat ze 100 kan worden zoals het nu gaat. Vitaal



en altijd bezig. Om een afspraak te maken, moest ze eerst haar agenda raadplegen, er staan nog veel activiteiten in. Op bezoek bij familie en vrienden, met de hulp het huis doorwerken waarbij zij laag doet en de hulp hoog, poetsen in de kerk en naar de gemeenteavond. En dan vindt Corrie het belangrijk dat men niet over futiliteiten valt, maar dat we ons bezig houden met dingen die ertoe doen. Samen gemeente zijn en de mogelijkheden zoeken om in contact te komen.

Stieneke Baas



Aflevering 14

Er zijn binnen Emmaüs vele vrijwilligers actief. Op allerlei gebieden. Zonder hen kunnen veel zaken niet worden geklaard, gedaan of gerealiseerd. We kunnen gewoon niet zonder, ze zijn heel, héél belangrijk. Wij noemen ze **de veldwerkers**. In elke KERKMAG geven we er een gezicht aan.

Wees trots op ze!

Evert Hamoen

Mijn naam is Evert Hamoen, ik ben 66 jaar. Geboren en getogen in Bodegraven en getrouwd met Marjan Zaal, zij is 65 jaar, geboren in toen nog Zwammerdam, aan de Dammekant.

We hebben een dochter, Anita, zij is 39 jaar en woont met haar partner in Rijnsaterwoude. We horen vanaf het begin bij de Emmaüs gemeente. Ik ben in het verleden actief geweest in het jeugdwerk binnen de Hervormde Gemeente. Vanaf ons trouwen in 1982 was ik alleen nog actief als “loper” voor

de kerkbalans. Daar is sinds enkele jaren het begroeten bij gekomen, wat een plezierige manier is om, zij het kort, contact te hebben met collega gemeenteleden.

Ik hoop dat we na een verdrietige periode binnen onze gemeente onze blik positief op de toekomst kunnen richten.



Beheer Kerkgebouwen

Nadenken loont....

In het thema van deze KERKMAG wordt onder andere het woord bezinning genoemd. Uiteraard is 'je bezinnen' belangrijk in het maken van keuzes. Dat geldt ook voor de taakgroep! Er staan diverse taken op het programma en het is goed af te wegen wat eerst gedaan moet worden en wat kan wachten.

Zo hebben we het voegwerk, fase 1, nagenoeg afgerond, maar de gevels van de Ontmoetingskerk zelf moeten ook gedaan worden. Dan is het de vraag of het al direct gedaan moet worden of dat het nog even kan wachten. Zo gaat het ook over het schilderwerk. We weten allemaal dat goed onderhoud de levensduur van goederen en dus ook van een pand verlengt. Maar wanneer doe je er goed aan om iets aan te pakken, want alles kost geld, veel geld.

Het schildersbedrijf Kaptein heeft een meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) gemaakt voor alle drie de kerken. Zo worden wij eraan herinnerd dat het schilderwerk mogelijk gedaan moet worden. Uiteraard wordt na dit signaal met elkaar gekeken of het direct nodig is om te schilderen of dat bepaalde onderdelen nog even kunnen wachten.

Bij de Lutherkerk moet het schilderwerk dit jaar weer worden gedaan en ook voor de Ontmoetingskerk staat dit voor 2025 gepland. In 2024 is de Salvatorkerk geschilderd, dus dat is voorlopig weer klaar. In de schouw bij de Salvatorkerk en de Ontmoetingskerk hebben we geconstateerd dat de loodflappen aan vervanging toe zijn. Ook weer zoiets wat je moet

aanpakken om lekkage en hiermee extra kosten te voorkomen.

De kerken zijn behoorlijk 'op leeftijd' en dat vertaalt zich ook naar het noodzakelijke onderhoud.

Heel praktisch hebben we kortgeleden een stoelensteekwagen aangeschaft. De stoelen in 't Centrum worden regelmatig verplaatst en het sjouwwerk maakt plaats voor het verrijden van een stapel stoelen. De steekwagen staat in de garderobe aan de zijde van de Willemstraat.

Ook goed om te melden dat de zonnepanelen flink wat zonne-energie hebben omgezet in elektriciteit (ons verbruik was 7476 kWh en we hebben 8538 kWh terug geleverd!). Vele gemeentelieden hebben in 2023 een bijdrage geleverd door een





heel zonnepaneel of een deel ervan te financieren. Afgelopen jaar hebben we dus kunnen zien dat deze bijdrage voor de kerk groot voordeel opleverde.

In de vorige KERKMAG wisten we nog niet wat de opbrengst (toezegging) zou zijn van de Actie Kerkbalans. Voor degenen die het gemist hebben in de gemeente-app, het bedrag aan toezeggingen ligt rond de € 280.000,- (ongeveer gelijk aan de opbrengst van 2024). Het past ons om al de vrijwilligers die Actie Kerkbalans tot een succes hebben gemaakt, hartelijk te danken voor hun inspanningen.

*Namens de taakgroep Beheer & Financiën,
Frank Baas*

Ontdek onze groepen

Iedereen is anders! En gelukkig maar. In onze Emmaüs-app zijn er dan ook heel veel verschillende groepen die aansluiten bij jouw interesses.

Gezien Gehoord Gelezen

Mogelijk beluister je graag preken, lees je boeken, geniet je van muziek of luister je naar christelijke podcasts. Heb je iets inspirerends ontdekt? Deel het in de groep 'Gezien Gehoord Gelezen' en inspireer anderen met wat jou heeft geraakt.

Heilige Humor

God heeft humor geschapen, dus lachen mag! In de groep 'Heilige Humor' delen we met een knipoog grappige memo's, stripjes of liedjes over ons geloof, Bijbelverhalen en de christelijke wereld.

Nieuwsgierig geworden? Ga rechtsonder in de app naar 'Ontdek' en

meld je aan bij de groepen die jou aanspreken. Samen delen we,

Lachen mag!

denken we na en versterken we ons geloof. Heb je vragen? We horen graag van je!

*Hartelijke groet van de werkgroep,
Inge, Erik, Cees, Yorick,
Arjo en Manon*



Zomermarkt

Zomermarkt 17 mei 2025

Nog ruim 2 maanden en dan is het zover!

We zijn nog op zoek naar talenten om die in te zetten voor andere mensen en gemeenteleden. Enkele voorbeelden kunnen zijn: Computerhulp of klussen, soep maken of een (kook)workshop. Natuurlijk zijn er meerdere dingen te bedenken. Wat wilt u aanbieden? Geef het door aan Jeannette: mkemp@hetnet.nl of 06-54354057.

Is uw talent, taart, boterkoek of een lekkere cake bakken? Dan vragen we daar ook uw inzet voor. Dan verkopen we deze op de Zomermarkt. Opgeven bij Jeannette.

Spaart u verder voor kleine, nog bruikbare spullen, die we duurzaam kunnen verkopen voor het goede doel? Deze kunnen **zaterdag 29 maart** alvast worden ingeleverd bij 't Centrum, tussen **10.00 uur en 12.00 uur**. Daarna in de week voorafgaand aan de Zomermarkt, van **maandag 12 mei tot en met donderdag 15 mei, tussen 19.00 uur en 20.30 uur**.

Groot of klein, oud of jong, met elkaar wordt het vast een geslaagde Zomermarkt!

Adrie, Wilco, Lisette en Jeannette



Kernwaarden van onze gemeente

Tijdens de gemeenteavond van 3 februari jl. hebben we een eerste gesprek gevoerd over de kernwaarden van onze gemeente. In kleine groepjes bespraken we een specifieke kernwaarde: wat spreekt ons aan in de omschrijving (en wat niet) en welke voorbeelden van concreet gedrag passen bij deze kernwaarde.

Kernwaarden zijn de speerpunten waarmee we als gemeente de komende jaren aan de slag willen. In KERKMAG van februari stonden de kernwaarden uitgebreid beschreven. Ze zijn ook te vinden op onze website: pge.nu.

Vervolg bijeenkomsten

De gemeenteavond van 3 februari werd als zeer positief ervaren. Echter ieder gemeentelid kon toen slechts feedback geven op één kernwaarde. Daarom bieden we extra momenten aan, zodat ook op de andere kernwaarden feedback kan worden gegeven. Op drie zondagochtenden bespreken we telkens een aantal kernwaarden.

De bijeenkomst van zondag 2 maart voor de (SHH-dienst) heeft juist plaats gevonden. We nodigen iedereen van harte uit op de volgende bijeenkomsten:

- **9 maart** (na de ochtenddienst): Bespreking van Jezus als Voorbeeld, Zorg voor de schepping, Spiritualiteit.
- **16 maart** (na de ochtenddienst): Bespreking van Vertrouwen, God in de wereld, Eenheid in verscheidenheid.

Op **maandagavond 24 maart 2025** organiseren we opnieuw een **gemeenteavond**. Tijdens deze bijeenkomst geven we een update over het proces van de visiegroep en bespreken we wat we als gemeente belangrijk vinden.

Op de website van Emmaüs: pge.nu staat boven in de blauwe balk: Visieproces. Daar is alle informatie te vinden het visieproces, het wat, wie en waarom, details over de bijeenkomsten en de kernwaarden met introductie video's.

Namens de werkgroep, Richard de Mooij

Taakgroep pastoraat

Er is in de laatste maanden veel beroep gedaan op de pastores en de pastoraal medewerkers. Er waren behoorlijk wat zieken en het aantal overleden gemeenteleden was best hoog te noemen.

En dan is het fijn dat er een team is dat aandacht, zorg en bijstand kan verlenen. Helaas zijn er nog steeds secties die vacant zijn en waar dus geen pastoraal ouderling of medewerker aan gekoppeld is. De taakgroep pastoraat is dan ook erg blij en dankbaar dat Corinne Mastenbroek – Dijk zich heeft aangemeld als pastoraal medewerker. In de morgendienst van 23 februari is zij aan de gemeente gepresenteerd en heeft zij de belofte van geheimhouding afgelegd. Corinne zal de pastorale zorg voor de gemeenteleden die in sectie O3 wonen op zich nemen. Sectie O3 is geografisch gezien een

uitgebreide wijk vanaf de Emmakade tot in de wijk Weideveld, de straten zijn vermeld in het informatieboekje. Ook vanaf deze plaats wensen wij Corinne Gods zegen toe bij het uitvoeren van haar taak. De taakgroep pastoraat heeft nog steeds nieuwe leden nodig! Wil je ook meehelpen in de gemeente, neem dan contact op met een van de taakgroep leden (zie informatieboekje 2025) of met ondergetekende.

*Namens de taakgroep pastoraat,
Eric Bette (06-36163220)*

Project Paulus

Beleef het mee!

De repetities naderen het einde en de 80 enthousiaste deelnemers zijn nog druk bezig om de laatste (lied)teksten uit het hoofd te leren, muziek in te studeren en scènes te spelen. Er wordt nagedacht over licht en geluid, decorstukken en de juiste kleding worden verzameld. De sfeer tijdens de repetities is



ontspannen en in de pauze en na afloop worden er ideeën uitgewisseld en bijgepraat.

Muziek, spel en zang komen samen en we kruipen meer en meer in de huid van Paulus en het reclamebureau dat Paulus in de markt moet zetten. Geen gemakkelijke opdracht, wat weten zij nou van Paulus? En wat heeft hij ons vandaag nog te zeggen? Thema's uit zijn brieven komen

voorbij: vrijheid, vrijmoedigheid, rechtvaardigheid en liefde. Verweven met allerlei perikelen binnen het reclamebureau.

Kaartverkoop

De uitvoeringen zijn op vrijdag 14 maart 2025 om 19.30 uur en zaterdag 15 maart 2025 om 14.00 en 19.30 uur. Kaartjes kunnen

NB: We weten niet of er op het moment dat deze KERKMAG uitkomt nog kaarten beschikbaar zijn.

besteld worden op de website: www.pge.nu. Voor volwassenen is de prijs 5 euro, voor jeugd tot 18 jaar is het gratis, maar is wel een kaartje nodig. Voor wie het niet haalbaar is om kaartjes via de website te bestellen, is er de mogelijkheid om een kaartje te kopen bij Michiel Karszen in de ReadShop, Wilhelminastraat 1. Na de uitvoeringen kunt u een gift geven voor de Pauluskerk in Rotterdam.

Wat als een reclamebureau de opdracht krijgt het leven van Paulus in de markt te zetten?

Project Paulus

Beleef het mee in de Ontmoetingskerk
14 maart 19.30 uur | 15 maart 14.00 en 19.30 uur
Kaarten: www.pge.nu

Zomerkamp (niet in) Leusden!



Hallo allemaal, Zijn jullie ook alweer toe aan de zomer? Wij als kamp-leiding ook! De eerste week van je vakantie mag Kamp Leusden natuurlijk niet missen. Zoals je misschien al weet, gaan we dit jaar voor het eerst *niet* naar Leusden. We hebben een heel leuke nieuwe locatie gevonden in Vierhouten. Ook daar gaan we weer veel bosspellen doen, fietstochten maken en natuurlijk een dagje zwemmen. Gaan jullie dit jaar ook weer mee?

Het kamp vindt plaats van **zaterdag 19 tot en met vrijdag 25 juli 2025** en is voor jongens en meisjes van 9 tot en met 13 jaar. We slapen in tenten in het bos en doen daar elke dag spellen. Ook hebben we een bijbels thema waar we over vertellen en met elkaar over praten. De kosten voor de hele week bedragen

€ 210 voor het eerste kind uit een gezin dat meegaat, ieder volgend kind uit het gezin mag met € 10 korting mee. Vanaf **maandag 10 maart 20.00 uur** mag iedereen zich aanmelden. Wees er dan snel bij want vol=vol. Aanmelden kun je doen door een mailtje te sturen naar kampleusdenbodegraven@gmail.com

gmail.com met daarin je naam, geboortedatum en het mail-adres en telefoonnummer van je ouders. Als je nog vragen hebt kun je ons ook een mailtje sturen, of ons berichten via facebook (www.facebook.com/kampleusden) of instagram (@kampleusden). We hopen jullie deze zomer allemaal weer te zien!

Groetjes, Lisanne, Erik, Inge, Robin, Karin, Erik, Jonathan, Joab, Sonja en Luuk



Hartelijk dank aan eenieder die met ons meeleefde in de afgelopen periode.

We hebben genoten van de bloemen uit de kerk die we mochten ontvangen.

*Een meelevende groet van,
Jan en Janny Nottelmann-Elema,
Burgemeester van Dobben de Bruijnstraat 17,
2411 AN Bodegraven.*

Informatieboekje 2025- aanvulling

Vorige maand heeft u bij de KERKMAG het informatieboekje 2025 van onze wijkgemeente ontvangen. Daarin is op pagina 2 bovenaan het adres van Ds. Annelene Metz te vinden.

Echter, er staat André de Jongstraat 8.

Dit moet zijn André de Jongstraat 33.

Past u het aan? Dank!

Bouwen en Ontmoeten

Inspiratieavond voor duurzame keuzes

Maandag 12 mei van 20.00u – 22.00u in 't Centrum van de Ontmoetingskerk

Als wijkgemeente Emmaüs willen wij graag midden in de samenleving staan. Ook duurzaamheid en de staat van onze aarde gaan ons hierbij aan het hart. Zo staat in onze mooie Emmaüs-app ook een groep 'Groene Doeners'. Het is een groep voor duurzame tips en om spullen van elkaar te lenen. Een

echte aanrader en een mooie stap om samen ook 'groene' kerk te zijn. Als individu lopen we tegen diverse grenzen aan zoals het tempo van het leven en onze maatschappij. De vanzelfsprekendheid waarmee we ons leven vormgeven, zorgen ervoor dat het nemen van duurzame, 'groene' keuzes vaak lastig is of lijkt.



Kleine stapjes nemen is dan belangrijk om verder te kunnen gaan.

Om ons te inspireren over het maken van duurzame keuzes zal Trudie Bukman-Schrier op 12 mei het verhaal van Zonder Meer vertellen.

Ze vertelt wat Zonder Meer is en wil zijn. En hoe Zonder Meer helpt kleine stapjes te nemen naar een lievere en leefbare wereld. Over waarom ze deze verpakkingsvrije winkel is begonnen en wat de mooie momenten, maar ook de obstakels zijn (geweest) en hoe zij daarmee omgaat.

We gaan in gesprek over hoe we elkaar verder kunnen inspireren en aanmoedigen om houdbare en bestendige keuzes te maken in de waan van alle dag. En tot slot maken we een korte excursie naar de Prins Hendrikstraat om een bezoek te brengen aan de winkel.

Taakgroep Bouwen en Ontmoeten nodigt iedereen hiervoor van harte uit!



Rooster weeksluiting 'Vijverhof'

Weeksluiting begint om 19.00 uur en duurt tot maximaal 19.45 uur.

Datum	Voorganger	Koor / Begeleiding
8 maart	dhr. P. v.d. Zee	Groep kinderen o.l.v. mw. R. Kowalczyk
15 maart	dhr. G. Nap	mw. B. Veenstra
22 maart	dhr. A. Grijzenhout	Chr. Gem. Zangver. Nieuwerbrug
29 maart	mw. K. Strijdhorst	dhr. R. Lok

Collectedoelen maart

02-03 Diaconie binnenland

Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en hun boodschap is gebaseerd op de Bijbel, gestimuleerd door de liefde tot God. Ze prediken het Evangelie van Christus en bieden hulp bij menselijke zonder enige vorm van discriminatie.

09-03 Diaconie buitenland

China Toevluchtsoord voor migranten in nood

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Zij zijn kwetsbaar voor misbruik en misstanden. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, geestelijke begeleiding en juridische hulp.

12 -03 Diaconie binnenland

Biddag voor gewas en arbeid - Voedselbank

16-03 Diaconie binnenland

De Kliederkerk is er voor jong en oud

Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. De Protestantse Kerk in Nederland steunt met middelen. Kliederkerk brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Ze ontdekken op een creatieve manier de Bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven.

23-03 Diaconie buitenland

Moldavië Sponsorland

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen voor huiswerk-begeleiding en een maaltijd. Kinderen ontdekken hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan.

30-03 Diaconie buitenland

Colombia Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken

In de Colombiaanse hoofdstad Bogota groeien veel kinderen op in wijken vol geweld en armoede. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek, waar ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Ze leren koken of eigen groenten kweken. Ze worden weerbaar gemaakt tegen geweld en krijgen de kracht om een beter bestaan op te bouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis.



Agenda

Kerk in de week Emmaüs

Datum	Tijd	Activiteit	Plaats
Maart			
5 maart 2025	19.30 uur	Vesperdienst	Lutherkerk
12 maart 2025	14.30 uur	Ouderenkring	Salvatorkerk
12 maart 2025	19.30 uur	Biddag voor gewas en arbeid	Lutherkerk
14 maart 2025		Kopij sluiting KERKMAG-april '25	
14 maart 2025	19.30 uur	Uitvoering Paulus	Ontmoetingskerk/'t Centrum
15 maart 2025	14.00 en 19.30 uur	Uitvoering Paulus	Ontmoetingskerk/'t Centrum
15 maart 2025	BOC		
15 maart 2025	10 tot 12 uur	Philadelphia-club	't Centrum
18 maart 2025	14.30 uur	PCOB-contactmiddag	't Centrum
24 maart 2025	19.45 uur	Gemeenteavond	't Centrum
25 maart 2025	9.30 uur	Koffieochtend	't Centrum
29 Maart 2025	10 tot 12 uur	Inleveren spullen zomermarkt	't Centrum
April			
2 april 2025	Bezorgen KERKMAG		
5 april 2025	9 tot 12 uur	Inleveren oude metalen	Buitenkerk 57A
12 april 2025	10 tot 12 uur	Philadelphia-club	't Centrum
12 april 2025	BOC		
15 april 2025	14.30 uur	PCOB-contactmiddag	't Centrum
18 april 2025		Kopij sluiting KERKMAG-mei '25	
29 april 2025	9.30 uur	Koffieochtend	't Centrum

EMMAÜS PRESENTS

Sweet Summer

LUNCH ★ FUN
zondag | 18 mei | 13-15u
Zolder & Tuin - Ontmoetingskerk

ALL YOUTH
12-21 jaar

Scan de QR-code voor meer info & om je aan te melden!
Wil je meehelpen? Graag! Scan dan ook.

Kerkdiensten Emmaüs

5 maart 2025	Lutherkerk	19.30	Ds. P. Zaadstra Vesper/begin 40 dagentijd	Beleven	
9 maart 2025	Ontmoetingskerk	10.00	Ds. Annelene Metz	Vieren	
	Lutherkerk	19.00	Taizédienst		
12 maart 2025	Lutherkerk	19.30	Arjo van der Steen /Biddag voor gewas en arbeid		
16 maart 2025	Ontmoetingskerk	10.00	Marianne Verburg	Verdiepen	
	Lutherkerk	19.00	Ds. Perla Akerboom- Roelofs		
23 maart 2025	Ontmoetingskerk	11.00	Arjo van der Steen /X-plore-dienst 3e zondag 40-dagentijd/Oculi	Beleven	
	Lutherkerk	19.00	Ds. Overeem		
30 maart 2025	Ontmoetingskerk	11.00	Arjo van der Steen /Top2000-dienst 4e zondag 40-dagentijd/Laetare	Beleven	

Kerkdiensten Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Datum	Tijd	Activiteit	Plaats
9 maart 2025			
Dorpskerk	9.30 uur	ds. A. Baas, Nunspeet	wijk 2
Dorpskerk	18.30 uur	ds. A.J.R. Treur	wijk 1
Bethlehemkerk	9.30 uur	ds. P.L.R. van der Spoel, Lunteren	wijk 1
Bethlehemkerk	18.30 uur	ds. A. van Lingen	wijk 2
12 maart 2025			
Dorpskerk	14.30 uur	ds. A. van Lingen/Biddag	wijk 2
Dorpskerk	19.30 uur	ds. A.J.R. Treur	wijk 1
Bethlehemkerk	19.30 uur	ds. A. van Lingen	wijk 2
16 maart 2025			
Dorpskerk	9.30 uur	ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg	wijk 1
Dorpskerk	18.30 uur	ds. C. van de Scheur, Veenendaal	wijk 2
Bethlehemkerk	9.30 uur	ds. W.J. Westland, Katwijk aan Zee	wijk 2
Bethlehemkerk	18.30 uur	ds. H.J. van Maanen, Lopik	wijk 1
23 maart 2025			
Dorpskerk	9.30 uur	prof. dr. J. Hoek, Veenendaal	wijk 2
Dorpskerk	18.30 uur	ds. A.J.R. Treur	wijk 1
Bethlehemkerk	9.30 uur	ds. A.J.R. Treur	wijk 1
Bethlehemkerk	18.30 uur	ds. A. van Lingen	wijk 2
30 maart 2025			
Dorpskerk	9.30 uur	ds. E. van der Poel, Meerkerk	wijk 1
Dorpskerk	18.30 uur	ds. A. van Lingen	wijk 2
Bethlehemkerk	9.30 uur	ds. A. van Lingen	wijk 2
Bethlehemkerk	18.30 uur	ds. J.W. van Bart, Krimpen aan den IJssel	wijk 1



**Vreeken
& Meijer**
makelaardij

VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES

Van Tolstraat 1-3 - 2411 BP Bodegraven - Tel. (0172) 61 93 25
info@vreeken-meijer.nl - www.vreeken-meijer.nl



VAN DIEIJEN | Administratie
en Belastingadvies

Verzorgen van jaarrekening | Belastingaangifte | Salarisadministratie |
Financieel advies

Anke van Dieijen MSc
06 480 555 34 | 0172 257012
anke@vandiejienadvies.nl
www.vandiejienadvies.nl

Lemstraak 1
2411 NC Bodegraven



vandambrillen

Brugstraat 7, Bodegraven, tel: 0172 - 612747
www.vandambrillen.nl



Aankopen
Verkopen
Taxaties
Nieuwbouw

Marktstraat 6
2411 BE Bodegraven
Tel. (0172) 46 08 00



**Persoonlijke begeleiding
rondom uw afscheid**

Telefoon 06-28 64 51 40
E-mail info@baeldeuitvaarten.nl
Dag en nacht bereikbaar



**Betrokkenheid, betrouwbaarheid,
flexibiliteit en transparantie...**



De Groendijk 63, Waarder | www.goudriaanjongerius.nl | (0348) 50 13 26



Heating Service
INSTALLATIE TECHNIEK BV

Warmtepompen
Klimaatbeheersing
Zonne-energie
Service en onderhoud

**UW DUURZAME PARTNER
IN TECHNIEK EN COMFORT**

Wegland 70, 2415 RD Nieuwveerding
T: 0348 68 87 77 | E: info@heating-service.nl

WWW.HEATINGSERVICE.NL



**DÉ BOUWMARKT
VAN BODEGRAVEN!**

**KAR
WEI**

KARWEI Bodegraven
Lemstraak 2
2411 NC Bodegraven
0172 - 61 11 02
www.karwei.nl



**ELKE WERKDAG
OPEN 9-9**
zaterdag 9.00 tot 18.00 uur

Protestantse Wijkgemeente
Emmaüs
Bodegraven

