

december 2025 / januari 2026

# KERKMAG



Ontmoeting tussen  
generaties in de kerk

Protestantse Wijkgemeente  
**Emmaüs**  
Bodegraven



[www.pge.nu](http://www.pge.nu)

# Colofon

Jaargang 19 nummer 10

december 2025 - januari 2026

KERKMAG is een uitgave van de Protestantse  
Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven.

**Kopij KERKMAG** KERKMAG@pge.nu

**Zondagsbrief** zondagsbrief@pge.nu

**Website** www.pge.nu

**Website redactie** redactie@pge.nu

**Facebook** @emmausbodegraven

**Rekening** NL93 RABO 0373 7168 77  
t.n.v. PGB Emmaüs KERKMAG  
ANBI nr. 823514596

**Redactie** Carla van Oosterom, Chris Verra,  
Cora Pool, Erik de Gier, Ineke Post  
en Stieneke Baas

**Ontwerp** Posterum Grafische Vormgeving

**Ontwerp/druk** Verloop, Alblasterdam  
www.verloop.nl

**Oplage** 1200 exemplaren

## Uitgaven KERKMAG 1e halfjaar 2026

Nr.	maand	Sluiting	Bezorgen
01	februari	16-jan	4 feb
02	maart	13-feb	4 mrt
03	april	13-mrt	1 apr
04	mei	17-apr	6 mei
05	juni	15-mei	3 juni
06	juli/aug.	12-jun	01-jul

Nr.	Thema
01 februari	De waarde van stilte
02 maart	De kracht van twijfel
03 april	Hoopvol mens-zijn
04 mei	Geloven met hart en hoofd
05 juni	Geloof en humor
06 juli/aug.	Geloven onderweg

Protestantse Wijkgemeente  
**Emmaüs**  
Bodegraven



## Adressen en contactinfo

### Ontmoetingskerk

Spoorstraat 11  
0172-61 63 17 / 06-17 07 53 12  
marja.hetcentrum@kpnplanet.nl

### Lutherkerk

Noordstraat 2  
Beheerder Henk Pauw  
0172-61 61 38  
lutherkerkbodegraven@gmail.com

### Predikant

Ds. Annelene Metz  
Andre de Jongstraat 33,  
2411WS Bodegraven  
06-51273527  
a.metz@pge.nu

### Kerkelijk werkers

Marianne Verburg  
Withenluststraat 19, 2471 AC Zwammerdam  
06- 3984 2850  
emmauskerkmarianne@gmail.com  
Arjo van der Steen  
Koningsmarck 22, 2411 VB Bodegraven  
06-55 55 33 73  
arjo.pge@aol.com

### Scriba Kerkenraad Emmaüs

Alie Benedictus  
Oranjelaan 22, 2411 VZ Bodegraven  
06-1831 1916  
scriba@pge.nu

### Coördinator Pastoraat

Eric Bette  
06-36 16 32 20  
pastoraat@pge.nu

### Penningmeester Emmaüs

Wim Kusee  
Cortenhoeve 44, 2411 JW Bodegraven  
0172-61 81 68  
penningmeester@pge.nu

### Taxidienst aanvragen

H. Peters 06-5168 5793

### Hulpvragen Taakgroep Diaconie

*Financieel:*  
Anton van Rijn, 06-24689743

### Contactpersoon Mantelzorg

Marian Domburg, 0172-615037

### Ledenadministratie Emmaüs

Johan Dekker  
Karperlaan 11, 2411 DA Bodegraven  
06-42 63 73 40  
kerkelijkbureau@pge.nu

### Preekvoorziening en Rooster PGE

06-43893344  
preekvoorziening@pge.nu

### Kerkradio PG Bodegraven

Piet Broere 0172-61 57 47  
kerkradio@pgbkerken.nl

### Bezorging KERKMAG

Adri van der Ben  
Burg. Le Coultrestraat 19  
adri3.vanderben@gmail.com

### Kringloophuis

aan het Van Tolplein naast Van Tolstraat 25.  
**Kledinghuis**, Van Tolstraat 29.

De openingstijden zijn: woensdag 13.00-  
16.00 uur, vrijdag 10.00-16.00 uur en  
zaterdag 10.00-16.00 uur

### Bankrekeningen

NL 68 RABO 0373 7166 48  
Tnv Protestantse Gemeente  
Bodegraven inz. Cluster Emmaus  
NL 46 RABO 0373 7166 56  
tnv Diaconie Buitenland PG Emmaus  
NL 07 RABO 0373 7099 86  
tnv Diaconie Binnenland PG Emmaus

### Collectebonnen

*Bestellen en betalen*  
[https://site.skgcollect.nl/192/pagina/1423/  
home.html](https://site.skgcollect.nl/192/pagina/1423/home.html)

### Afhalen

dinsdagochtend 10-12 uur  
Kerkelijk Bureau, Oude Markt 1

## Inhoudsopgave

Van de redactie	3
Van de voorzitter	4
Visiegroep	4
Meditatie	5
Eeuwigheidszondag	6
In memoriam	7
Taakgroep Eredienst	9
Vrijwilligersavond	9
De Veldwerkers	10
Taakgroep Jongeren	11
Bouwen en Ontmoeten	12
Levende adventskalender	12
Jaaroverzicht	14
Wolken en ontmoeting	16
Kerstkaartenactie	17
Vluchtelingen	17
In gesprek met...	18
Beheer kerkgebouwen	20
Tuin Vrije Nesse	21
Kerstverhaal	22
Rooster weeksluiting Vijverhof	24
Kerkdiensten Hervormd	24
Inbox	25
Kerk in de week	25
Collecterooster	26
Kerkdiensten Emmaüs	27

### IK ZOEK HULP

De Diaconie wil helpen waar geen helper is. Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan mensen die door omstandigheden geconfronteerd worden met acute geldnood. Soms malen ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in ernstige problemen komen. Dan fungeert de diaconie als extra vangnet voor mensen.

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft, bel of mail dan.

Tel.: 06-15364530 of 06-51833688

Mail: [Stillehulp@pge.nu](mailto:Stillehulp@pge.nu)



Voor u ligt alweer de laatste KERKMAG van 2025. Het is een cliché, ik weet het, maar het jaar is omgevlogen. Tijd, een haast ongrijpbaar begrip. Toen je nog jong was, kon je haast niet wachten op de feesten van december, en waarom duurt het nog zo lang tot je jarig werd? Was je maar 16 dan kon je brommer rijden/later thuiskomen en zo kan eenieder vast nog wel een aantal gebeurtenissen benoemen. Als je wat ouder bent, dan gaat het allemaal véél te snel. Dan ben je 'alwéér' jarig of is het 'bijna **alwéér** Kerst'. Ik heb het een dominee eens zo treffend horen vergelijken: Het leven/de tijd is een rivier, die traag stroomt, en hoe dichterbij de waterval komt hoe sneller de rivier gaat stromen.

Geloven. Als kind is het eenvoudig. Je leert thuis van je ouders of op school de verhalen, bidden en danken, er is geen spoortje twijfel. Naarmate je ouder wordt nemen de vragen toe en zullen er vast momenten van onzekerheid zijn. Het is dan fijn als je geloofsgenoten treft en merkt dat je daar niet alleen in staat, of hebt gestaan. Samen een kerkdienst beleven, maar ook het koffiemoment na afloop van iedere dienst is daar een bewijs van. Het is dan mooi om te beseffen dat je met elkaar verbonden bent.

Het zingen in de dienst met kinderen, het kinderlied, de christelijke feestdagen, zéker de kliederkerk, het kindermoment in de dienst, het zijn allemaal momenten om van elkaar te leren. Wij van de kinderen, hoe het geloof (weer) eenvoudig kan zijn. De kinderen van ons, dat we een leven lang een houvast hebben én houden. Iets waar ze naar uit kunnen zien! Ontmoeting, oud en nieuw, jong en oud. Aanbevolen! Op naar een goed en **gezegend** 2026!

*Erik de Gier*

# Van de voorzitter

Het is advent, de periode waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus. Een tijd van bezinning, van hoop en van het uitzien naar zijn komst én wederkomst.

De taakgroep *Bouwen & Ontmoeten* heeft het prachtige initiatief genomen voor de levende adventskalender. Iedere dag opent een gemeentelid zijn of haar deur om anderen te ontvangen. Wat mooi dat er zoveel enthousiasme voor dit initiatief is! Ik wens iedereen de komende dagen waardevolle ontmoetingen en fijne gesprekken toe tijdens de adventsbezoeken.

Ook andere initiatieven mogen genoemd worden. De elf verdiepingssavonden die ds. Annelene Metz verzorgt, blijken een groot succes. Meer dan 25 gemeenteleden doen mee, en het bijzonder mooie is dat deze avonden

intergeneratief zijn: jongere en oudere gemeenteleden groeien samen in geloof en verdieping.

In het vorige KERKMAG meldde ik dat onze Hervormde Broedergemeente verwacht op 1 mei te starten met de verbouwing van de Dorpskerk, en in de zomerperiode graag gebruik wil maken van de Ontmoetingskerk. Inmiddels is duidelijk dat deze planning te voortvarend is gebleken. De renovatie zal niet eerder dan in het najaar van 2026 beginnen. Uiteraard komen we, zodra het relevant wordt, opnieuw bij jullie terug op de mogelijkheden voor gezamenlijk gebruik van de kerkruimte.



Ik wens u allen een gezegende en verwachtingsvolle adventstijd toe. Dat het licht van Christus uw dagen mag verwarmen, uw hart mag vervullen met vrede en u hoop mag geven voor het nieuwe jaar. Een liefdevolle en vreugdevolle Kerst gewenst!

*Met hartelijke groet,  
Richard de Mooij*

# Van de Visiegroep

Tijdens de gemeenteavond in november hebben we in kleine groepen met elkaar gesproken over het conceptvisieplan *Kerk 2035*. De gesprekken waren waardevol en leverden mooie aanbevelingen op, die we meenemen in het vervolg van het proces. De prachtige illustratie bij het plan is ontworpen door Petra Verra.

Niet iedereen had vooraf de gelegenheid het visieplan te lezen. Omdat we graag zoveel mogelijk inbreng ontvangen vanuit de gemeente, nodigen we u van harte uit om alsnog uw reacties met ons te delen. Het visieplan is te vinden op de website [pge.nu](http://pge.nu) onder het tabblad 'Visieproces – Kerk 2035'.

Reacties, vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd naar: [richarddemooij@live.nl](mailto:richarddemooij@live.nl). We wijzen er



wel op dat de deadline snel nadert; we ontvangen uw bijdrage graag **uiterlijk 14 december**.

De visiegroep heeft afgelopen weken alle taakgroepen bezocht om over het visieplan te spreken en inbreng op te halen op het plan. Tijdens de kerkenraadsmiddag van 10 januari zal de kerkenraad er een besluit over nemen.



## Hoe kunnen jong en oud samen kerk zijn en van elkaar leren?

**We willen een gemeente zijn waar jong en oud van en met elkaar leren en hun ervaringen delen. Daarbij geloven we dat iedere leeftijdsgroep een unieke bijdrage heeft en dat we elkaar nodig hebben om samen te groeien in geloof en onderlinge verbondenheid.**

**D**it verlangen van Emmaüs sluit prachtig aan bij teksten uit de Bijbel zoals bijvoorbeeld psalm 78 waarin staat: 'Wij hebben het gehoord, wij weten het, Onze ouders hebben het ons verteld. We willen het onze kinderen niet onthouden, Wij zullen aan het komende geslacht vertellen Van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, Van de wonderen die Hij heeft gedaan'.

De opdracht om de volgende generatie te vertellen wat God doet in ons eigen leven is door de geschiedenis heen, en door generaties heen natuurlijk uitgelegd in de context van de tijdgeest. Hierdoor denken de verschillende generaties anders over hoe je kerk kan zijn en over hoe je kunt leven met het verhaal van de Bijbel. Daarin hebben we ook allemaal ons eigen verhaal.

De oudere generatie is opgevoed in een tijd dat de kerk het middelpunt van de samenleving was. Het geloof hoorde er gewoon bij en de traditie was belangrijk. Daardoor ervaaarde men soms ook wel een bepaalde

dwang waardoor mensen naar wat meer vrijheid zochten. Men ging de verplichtingen en regels loslaten wat zich ook doorzette in de opvoeding van de kinderen. In de context van de maatschappij kregen kinderen meer vrijheid en eigen keuzes waardoor de vergrijzing in de kerk duidelijk zichtbaar is geworden. Het lijkt of de gemeente lijdt onder de krimp en leegloop van de kerk. En toch liggen hier juist kansen! Omdat de jongere generaties er nu veel meer zélf voor kiezen om naar de kerk te gaan en te geloven.

Uit gesprekken die gehouden zijn in de gemeente tijdens het visietraject kwam het verlangen van de oudere generatie om het geloof door te geven duidelijk naar voren. Tegelijkertijd gaven jongere generaties juist aan dat ze nieuwsgierig zijn naar geloof. Hoe doen ouderen

**Iedere leeftijdsgroep heeft een unieke bijdrage**

dat? Welke rol speelt de kerk in hun leven? En wat houdt dat nu in als oma zegt: 'ik haal zoveel kracht uit mijn geloof'. Hier kan weleens de sleutel liggen om samen kerk te kunnen zijn en van elkaar te leren.

Een pasklaar antwoord op hoe dat dan moet is er niet. Het gaat erom dat we nieuwsgierig kunnen zijn naar elkaars verhaal. Dat we een open mind hebben en naar elkaar kunnen luisteren. Dat we bereid zijn om van elkaar te willen leren. Zoals een tiener aangaf heel graag van oudere mensen in de kerk meer te willen leren over het geloof en de Bijbel. Maar ook denkt dat ouderen wat van hen zouden kunnen leren, omdat zij de dingen weer anders geleerd hebben. Dit sluit prachtig aan bij Marcus 10:15: 'Luister goed naar mijn woorden: Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld. Net zoals een kind dat doet. Anders kun je er niet binnenkomen'.

Bij de mensen die ik heb mogen spreken proefde ik een groot verlangen om met alle generaties kerk te willen zijn. Om het sámen te gaan doen. Ik denk dat hier heel veel potentie ligt voor Emmaüs. In het vertrouwen dat de Geest zijn werk doet mogen we daarbij uitgaan van de kracht van dat kleine mosterdzaadje:

"Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Hoewel het het kleinste van alle zaden is, groeit het, als het groeit, uit tot het grootste tuingewas en wordt het een boom, zodat de vogels op zijn takken komen zitten." (Mt 13:31-32)

*Marianne Verburg*

# Eeuwigheidszondag

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die wij Eeuwigheidszondag noemen (23 november), hebben wij de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar herdacht.

**W**ij hebben hun namen genoemd en een kaars aangestoken met het licht van de paaskaars, als teken van verbondenheid met het Licht van Jezus Christus.

## Overleden in het kerkelijk jaar 2024 - 2025

Gerdina Kapteijn- Honcoop	89 jaar	Jan Willem Cornelis van Wensveen	71 jaar
Geertje Paulina Gerarda Boekensteijn - de Ruig	77 jaar	Pietertje Spierenburg- de Jong	96 jaar
Alida Huibertha van der Graaf	96 jaar	Jan Dirk de Vos	69 jaar
Aagje Glismeyer- van Wijk	89 jaar	Jantina Burggraaff- Prins	102 jaar
Gijsbert Spaans	89 jaar	Bertina Binnendijk- Pels	79 jaar
Gerrigje van Waveren- Kastelein	83 jaar	Hendrina Jacoba van Daalen	65 jaar
Cornelia Bastiana Doddema- van Eijsden	86 jaar	Maria Magdalena Paulusma- Kerkdijk	66 jaar
Cornelis Mak	74 jaar	Simon Cornelis Rijlaarsdam	60 jaar
Ingeborg Helene Mars- Picker	93 jaar	Christina Wilhelmina Schellingerhout- Rodenburg	88 jaar
Lamke Komrij - Top	89 jaar	Evert Uithol	86 jaar
Pieter Binnendijk	81 jaar	Jannigje Elisabeth Dijkshoorn- van Oosterom	82 jaar
Jan Rademaker	77 jaar	Gijsbert Jan Blok	89 jaar
Boudewijn de Jong	93 jaar	Dirkje Eskes- Hoogerbrug	95 jaar
Hendrina Leeuwenhage- Radstake	93 jaar	Eric Richard Cornelis Smit	55 jaar
Willem Batelaan	70 jaar	Annie Groen- Meints	92 jaar
Sievert Kamerling	93 jaar	Jan Mostert	72 jaar
Lambertus Wilhelmus Hulshof	81 jaar	Aletta Pietje Bakker- Stigter	92 jaar
Ilda Maria Johanna Zwijnenburg- van der Tier	80 jaar	Jacob Tuls	82 jaar
Woutrina van Leeuwen- van Rijn	90 jaar	Aagje Jacoba van Tol – Bikker	92 jaar
Maagje Alida Oosterbeek	78 jaar	Matthijs Warnaar	76 jaar
Cornelis van Zelderem	73 jaar	Peter Breddels	75 jaar
Cornelis Kroon	88 jaar	Teunis Poot	99 jaar
		Jan Wubbe Frouws	81 jaar





## Aletta Pietje Bakker-Stigter

Letta werd geboren in 1933. In het gezin Stigter was ze de derde na twee broers en er zou nog een zusje bij komen. Ze groeide op op de boerderij van de familie, die stond op de plek waar nu de Hooge Burch van

Ipse de Bruggen is. Ze volgde de lagere school, een paar jaar huishoudschool en ze deed al vroeg mee met het boerenwerk thuis. Ze vertelde wat dat betekende: om half vijf 's morgens het land in daarna aan de slag met de melk voor het kaasmaken en als het eerste deel daarvan klaar was, was er tijd voor ontbijt. Ze benadrukte: 'ik heb nooit een baas gehad'. Daar klonk iets moois in: op een boerderij ben je zelfstandig ondernemer of je vormt samen een maatschap, je regelt je eigen zaken en zo maak je het mogelijk dat wij allemaal elke dag te eten hebben. Het is een prachtig vak en het gaf Letta voldoening. De zus van Kees Bakker ging trouwen en hij zocht een meisje voor de bruiloft. Van het één kwam het ander en Kees en Letta trouwden in 1959. Ze gingen wonen op de boerderij aan de Noordzijde. Ze mochten vier

kinderen krijgen: Simon, Jan, Marjolijn en Kees.

De kleine Jan hebben ze verloren; dat is één van de ergste dingen die ons kunnen overkomen en het gaat nooit uit je hoofd. Letta was niet vroom en ze is ook wel wat van het geloof kwijtgeraakt, daar was ze eerlijk in, maar ze had een klein gebed om er verder mee te komen. Het is ontroerend dat ze die woorden bijna 60 jaar heeft meegedragen in haar hoofd en in haar hart.

Ze was een lieve moeder; alles kon. Ze werd schoonmoeder en een lieve oma voor de kleinkinderen. Ze mocht zelfs overgrootmoeder worden; de foto hierboven vertelt hoe blij ze daar mee was.

Letta was al op hoge leeftijd toen ze door de brand alles kwijtraakte. Ze kon alleen haar jas en haar portemonnee meenemen. Ze kreeg veel hulp en een nieuwe plek om te wonen. Hulp van onze kerk wilde ze niet, want ze zei: 'ik kom niks te kort, ik heb meer dan genoeg', met die nuchterheid ging ze verder.

Die nuchterheid had ze ook de laatste twee jaar in Huize Ter Gouwe in Gouda. Tegen mij zei ze: 'iedereen mankeert hier iets, dus je moet vaak wachten', maar in de praktijk was ze wat minder geduldig. Ze moest op alles inleveren en ze had steeds meer hulp nodig; dat paste niet bij haar. Het was goed zo.

*Bram Tack*



## Matthijs Warnaar

Op donderdag 23 oktober overleed Matthijs Warnaar. Matthijs was een bekend gezicht – of misschien nog meer: een vertrouwde stem – in Bodegraven vanwege zijn grote betrokkenheid bij lokale omroep BR6. Vanaf het begin heeft

hij geholpen bij de opbouw van de omroep. Daar kwamen zijn liefde voor muziek en zijn technisch inzicht samen. Naast zijn werk als accountmanager gingen hier vele uren in zitten. Matthijs was getrouwd met Ada, samen kregen ze vier kinderen. Matthijs groeide op in Alphen aan den Rijn in een

kerkelijk betrokken gezin, waar muziek een belangrijke rol speelde. Vader speelde orgel, broers Wim, Henk en Dirk Jan traden in zijn voetsporen en Matthijs ging vaak mee met de optredens en reizen van koren van Dirk Jan. Geloof is altijd deel geweest van het leven van Matthijs, al praatte hij daar niet zo makkelijk over. Het radioprogramma Kerkplein 15 was als het ware 'zijn kerk'. Begin oktober werd Matthijs vrij plotseling in het ziekenhuis opgenomen, de oorzaak bleek een bacterie op de hartklep. Medicatie en operatie mochten uiteindelijk niet baten. Op vrijdag 31 oktober namen we afscheid van Matthijs en we lazen daarbij uit psalm 139: *Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, [...] zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij op de weg die eeuwig is.*

*Annelene Metz*



## Aagje Jacoba (Co) van Tol - Bikker (1933-2025)

Zorgzaam, een doorzetter, die nooit klaagde, zo omschreven haar kinderen hun moeder Co van Tol. Opgeven was geen optie, zei dochter Netty in haar toespraak bij de

begrafenis op donderdag 30 oktober j.l.

Zij werd geboren in Zwammerdam op 24 juli 1933, trouwde met Frans van Tol. Zij kregen vijf kinderen, van wie enkelen langdurig met ziekte te maken hadden. Twee van de kinderen overleden tijdens haar leven. In 2005 werd zij weduwe. Al op jonge leeftijd werd haar man hartpatiënt. Hij lag regelmatig in het ziekenhuis. Zij vulde het gezinsinkomen aan met schoonmaakwerk, onder meer van een gymzaal, waar zij bijna elke avond naartoe ging. Ze werkte samen met haar man op de groentetuin. Vaak breide zij, haakte zij en zat zij achter de naaimachine om kleding voor de kinderen te maken. Ze kreeg kleinkinderen, allemaal kleindochters. Een van hen overleed

jong. Ze kreeg ook meerdere achterkleinkinderen. In 2003 verhuisde het echtpaar Van Tol naar Rijn-gaarde. Daar woonde Co tot haar 90ste heel zelfstandig. Wel waren er valpartijen, maar van de kwetsuren knapte zij steeds weer op, ook van een hartinfarct. De laatste jaren werd zij minder van lichaam en ook van geest. Met name dochter Netty vond dat heel moeilijk om aan te zien. Op het laatst was het niet meer mogelijk in Rijn-gaarde te blijven. Via het Hospice in Bodegraven en de Prinsenhof vond Co van Tol uiteindelijk een vaste plaats in de Hanepraaij in Gouda. Daar overleed zij op 23 oktober j.l.

Na de condoléance op woensdagavond 29 oktober vond de volgende dag de uitvaart plaats in besloten kring. Co van Tol had daarvoor een aantal liederen aangegeven en ook dat Psalm 23 moest worden gelezen. Daarmee hebben we haar afscheid in haar geest ingevuld. Prachtig was een door dochter Netty voorgelezen briefje, waarin zij haar sieraden aan haar dochter toebedeelde en haar naaimachine aan een schoondochter. Na de dienst vond de graflegging plaats in het graf bij haar man Frans. Dat Co van Tol mag rusten in Gods vrede.

*Ds. Adri van der Wal*



## Jaap Tuls

In de leeftijd van 82 jaar overleed op 12 oktober Jaap Tuls. Jaap werd geboren op de Zuidzijde in Bodegraven op 25 september 1943 als 6e van een gezin met 10 kinderen. Hij was een vroege leerling en ging op zijn 5e al naar de lagere school.

Daarna naar de avond bakkersschool in Utrecht en overdag werkte hij bij bakkerij Van Zelderen wat betekende dat hij op 13-jarige leeftijd al brood rondbracht op een transportfiets. Na het werken bij diverse bakkerijen vervulde hij zijn dienstplicht. In die tijd leerde hij ook zijn vrouw 'Ankie' Verweij uit Reeuwijk kennen. Na 5 jaar verkering kregen zij

onverwacht een huis toegewezen en trouwden zij op 11 april 1968. Samen kregen zij twee zoons en een dochter. Totdat Jaap met pensioen ging werkte hij bij diverse werkgevers, voornamelijk in de bloemen en planten en de tabakshandel. Jaap was graag in de weer, in de tuin of in het huisje in Hoek van Holland. Ook was hij te zien op het voetbalveld bij Rohda en hield hij van biljarten en bridgen. Samen met Ank maakte hij mooie groepsreizen met de caravan door Europa en Canada. De laatste jaren tobde Jaap met zijn gezondheid waardoor hij toch onverwachts het leven en zijn geliefden los moest laten. In die laatste dagen luisterden zij samen naar 'Lichtstad met uw paarden poorten': 'Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem. Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem'.

*Marianne Verburg*



## Vieringen op de 3e en 4e zondagavond in januari

In de vorige KERKMAG kon je lezen over de nieuwe opzet van de avonddiensten in 2026 en de achtergrond daarvan. Deze keer blikken we vooruit naar de vieringen op de 3e en 4e zondag van januari. Dat doen we nu al omdat de eerstvolgende KERKMAG pas in februari uitkomt.

### Zingen op Zondagavond – 18 januari

Vanaf januari wordt op de derde zondag van de maand een zanguur georganiseerd waarbij de inhoud wordt bepaald aan de hand van een thema. Op 18 januari bijt ds. Erick



Versloot het spits af door met ons prachtige liederen te zingen uit de geweldige Engelse liedtraditie. Erick is daar groot liefhebber én kenner van. Hij zal dit uur presenteren én ons begeleiden.

We zullen zeker liederen zingen uit de bundels 'het liefste lied van overzee', waarin Sytze de Vries die onweerstaanbare melodieën voorzag van een vertaling of nieuwe Nederlandse tekst.

### Avondgebed – 25 januari

Elke vierde zondag in de maand wordt een viering verzorgd zonder predikant. Onze kerkorde biedt daar ruimte voor. Op 25 januari zal dat in de vorm zijn van een Avondgebed: een eenvoudige, ingetogen liturgie met vaste onderdelen. Noor van der Ploeg zal die avond onze liturg zijn en ons door deze viering leiden. Gijsbert Kok is de organist.

We hopen veel mensen te begroeten in de Lutherkerk op deze derde en vierde zondagen van de maand, maar uiteraard ook op de eerste (Songs of Praise) en tweede zondagen van de maand. Alle vieringen op de zondagavond beginnen om 19:00 uur.

*Namens de taakgroep Eredienst  
Kees de Bruijn*

## Vrijwilligersavond

Op 21 november jl. was 't Centrum bijna vol vanwege de jaarlijkse vrijwilligersavond. Na een korte bijbelkwis werden de aanwezigen getraceerd op de

Bodegraafse straatnamenquiz door Wim Kusee. Dat was een best lastige, want de hoogste score was (maar) 75% goed! Ook de traditionele Bingo o.l.v. Kees en

Cora Pool ontbrak niet. Gelukkig géén 'valse Bingo' en viel iedereen in de prijzen 😊. Een avond vol gezelligheid en ontmoeting, waarbij het aan niets ontbrak!



# De Veldwerkers

## Aflevering 20

Er zijn binnen Emmaüs vele vrijwilligers actief. Op allerlei gebieden. Zonder hen kunnen veel zaken niet worden geklaard, gedaan of gerealiseerd. We kunnen gewoon niet zonder, ze zijn heel, héél belangrijk. Wij noemen ze **de veldwerkers**. In elke KERKMAG geven we er een gezicht aan.

Wees trots op ze!

**Ik ben Kees Pool. Geboren in 1946 in Middelharnis. Bijna mijn hele familie was werkzaam in het onderwijs. We verhuisden naar 's-Gravenzande en later naar Leiden.**

**I**n Leiden werd mijn vader "hoofd" van de ULO-school, daar ging ik als leerling toen ook heen. Na enige tijd zei een leraar tegen mijn vader: "Je mag Kees wel eens in de gaten houden, hij zit mij te veel achterstevoren in de bank". Achter mij zat Cora Willemse.... We zijn nu bijna 55 jaar getrouwd! In 1971 zijn we in Bodegraven gaan wonen, werken en kerken.

Werken met mijn handen heb ik altijd graag gedaan. Bijvoorbeeld bij de grote verbouwing en uitbreiding van 't Centrum

omstreeks 1984. Toen kwam er een vouw wand voorin de kerk, die hebben Cora en ik aan beide zijden "behangen" en 25 jaar later opnieuw, met frissere kleuren. Ook heb ik met de groep meegewerkt om de glas-in-lood ramen te vernieuwen en meegedaan met de BOC o.a.

In 2012 zijn we met een groep Bodegravers met de World Servants in Ghana gaan bouwen. Daar was geld voor nodig. Toen is de "oud-ijzergroep" ontstaan. Daar werk ik nog steeds aan mee. Uit het ijzer halen we de



"edele" metalen: koper, messing, aluminium, lood en zink e.d. Dat levert meer geld op voor de goede doelen.

Bij mijn vader op school hielp ik al vaak met het draaien aan de "vloei stof duplicator", een voorloper van de stencilmachine. In Bodegraven ging ik op de Verhoeff-Rollmanschool lesgeven en daar was ook veel te stencilen. En in de kerk maakten we o.a. "Kerkcontact". Veel vrijwilligers hielpen elke maand mee om de vellen papier te verzamelen en te nieten. Nu hebben we alweer bijna 20 jaar KERKMAG.

De techniek van het stencilen is verbeterd, maar we maken nog steeds "drukwerk" voor de kerk. Bert Hille en ik draaien elke week de zondagsbrieven en liturgieën en wat er nog meer nodig is. Misschien is er iemand die hierin wil meedraaien?! We zijn beiden omstreeks 80 jaar!

*Kees Pool*



## Toerusting

Hoe zijn we bezig? Hoe willen we verder gaan? Wat gaat goed en wat kan beter? Vragen waar we als taakgroep Jongeren elk jaar bij stil staan tijdens een toerusting. Dit jaar kwamen we in het weekend van de Najaarsmarkt bij elkaar samen met jongerenwerker Jan Peter Molenaar.

Jan Peter vertelde ons eerst meer over de participatieladder. Hiermee kun je bekijken op welke manier deelnemers (kinderen en jongeren) invloed hebben op de activiteiten of niet. Daarna gingen we aan de slag met de activiteiten die we als taakgroep aansturen. Hierbij gebruiken we het boek "Samen Jong" als uitgangspunt van onze werkwijze. De volgende zes kernwaarden staan daarin centraal:

1. Prioriteit geven aan jonge generaties
2. Jezus' boodschap serieus nemen
3. Hart voor jongeren hebben
4. Verantwoordelijkheid geven

5. Een warme gemeenschap vormen
6. Beste burens zijn

Alle activiteiten die de taakgroep onderneemt legden we naast de kernwaarden en we beoordeelden of we er tevreden over zijn over niet. Daarna keken we naar de onderdelen waar we niet tevreden over zijn en maakten we een prioriteitenlijst.

Een conclusie die we maakten is o.a. dat de vierde kernwaarde 'verantwoordelijkheid geven' onderbelicht is en nog veel meer verbeterd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door jongeren te



vragen leiding te zijn bij de Kinderkerk. En bij een X-plore avond verantwoordelijk te zijn voor de invulling van de avond.

Over de kernwaarde 'Hart voor jongeren hebben' waren we meer tevreden. Dit zien we terugkomen in bijvoorbeeld Kamp Leusden en Kliederkerk.

Hoewel we als taakgroep veel mogelijkheden en kansen zien, is het ook goed om realistisch te blijven in dat wat we kunnen. We zijn ontzettend dankbaar dat we kinderen en jongeren kunnen verwelkomen in de kerk, zowel tijdens de diensten als daarbuiten. We zijn ons bewust van Gods werk hierin en blijven op Hem vertrouwen dat Hij Zijn kerk bouwt.

*Karin Strijdhorst*





# Bouwen en Ontmoeten

## Lezing GOD 9.0

**Predikant ds Piet van Veldhuizen (Hendrik Ido Ambacht) houdt op woensdagavond 4 februari in 't Centrum, Ontmoetingsruimte, een lezing over het boek 'GOD 9.0', dat als ondertitel heeft: "de spirituele groeikansen van het Christendom".**

**D**e avond sluit aan bij het jaarthema van Emmaüs: 'Frank en vrij geloven'. Rond dit thema organiseert de Taakgroep Bouwen en Ontmoeten dit seizoen activiteiten, die worden afgesloten met een geloofsgesprek van 2 (ex) 'Theologen des Vaderlands' in het voorjaar van 2026.

Piet van Veldhuizen vertaalde de bestseller GOD 9.0, geschreven door een drietal Duitse auteurs. In het boek wordt het Christendom getoetst aan een



systeem waarin de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn wordt beschreven als een spiraal met lagen in verschillende kleuren, die worden aangeduid met GOD 1.0 tot GOD 9.0.

Deze lagen worden geacht in ieder mens aanwezig te zijn, maar ze zijn niet allemaal tegelijk manifest, soms wel maar dan gedeeltelijk. Wie kent niet de situatie dat je een 2-gesprek hebt over wat en hoe je gelooft en dat de verschillen onoverbrugbaar lijken? En dat dan soms blijkt dat je elkaar op

onverwachte inzichten of ervaringen ineens wel kunt vinden? Hoe verrijkend kan dat zijn!

De manier waarop 'GOD 9.0' hiernaar kijkt biedt een kader waarbinnen het gemakkelijker wordt om hoe je in het geloof staat met anderen te delen en ook om beter te begrijpen waarom en hoe een ander zijn of haar geloof beleeft. En dat biedt weer groeikansen voor je eigen geloof!

Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Bent u nieuwsgierig? U bent van harte welkom.

De lezing begint om 20:00 uur, inloop en koffie vanaf 19:45 uur. Afsluiting rond uiterlijk 22:00 uur.

*Taakgroep Bouwen en Ontmoeten*

## Levende Adventskalender

**Je kent vast wel de Adventskalender: een kalender van alle dagen in de Adventstijd. Elke dag open je een deurtje, en daarachter vind je dan een verrassing: een mooie spreuk, iets lekkers of een ander klein kadootje.**

Binnen Emmaüs organiseren we dit jaar de "**levende**" Adventskalender! De deurtjes zijn echte deuren van huizen van gemeenteleden die hun huis opstellen. En ook Rijngaarde, De Meent en Zonder Meer (verpakingsvrije winkel) doen mee. Elke dag dus een deur van een ander huis. Gedurende een deel van de ochtend, de middag of de avond.

Op deze adressen ben je welkom voor een kopje koffie of thee. Op elk adres is het aan de gastvrouw en/of heer om er verder een eigen tintje

aan te geven. Misschien door iets lekkers, mooie muziek, leuke weetjes over een hobby of voorwerp, of een ander gespreksonderwerp. Ontmoeting en gezelligheid staan voorop en iedereen is welkom!

Hoe weet je **wanneer** je terecht kunt? Op de poster kun je het tijdstip vinden waarop de deur die dag open gaat, zodat je dat alvast kunt inplannen. Hoe weet je op **welk adres** je terecht kunt? De gemeenteleden die hun huis openstellen hebben een poster voor hun raam

hangen, met de dag en het tijdstip wanneer hun deur opengaat. En op de Emmaüs-app kun je elke ochtend lezen op welk adres de deur opengaat en hoe laat je er terecht kunt.

Op die manier hopen we tijdens de Adventsdagen mooie ontmoetingen mogelijk te maken, op een laagdrempelige manier.

Met hartelijke groet, Adventsgroep Bodegraven

*Cea Müller, Elia van Wijk, Petra Verra*





# LEVENDE ADVENTSKALENDER 2025

\*\*\* ONZE DEUREN GAAN OPEN IN DECEMBER! KOM JE OOK? \*\*\*

**1**  
MAAN-  
DAG  
10.00u tot  
11.30u



**2**  
DINS-  
DAG  
14.30u tot  
16.00u



**3**  
WOENS-  
DAG  
19.30u tot  
21.00u



**4**  
DONDER-  
DAG  
14.30u tot  
16.00u



**5**  
VRIJ-  
DAG  
10.00u tot  
11.30u



**6**  
ZATER-  
DAG  
10.00u tot  
11.30u



**7**  
ZON-  
DAG  
14.30u tot  
16.00u



**8**  
MAAN-  
DAG  
14.30u tot  
16.00u



**9**  
DINS-  
DAG  
10.00u tot  
11.30u



**10**  
WOENS-  
DAG  
14.30u tot  
16.00u



**11**  
DONDER-  
DAG  
19.30u tot  
21.00u



**12**  
VRIJ-  
DAG  
19.30u tot  
21.00u



**13**  
ZATER-  
DAG  
10.00u tot  
11.30u



**14**  
ZON-  
DAG  
14.30u tot  
16.00u



**15**  
MAAN-  
DAG  
19.30u tot  
21.00u



**16**  
DINS-  
DAG  
10.00u tot  
11.30u



**17**  
WOENS-  
DAG  
10.00u tot  
11.30u



**18**  
DONDER-  
DAG  
14.30u tot  
16.00u



**19**  
VRIJ-  
DAG  
19.30u tot  
21.00u



**20**  
ZATER-  
DAG  
19.30u tot  
21.00u



**21**  
ZON-  
DAG  
14.30u tot  
16.00u



**22**  
MAAN-  
DAG  
10.00u tot  
11.30u



**23**  
DINS-  
DAG  
10.00u tot  
11.30u



**24**  
WOENS-  
DAG  
14.30u tot  
16.00u



VAN 1-24 DECEMBER ZIE JE IN DE EMMAÛS-APP WELKE DEUR DIE DAG OPEN GAAT!

\*\*\* - PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE EMMAÛS BODEGRAVEN - \*\*\*



# Jaaroverzicht

Op het einde van het jaar ontcom je er niet aan, een jaaroverzicht. Want wat is er veel gedaan! We hebben een greep in het fotoarchief gedaan. Herkent u de foto's en de gebeurtenis?







# Wolken in de Bijbel

## Wolken en de Ontmoeting tussen Generaties in de Kerk

Dit jaar zijn wij weer actief in X-plore, de activiteit met tieners. We werken dit jaar anders dan in voorgaande jaren; de tieners doen ‘challenges’ die helpen hun kennis en beleven van ons geloof op eigen tempo en niveau te ontdekken. Afgelopen keer was er een gelegenheid om mee te werken aan de challenge van iemand anders; een afstudeeropdracht van Marianne Verburg over hoe diverse generaties samen inhoud kunnen geven aan de kerk. Vanuit mijn overdenkingen over wolken is daar ook iets over te zeggen. Deze keer iets over wolken in de Bijbel en de betekenis voor verschillende generaties in de kerk.

**W**anneer we in de Bijbel lezen over wolken, valt op hoe vaak ze het decor vormen van ontmoeting. De wolk bedekt, maar openbaart ook. Ze verbergt Gods heerlijkheid en maakt tegelijk zijn nabijheid mogelijk. In de wolk bij de tabernakel ontmoeten hemel en aarde elkaar — het heilige en het menselijke. Daarin ligt een prachtige parallel met de ontmoeting tussen generaties in de kerk: de oudere generatie draagt de herinnering aan Gods trouw, de jongere brengt de verwachting van nieuwe wind. Daartussen, als een wolk die beide verbindt, werkt de Geest.

De wolk is in de Bijbel niet slechts een meteorologisch verschijnsel; ze is ook een geestelijk symbool. Denk aan de wolk die tijdens hun tocht uit Egypte de Israëlieten vergezelde. Deze woont nu in het hart van de gelovige door de Geest. Diezelfde Geest scheidt ook gemeenschap over generaties heen. Ouderen en jongeren worden niet verbonden door voorkeur of stijl, maar door dezelfde Geest die in ieder werkt. Als we elkaar ontmoeten in geloof, herkennen we iets van diezelfde wolk: we zien niet alles scherp, maar we weten dat God in ons midden is.

De wolk van Gods aanwezigheid is geen statisch teken, maar een leidende kracht. In de woestijn reisde het volk pas verder als de wolk bewoog. Zo ook de kerk: traditie en vernieuwing staan niet tegenover elkaar, maar luisteren samen naar de beweging van de Geest. Ouderen hoeven niet te blijven staan waar ze ooit Gods aanwezigheid voelden; jongeren mogen leren wachten tot de wolk werkelijk trekt. De wolk leert ons: de weg is niet van ons, maar van Hem die leidt.

Apostel Paulus spreekt over “samen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet” (1 Thess. 4:17). Dat is niet alleen toekomstmuziek; het is ook

**De wolken zijn Gods gordijn en zijn venster tegelijk.**

beeld van gemeenschap. Geen generatie wordt achtergelaten; samen gaan we Hem tegemoet. Paulus gebruikt vaak het woord met elkaar: met elkaar gestorven, met elkaar opgewekt, met elkaar verenigd. De wolk wordt zo een symbool van eenheid: jong en oud, levenden en gestorvenen, allen verbonden in dezelfde hoop.

Voeg hieraan toe dat de wolken in de Schrift ons herinneren aan de majesteit van God én aan onze afhankelijkheid. Een beeldspraak zegt: “De wolken zijn Gods gordijn en zijn venster tegelijk.” Wanneer we als generaties samen naar boven kijken, ontdekken we dat God door alle tijden heen dezelfde blijft. De wolken veranderen, maar de hemel daarachter niet.

Zo wordt de kerk zelf een tent van ontmoeting, waar wolken van herinnering en verwachting samenkomen. Ouderen brengen de verhalen van trouw, jongeren de blik op de toekomst. En in dat samenspel werkt de Geest — als de onzichtbare wolk die leidt, verbindt en vernieuwt.

Tot slot kennen we ook laaghangende bewolking. Beeld van de aanwezigheid van Gods Geest; de wolk van gemeenschap. Ze daalt niet neer om te verhullen, maar om te omarmen. En als we dan samen omhoogkijken, zien we niet alleen lucht en licht, maar ook elkaar — onder dezelfde hemel, geleid door dezelfde Geest.

*Jan Strijdhorst*



## Doe mee stuur een kerstkaart

Een kerstkaart is leuk om te krijgen, maar nog veel leuker om te versturen! Zeker wanneer u met het versturen van een kerstkaart een goed doel kunt ondersteunen: het werk van de zendingswerkers van onze Hervormde Gemeente Bodegraven. Voor slechts € 1,00 per kaart kunt u kerstkaarten versturen naar familie, vrienden en/of bekenden in Bodegraven, Nieuwerbrug en Zwammerdam.

Kerstkaarten kunnen tegen contante betaling, zonder postzegel vanaf maandag 1 dec tot donderdag 18 dec 12.00 uur worden ingeleverd bij de volgende inlever-adressen:

- Fam. J. de Vrij, Meije 6
- G. Soet, Vijverlaan 8
- Fam G. Roseboom, Hofstede 2

- Dhr D. Francken, Boesemsingel 17
- Fam. J. Luking, Dronensingel 138
- Fam. K. van Rijn, Karperlaan 18
- Fam. R Lok Burg Le Coultrrestr 16
- Fam. C.Graafland, Houtwerf 14 N'brug
- Fam. Martin Lok, Klaproos 11
- Gebedswinkel 't Rustpunt, Kerkstraat 16
- Kringloophuis Tolstr 27 open:  
wo 13-16 u vr za 10-16 u
- Readshop Karssen, Wilhelminastr 1

### Doet u mee? Nadere info

Aart de Knikker 06 – 41341594

Mail: aadeknikker@gmail.com

Nel van Wijngaarden 06 – 30196944

Mail: vanwijngaardennel@gmail.com

## Spelletjesdag vluchtelingen

Op zaterdag 8 november was er weer een gezellige spelletjes/knutseldag voor kinderen van statushouders uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het was een heel geslaagde dag voor zo'n 50+ kinderen. Ook waren er veel moeders (en een paar vaders) aanwezig. De kinderen vermaakten zich met een echte poppenkastspeler, sieraden maken, knutselen, sjoelen en spelletjes doen. Voor de moeders was er een gezellige koffietafel met allerlei heerlijke zelfgebakken koekjes en gebak uit allerlei landen. Voor de lunch werden er pannenkoeken gebakken.

Deze dag werd mogelijk gemaakt met de opbrengst van de collecte van Emmaüs en de collecte van de Tentvering in Nieuwerbrug. Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

*Greet Meijers,  
Vluchtelingenwerk  
Bodegraven-Reeuwijk*



# In gesprek met... Marja Sandifort

In KERKMAG halen we "In gesprek met ..." iemand naar voren die veel bijdraagt aan de gemeente, maar niet altijd in de schijnwerpers staat. We hopen dat deze rubriek een bron van inspiratie zal zijn voor iedereen die KERKMAG leest.

**Je doet het echt samen"- Marja Sandifort-Elema - over haar werk als beheerder. Een kijkje achter de schermen van de kerk, waar ontmoeting en inzet hand in hand gaan.**

**S**inds 1 februari 2009 is Marja Sandifort-Elema het vertrouwde gezicht achter de organisatie in en rond onze kerkgebouwen. Ze komt zelf uit Bodegraven en is getrouwd met Sjaak. Samen hebben ze dochter Laura en zoon Jelle. Marja zorgt ervoor dat alles draait en dat zijn heel veel activiteiten. "Toen ik gevraagd werd om beheerder te worden, dacht ik eerst: ik weet het niet hoor. Maar inmiddels vind ik het een fantastische baan," vertelt Marja enthousiast. "Het is sociaal, veelzijdig en elke week weer anders. Er is altijd wel iets te doen." Marja werkt 36 uur per week, maar in de praktijk is haar werk allesbehalve regelmatig. "De ene week is druk, de andere wat rustiger. En ik weet nooit precies wat er volgende week weer op me afkomt," lacht ze. "We hebben veel kerkelijke vergaderingen, uitvaarten, activiteiten,

verhuur aan externe partijen en concerten. Maar dat maakt het juist zo leuk. Geen dag is hetzelfde."

Als beheerder voelt Marja zich nauw verbonden met het gebouw. "Ik ben trots als mensen komen kijken om het te huren voor een concert of evenement. Dan denk ik: kijk, dit is wat we hebben! Mijn uitdaging is om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat iedereen zich welkom voelt." Over de vraag wat ze het meest waardevol vindt in haar werk, hoeft Marja niet lang na te denken. "De uitvaarten". "In het begin vond ik dat moeilijk, maar juist die momenten zijn zo bijzonder. Je wilt dat alles perfect verloopt, van begin tot eind. Dat mensen met een goed gevoel afscheid kunnen nemen, dat is het belangrijkste." Maar er is ook ruimte voor vrolijke momenten. "Trouwerijen, verjaardagen,



lunches. Het geeft energie als mensen na afloop zeggen dat alles pico bello verzorgd was. We doen het samen met de vrijwilligers in 't Centrum, en ik vind het belangrijk dat het representatief en gastvrij overkomt."

Toch is het niet allemaal vanzelfsprekend. "Ik wil van alles doen, maar ik kan het niet alleen," benadrukt Marja. "We hebben veel vrijwilligers en die zetten zich met hart en ziel in. Geweldige mensen die het belang van de gemeente vooropzetten. Ze zijn onbetaalbaar, echt waar, maar ze worden ouder en ik merk dat het steeds lastiger wordt om nieuwe hulp te vinden. In geval van nood trek ik man of dochter uit de kast om te helpen." Marja



lacht: "Ik zou het liefst willen dat er mensen van verschillende generaties bijkomen. Mensen die af en toe willen helpen achter de bar bij een concert, of bij het opruimen na een activiteit. Het hoeft niet veel te zijn: een avondje, een uurtje helpen, dat maakt al het verschil. En het is nog gezellig ook! We drinken samen koffie of een borreltje na afloop, dat hoort er gewoon bij." De kerk is voor Marja inmiddels meer dan een werkplek. "Het is echt mijn tweede huis," zegt ze. "Ik ben er vaak, ook op rare tijden. En natuurlijk heb ik mijn telefoon altijd bij me. Dat hoort bij dit werk, je weet nooit wanneer er iets gebeurt. Gelukkig doet Sjaak ook veel, van de maandelijke facturatie tot inkopen." Vakantie nemen is lastig. "Als ik weg ben, hoop ik dat er niets onverwachts gebeurt," geeft ze toe. "We hebben gelukkig een paar mensen die weten hoe alles werkt, maar uiteindelijk ligt de uitvoering vaak bij mij. Dat is soms wel een uitdaging." Wat Marja graag wil meegeven, is dat het beheer van de kerk echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. "Soms hoor ik: 'dat doet Marja wel', maar dat kan niet altijd. Het gaat niet alleen om schoonmaken, maar om alles. Mensen realiseren zich niet altijd hoeveel werk en kosten daarbij komen kijken. De kerk is in feite een bedrijf: er brandt licht, de kachel draait, er is koffie en wc-papier, dat moet allemaal geregeld én betaald worden." Ze probeert bewustwording te creëren, onder meer via de kerkapp. "Daar plaats ik wel eens foto's of berichten over wat er allemaal gebeurt. Niet om te zeggen 'kijk eens wat ik doe', maar om te laten zien hoeveel er in en rond de kerk

## Datum Activiteiten in de maand oktober 2025

3	Kerkelijke activiteiten; Volksuniversiteit; inkoop en schoonmaak
5	Kerkdienst; koffiedrinken Centrum
6	Kerkelijke activiteiten; Volksuniversiteit; inkoop en schoonmaak
7	Concert opbouw en Event for Christ
8	Lezing Frank en vrij geloven; schoonmaak en opruimen
10	Kerkelijke activiteiten; Volksuniversiteit; mail; inkoop en schoonmaak
10	Rondleiding kerk
11	Volksuniversiteit cursussen
12	Kerkdienst; koffiedrinken Centrum
13	Rondleiding kerk Event for Christ; Volksuniversiteit; verdiepingsavond
14	Kerkelijke activiteiten; Volksuniversiteit; schoonmaak; mail; inkoop
15	Inkoop Sligro
16	Uitvaart en condoleren; Volksuniversiteit cursussen
17	StiBCo hele dag inclusief lunch, inkoop Sligro; voorbereiding Trinity
18	Trinity 2 concerten
19	Kerkdienst; koffiedrinken Centrum; administratie; facturering
20	Kerkelijke vergaderingen; overleg Evertshuis
21	PCOB-contactmiddag
23	Kerkelijke vergaderingen; overleg Evertshuis; bezichtiging Gouwestem voor kerst
24	Hele dag opbouw Mozart concert; buffet oefenen
25	Mozart concert, hele dag (tot 02.15 uur ivm schoonmaak)
26	Kerkdienst; koffiedrinken Centrum; opbaring in familie-kamer (rouwkamer)
27	Volksuniversiteit; kerkelijke activiteiten
28	Inkoop Sligro; overleg locatiemanager; koffieochtend
30	Avondactiviteiten
31	Uitvaart en maandelijke schoonmaak met poetsploeg

leeft. Het overzicht van activiteiten in de maand oktober 2025 geeft een idee daarvan." Over de toekomst is Marja nuchter en hoopvol. "Ik doe het met liefde, maar het werk blijft veel en onregelmatig. Als iedereen zijn bijdrage

levert, dan blijft de kerk een plek waar ontmoeting tussen generaties vanzelf gebeurt, net zoals het thema van deze KERKMAG zegt. Want dat is precies wat kerk-zijn is."

*Stieneke Baas*

# Beheer kerkgebouwen

## Samen aan het werk – jong en oud voor onze kerken

**Ontmoeting tussen generaties in de kerk begint soms gewoon met een hark of een ladder**

**H**et thema van deze KERKMAG is “Ontmoeting tussen generaties in de kerk”. Vaak denken we bij ontmoeting aan een goed gesprek bij de koffie of een gezamenlijk moment tijdens de dienst. Maar ontmoeting kan ook plaatsvinden met een schop in de hand, een ladder tegen de muur of een bezem op het plein. Samen klussen verbindt en dat hebben we de afgelopen tijd weer mogen ervaren. Met de schoonmaak- en onderhoudsploeg, maar

ook met de inhuur van bedrijven, die altijd voor ons klaarstaan en waarmee we een goede relatie hebben opgebouwd.

Zoals in de vorige KERKMAG al gemeld, maar nu ook gedaan: het parkeerterrein van de Salvatorkerk is weer netjes op orde gebracht door de hovenier. Het was een zware klus, waarbij zij zelfs stenen die waren verdwenen uit de vijver hebben gevist. Kortgeleden is ook de antenne van ProRail, die jarenlang aan de toren van de Salvatorkerk hing, verwijderd. De antennes van de KPN hangen er nog wel en daarvoor ontvangen we maandelijks een mooi bedrag. In de Ontmoetingskerk is Jan inmiddels gestart met het schilderen van de nieuwe zoldertrap.

Tijdens de gemeenteavond gaf de taakgroep Beheer & Financiën (B&F) een uitgebreide toelichting op het onderhoud van onze kerkgebouwen. Grote gebouwen vragen veel zorg en we weten dat onderhoud hiervan niet vanzelf gaat. Het kost tijd, geld en betrokkenheid van velen. Ook de financiële kant van onze wijkgemeente kwam aan bod. De boodschap was duidelijk: er is gelukkig nog een gezonde reserve op de bank, maar de inkomsten lopen terug en de kosten stijgen. Dat vraagt om wijs beheer en creatieve oplossingen. Gelukkig hebben

we als gemeenschap veel mensen die willen meedenken én meedoen. Na de prestatie kwamen er mooie en praktische vragen vanuit de gemeente. Zo werd gevraagd of de tekst aan de voorzijde van de Ontmoetingskerk aangepast kan worden, daar staat nog “Gereformeerde Kerk”, terwijl het inmiddels natuurlijk Ontmoetingskerk is. Ook kwam de wens naar voren om de familiekamer (rouwkamer) meer onder de aandacht te brengen. Deze ruimte is inmiddels ingericht naar de laatste eisen die een begrafenisondernemer stelt.

We zien uit naar het rapport van Rechurch, dat ons zal helpen om richting te geven aan de herinrichting van onze kerken. Het rapport wordt binnenkort gepresenteerd aan de Energie-, Herinrichtings- en Taakgroep. Na dit moment zal het geheel, inclusief het rapport van de Groene Grachten (gericht op duurzaamheid) gepresenteerd worden aan de Kerkenraad.

De werkzaamheden en gesprekken van de afgelopen tijd laten zien dat ontmoeting tussen generaties niet alleen iets is van de zondagmorgen, maar juist ook van samen aanpakken en verantwoordelijkheid delen. Of het nu gaat om het opknappen van een parkeerplaats, het nadenken over onderhoud, of het vormgeven van de toekomst van onze kerkgebouwen: het zijn allemaal momenten van verbondenheid. Laten we elkaar daarin blijven ontmoeten, met open handen, open harten en misschien af en toe ook met een kwast of hark in de hand.

*Namens de taakgroep  
Frank Baas*





# Tuinonderhoud



Het tuinseizoen voor de vrijwilligers van Emmaüs zit erop voor 2025! Op zaterdag 8 november hebben we de tuin van de VvE Vrije Nesse winterklaar gemaakt. In het voorjaar gaan we dan weer opnieuw aan de slag.

Een activiteit die misschien niet zo bekend is in Emmaüs, daarom is het aardig u daar het een en ander over te vertellen. Sinds 2013 wordt deze tuin aan de Vrije Nesse tegenover de ingang (Vrije Nesse) van Rijngaarde bijgehouden. De VvE betaalt ons daar een vergoeding voor. Deze activiteiten zijn een

voortzetting van het uitgebreide kluswerk om het World Servants project in 2012 van ouders uit onze gemeente te kunnen bekostigen.

Met het idee om jongeren die aan een WS-project willen meedoen financieel op weg te helpen. In de loop van de jaren is dit weliswaar uit beeld geraakt en steunen we met Emmaüs verbonden projecten in het verre buitenland.

Afgelopen jaar was dat de Hand in Hand community in Ghana met € 1.500,- om hen te ondersteunen bij de plannen om de buitenruimte

op te knappen, waarmee we aansloten bij het Appelboomproject. Daarnaast hebben we het werk van Marleen Voshart en haar man David in Malawi met € 1.500,- kunnen ondersteunen.

Het is leuk en gezond werk in de buitenlucht en we kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Dus mocht dit aanspreken, aarzel niet en geef je op bij Wim Minnaard, minnaard2411wg@outlook.com

*Alie Benedictus*



## Bent u een vriend?

Ik ging de deur uit om een vriend te vinden, want welk mens is echt gelukkig? Wie kan zich warmen aan de ander? Wie durft alléén te zijn?

Geluk komt niet zomaar op je af, daar moet je je best voor doen. Ik dééd mijn best.

Ik liep door vuile straten, ik schramde me aan boze blikken en herkende mensen met hetzelfde doel.

Wij zijn allemaal op weg en wij zijn allemaal op zoek.

“Bent u een vriend?”, vroeg ik aan de bakker. Maar hij had het druk omdat zijn winkel vol stond.

“Dat is dan vier euro 60”, zei hij. Ik stond weer buiten en dacht eraan dat ik ooit op de zondagsschool had geleerd dat een mens van brood alleen niet leven kan.

“Bent u vriend?”, vroeg ik aan de straatveger. De man vloekte, en veegde verder naar zijn vrije dagen toe.



Ik liep verder langs de trambaan, langs de rotonde, langs de verlichte winkels met hun zakelijke vrolijkheid. Er kwam een vrouw naar buiten met een boodschap-pentas op wielotjes. “Bent u een vriend?”, vroeg ik, en hoorde zelf hoe raar het klonk. Ze keek me aan alsof ze wou gillen. ‘Ik ben een bijstandsmoeder’, zei ze, en heb nog precies twintig euro om deze dagen door te komen met drie kleintjes. “Van wie moet ik een vriend zijn? Van m’n ex? Van de regering? Van jou?”

En ze stapte het donker weer in.

Ik dook in mijn dure kraag en repte me verder, straat in, straat uit, tot ik de huizen niet meer herkende. Een man bij de bushalte keek achterdochtig naar me. ‘waar

mot u zijn?– Bent u de weg kwijt?’ Dat léék aardig. ‘Ik zoek een vriend’, zei ik, aarzelend, want na een uur of wat wordt je toch knap onzeker... ‘Vrienden wonen hier niet, broer, wegwezen!, anders bel ik de politie, dat is je beste kameraad’.

Ik wou nog zeggen, wanneer is er hulp bij een half afgebroken bushalte, maar ik *hield* mijn mond, omdat je je **best** moet doen.

En verder ging ik, ik voelde de kou niet meer, omdat mijn lijf de temperatuur van de nacht had aangemenen. Het vroom. Er brandden geen lantarens meer, omdat die er niet waren.

De wind gierde over het open veld. Het vee stond in de stallen. Bij het licht van de sterren zag ik alleen wat schapen bij elkaar kleumen. Een boer op zijn fiets kwam terug van zijn ronde. Hoe was die versregel ook alweer? ‘De landman gaat als de avond is gevallen.’

Ik vroeg deze landman: ‘Bent u een vriend?’.

‘Nee’, zei de boer, ‘en jij bent dronk’n! Schaam je jongen, ’t is nog vroeg, wat moet je hier? Ga naar huis of naar de kerk, ’t is Kerstmis!. Ik hou d’r niet van als de mensen hier alleen in het donker rondlopen’.

‘Daar hou ik ook niet van’, zei ik.

‘Daarom juist, opgemarcheerd man! En laat ik je straks niet meer treff’n, hier!’

En hij trapte verder, maar nu weer op zijn fiets.

De wereld is groot en de wereld is koud en de wereld is donker.

Ik sta op een viersprong en weet niet meer welke kant ik moet op gaan.

Ik heb wel eens iets geleerd, lang geleden, over sterren, ik weet waar het noorden is en ik weet waar het zuiden is. En ergens daartussen moet de warmte bestaan die ik nodig heb.

Niet voor even, maar voor altijd.

Niet zo’n beetje, maar heel veel.

Ik besluit om maar gewoon rechtdoor te lopen en alles achter me te laten: de bakker, de straatveger, de vrouw, de busmeneer en de boer.





Ik kijk naar de schapen omdat ze ook naar mij kijken en een mens is met weinig tevreden op den duur.

‘Bent u een vriend?’, mompel ik in mijzelf en ik voel hoe belachelijk ik ben en hoe belachelijk die vraag eigenlijk is, want wie doet nou zoiets?

Waarom blijf ik niet gewoon thuis, bij mijn open haard, met een goed glas wijn en de zakelijke gezelligheid uit de winkels?

Ik heb véél meer dan twintig euro om deze dagen door te komen en hoef er niet drie kleintjes van te voeden.

Wat zoek ik ? En waarom?

Hoe leef ik ? En waarvoor?

Wat denk ik en voor wie?

Waar loop ik? En waar naar toe?

En als je **dat** denkt, dan wordt je pas écht alleen.

Omdat er geen antwoord is.

Omdat je niet bij machte bent, zélf dat antwoord te bedenken.

Ik krijg het nu echt koud.

Er staat een schuur in het veld, en er is niemand in de buurt die me het schuilen zal beletten. Ik voel dat ik doodmoe ben van de wereld, waarvoor ik heus m’n best doe, maar wat niets, maar dan ook niets helpt.

Op de tast vind ik een deur en ik duw ‘m open.

Ik ruik dieren, het is er warm en het is er op een *wonderlijke* manier, licht.

Het zingt nog door mijn hoofd: ‘Bent u een vriend?’

Tot ik merk dat ik bij een voederbak sta, waarin een jongetje ligt....

The message of  
the manger

20 december 2025 16:30 & 20:00  
Kerstzang in de Dorpskerk in Bodegraven  
Interkerkelijk koor Promising Voices o.l.v. Leon van Veen  
Kaarten à €10,- verkrijgbaar via Promisingvoices.nl

Promising  
Voices

*Kersteconcert*

CHRISTELIJK WADDINXVEENS MANNENKOOR  
**DE GOUWESTEM**  
The Martin Mans Formation

**Maandag** Martin Mans *dingent*  
**8 december 2025** Noortje van Middelkoop *panfluit*  
**BODEGRAVEN** Mark Brandwijk *vleugel*  
**Dorpskerk** Wim de Penning *orgel*  
20.00 uur Ds. P. Vermaat *spreker*

Entree € 15,00, kinderen t/m 12 jaar gratis  
www.degouwestem.nl

Voerverkoop: Lichtpunt Boek & Cadeau Kerkstraat 15 Bodegraven (0172) 61 01 61

# Agenda

## Rooster weeksluiting 'Vijverhof'

Weeksluiting begint om 19.00 uur en duurt tot maximaal 19.45 uur.

Datum	Voorganger	Koor / Begeleiding	
6 dec	G. Nap	J. van Leeuwen	
13 dec	C. de Wit	J. Kroon	
<b>14 dec</b>	<b>ds. A.J. Treur</b>	<b>P. v. Lunteren/</b>	<b>avondmaal</b>
20 dec	K. Strijdhorst	R. Kowalczyk	
27 dec	H. van Veen	J. Kroon	
3 jan	G. Postma	W. Kusee	S. Hille (dwarsfluit)
10 jan	M. de Regt	W. Kusee	C. de Goede (klarinet)
17 jan	J. Kromwijk	B. Veenstra	
24 jan	ds. A. van Lingen	pianist Vivit	Vivit (koor)
31 jan	M. Verburg	P. v. Lunteren	

## Kerkdiensten Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Datum	tijd	Activiteit	Plaats
<b>07-12-2025</b>			
Dorpskerk	9.30	ds. A.J.R. Treur/2de Advent/Voorbereiding HA	wijk 1
Dorpskerk	18.30	prop. S. van den Berg, Rotterdam	wijk 2
Bethlehemkerk	9.30	ds. A. van Lingen/Voorbereiding HA	wijk 2
Bethlehemkerk	18.30	ds. D. Wolters, Amsterdam	wijk 1
<b>14-12-2025</b>			
Dorpskerk	9.30	ds. A.J.R. Treur/3de Advent/Bediening HA	wijk 1
Dorpskerk	18.30	ds. A.J.R. Treur/Voortz. en nabetr. HA	wijk 1
Bethlehemkerk	9.30	ds. A. van Lingen/Bediening HA	wijk 2
Bethlehemkerk	18.30	ds. A. van Lingen/Voortz. en nabetr. HA	wijk 2
<b>21-12-2025</b>			
Dorpskerk	9.30	ds. J.J. van den End, Oudewater/4de Advent	wijk 2
Dorpskerk	18.30	ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicop	wijk 1
Brugkerk	9.30	ds. A.J.R. Treur/Kom over de brug dienst	wijk 1
Bethlehemkerk	18.30	ds. J. Speksnijder, Brandwijk	wijk 2
<b>25-12-2025</b>			
Dorpskerk	9.30	ds. A.J.R. Treur/1ste Kerstdag	wijk 1
Dorpskerk	18.30	ds. A. van Lingen	wijk 2
Bethlehemkerk	9.30	ds. A. van Lingen	wijk 2
Bethlehemkerk	18.30	prop. J.W. Sterrenburg, Sluipwijk	wijk 1

Het verdere preekrooster vindt u op: <https://hervormdbodegraven.nl/kerkdiensten/preekrooster/>





## PCOB-Kerstviering

Op **16 december** is er een mooie kerstviering in de Ontmoetingsruimte van 't Centrum, met muzikale medewerking van Harmen en Saskia Kooistra

Er is een mooie liturgie met veel samenzang. We sluiten af met een gezellig samenzijn. Iedereen is dinsdag 16 december om 14.30 uur van harte welkom in 't Centrum.



Ineke Post

Mede namens Anneke bedank ik "Comité meelevens" en de "Taakgroep pastoraat" hartelijk voor de felicitatiekaarten, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk.

Ook hartelijk dank voor de mooie plant, die wij via jouw bezoek mochten ontvangen namens het "Comité meelevens".

Wij hebben dit zeer gewaardeerd.

*Met vriendelijke groet Hans Verkaik*

## Kerk in de week Emmaüs

Datum	Tijd	Activiteit	Plaats
<b>December</b>			
6 december 2025	9 tot 12 uur	Inleveren oude metalen	Buitenkerk 57A
8 december 2025	20 tot 21 uur	Meditatiebijeenkomst	t Kerkestuk 1 Reeuwijk
13 december 2025		BOC	
13 december 2025	10 tot 16 uur	Lutherkerk in kerstsfeer	Lutherkerk
16 december 2025	14.30 uur	PCOB-kerstviering	't Centrum
20 december 2025	10 tot 12 uur	Philadelphiacub	Het Anker
30 december 2025	9.30 uur	Koffieochtend met oliebolletjes	't Centrum
<b>Januari</b>			
3 januari 2026	9 tot 12 uur	Inleveren oude metalen	Buitenkerk 57A
16 januari 2026		kopij sluiting KERKMAG	
17 januari 2026		BOC	
17 januari 2026	10 tot 12 uur	Philadelphiacub	Het Anker
20 januari 2026	14.30 uur	PCOB-contactmiddag	't Centrum
27 januari 2026	9.30 uur	Koffieochtend	't Centrum
<b>Februari</b>			
4 februari 2026		KERKMAG bezorgen	
4 februari 2026	20.00 uur	Lezing GOD 9.0	't Centrum

## Verantwoording contante giften

### in november

#### Voor de kerk

via Alie Benedictus € 20,00  
 via Cora Pool € 10,00  
 via Alie Benedictus € 10,00

#### Voor de Voedselbank

via Alie Benedictus € 40,00

## Collectiedoelen december en januari

### 14 december: India alle kinderen naar school

In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur wonen zo'n 150.000 migranten, sommigen met hun hele gezin. Omdat ouders de hele dag werken, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. En doordat zij de lokale taal niet spreken, gaan ze niet naar school. Partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE biedt 200 migrantenkinderen onderwijs in zowel hun moedertaal als de lokale taal. Na een jaar kunnen ze doorstromen naar het regulier onderwijs. Ook zorgt SAVE voor voedzame middagmaaltijden en buitenschoolse activiteiten.

21 december: Jongeren toelevens naar het kerstverhaal  
Met de Kerstchallenge beleven jongeren het kersverhaal in de vorm van een spel. Elk jaar vanuit een ander perspectief en rond een ander thema. Ook diaconaat heeft een plek. Duizenden tieners doen mee, verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen. De jongeren kruipen in de huid van de personages uit het kerstspel. De Kerstchallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuwe manier te beleven.

### 24 december: Young Africa

Afrika is het jongste continent op aarde. Miljoenen jongeren staan klaar om een positieve bijdrage te leveren. Echter 40% van de Afrikaanse jongeren ten zuiden van de Sahara zijn werkloos. Investeren in Skills trainingen is de weg naar een betere toekomst.

### 25 december: kinderen in de knel

Ver weg en dichtbij groeien te veel kinderen en jongeren op in onveilige omstandigheden of ze hebben minder kansen zich te ontwikkelen. Kerk in Actie zet zich in voor een wereld waarin kinderen en jongeren veilig opgroeien, volwaardig meedoen en tot bloei kunnen komen.

### 28 december: Moldavië Sponsorland

### 31 december: Hospice

Het Hospice wil plaats bieden aan mensen in de laatste fase van het leven bij wie genezing niet meer mogelijk is. Wij bieden professionele zorg en een liefdevolle omgeving waar onze gasten met hun naasten op een waardige en respectvolle manier afscheid kunnen nemen.

### 1 januari: Local Care

Stichting Local Care werd op 15 december 2008 opgericht om kleinschalige en overzichtelijke hulp te verlenen aan diverse landen van Oost-Europa. De stichting ondersteunt projecten voor kwetsbare kinderen, gehandicapten maar ook ouderen die hulp nodig hebben. Dit gebeurt met contacten ter plaatse waardoor de lijnen kort zijn en het resultaat snel zichtbaar.

### 4 januari Oekraïne hulp aan slachtoffers en ontheemden

De oorlog in Oekraïne heeft het leven van veel inwoners op zijn kop gezet. Huizen zijn verwoest, infrastructuur is ontwricht en veel mensen kampen met angst en verdriet. Kwetsbare families kunnen terecht bij regionale hulpcentra. Er zijn daar speelplekken voor kinderen, zodat ze hun zorgen even kunnen vergeten.

### 11 januari Youth Alpha

Alpha Youth biedt een plek waar jongeren terecht kunnen met hun vragen over het leven en geloof. En het is een plek waar jonge leiders kunnen groeien in het volgen van Jezus. Alpha Youth is overal ter wereld hetzelfde.

### 18 januari: Bangladesh Beter bestand tegen klimaatverandering

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatig en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering.

### 25 januari Vluchtelingen kinderen in Bodegraven



# Kerkdiensten Emmaüs

7 december 2025	Ontmoetingskerk	10.00	Ds. Perla Akerboom- Roelofs 2e Advent/Gezongen liturgie/ Kinderkerk/Juniorkerk	Verdiepen	
	Lutherkerk	19.00	Songs of praise		
14 december 2025	Ontmoetingskerk	10.00	Ds. Annelene Metz/3e Advent Heilig Avondmaal	Vieren en gedenken	
	Lutherkerk	19.00	Ds. A. van der Wal/ Heilig Avondmaal-kringviering		
21 december 2025	Ontmoetingskerk	10.00	Ds. A. van der Wal/4e Advent	Verdiepen	
	Lutherkerk	19.00	Ds. Perla Akerboom- Roelofs		
24 december 2025	Ontmoetingskerk	22.00	Karin Strijdhorst/Kerstnachtdienst		
25 december 2025	Ontmoetingskerk	10.00	Ds. Annelene Metz/1e Kerstdag zingen voor de dienst	Vieren	
28 december 2025	Ontmoetingskerk	10.00	Marianne Verburg	Verdiepen	
	Lutherkerk	19.00	Ds. W.H.B. ten Voorde (Nunspeet)		
31 december 2025	Lutherkerk	19.30	Ds. Annelene Metz/ Oudejaarsavonddienst		
1 januari 2026	Ontmoetingskerk	11.00	Karin Strijdhorst	Nieuwjaarsdienst	
4 januari 2026	Ontmoetingskerk	10.00	ds. Prof. Marjo Korpel/Epifanie	Verdiepen	
		19.00	Songs of praise		
11 januari 2026	Ontmoetingskerk	11.00	Annelene/SHH-dienst	Beleven	
	Lutherkerk	19.00	ds. P. v. Veldhuizen/Meditatief		
18 januari 2026	Ontmoetingskerk	10.00	Arjo van der Steen/Doopdienst	Vieren	
	Lutherkerk	19.00	Erick Versloot/Zingen op zondag Engelse hymnen		
25 januari 2026	Ontmoetingskerk	10.00	Marianne Verburg	Verdiepen	
	Lutherkerk	19.00	Noor vd Ploeg/Avondgebed		
1 februari 2026	Ontmoetingskerk	10.00	ds. Annelen Metz/ Kliederkerkdienst / scholenzondag	Beleven	
	Lutherkerk	19.00	Songs of Praise		



**Vreeken  
& Meijer**  
makelaardij

VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES

Van Tolstraat 1-3 - 2411 BP Bodegraven - Tel. (0172) 61 93 25  
info@vreeken-meijer.nl - www.vreeken-meijer.nl



Aankopen  
Verkopen  
Taxaties  
Nieuwbouw

Marktstraat 6  
2411 BE Bodegraven  
Tel. (0172) 46 08 00



oogmerk

vandambrillen

Brugstraat 7, Bodegraven, tel: 0172 - 612747  
www.vandambrillen.nl



**GOUDRIAN  
JONGERIUS BV**  
bouw- en aannemingsbedrijf



Betrokkenheid, betrouwbaarheid,  
flexibiliteit en transparantie...



De Groendijk 63, Waarder | www.goudriaanjongerius.nl | (0348) 50 13 26

Persoonlijke begeleiding  
rondom uw afscheid

Telefoon 06-28 64 51 40  
E-mail info@baeldeuitvaarten.nl  
Dag en nacht bereikbaar



baelde uitvaarten

DÉ BOUWMARKT  
VAN BODEGRAVEN!

KAR  
WEI

KARWEI Bodegraven  
Lemsteraak 2  
2411 NC Bodegraven  
0172 - 61 11 02  
www.karwei.nl



ELKE WERKDAG  
OPEN 9-9  
zaterdag 9.00 tot 18.00 uur



**Heating Service**  
INSTALLATIE TECHNIEK BV

Warmtepompen  
Klimaatbeheersing  
Zonne-energie  
Service en onderhoud

UW DUURZAME PARTNER  
IN TECHNIEK EN COMFORT

Weijland 70, 2415 BD Nieuwbrug  
T 0348 68 87 77 | E info@heating-service.nl

WWW.HEATINGSERVICE.NL



**KLAVERHAP**

Schapenhouderij in het Groene Hart

**Familie Voshart**

Buitenkerk 57a, Bodegraven  
Telefoon: 06 - 33 02 20 74  
E-mail: info@klaverhap.nl



http://instagram.com/klaverhap



www.klaverhap.nl

Protestantse Wijkgemeente  
**Emmaüs**  
Bodegraven

