

Avonddienst Lutherkerk
Aanvang 19.00 uur
Tweede zondag na Pasen



Voorganger: ds. Adri van der Wal
Welkom: Koos Karssen
Orgel: Johan Kooiman

Orgelspel

Opening

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Aanvangslied: Ps. 98:1 en 2
'Zing een nieuw lied voor God de Here'

Bemoediging en vredegroet
(We gaan zitten)

Inleiding op de dienst

Zingen: Ps. 98:3 en 4

Het Woord gehoord

Schriftlezing: Ezechiël 34:1-6

Zingen: Lied 23b:1 en 2
'De Heer is mijn herder'

Schriftlezing: Johannes 10:11-16

Schriftlezing: Johannes 21:15-17

Zingen: Lied 653:1, 6 en 7
'U kennen, uit en tot U leven'

Overdenking

Zingen: Lied 361:1, 2, 4 en 5
'Er heeft een stem gesproken'

Het Woord beantwoord

Toelichting op de collecte

1^e collecte voor het Appelboomproject: de
Zustertuin in ons dorp

2^e collecte voor Emmaüs

Busjesproject voor Vluchtelingenkinderen
in Bodegraven

*Geven kan bij de uitgang, via pge.nu of via
de Emmaüsapp.*

Dankgebed en voorbeden, onderbroken door de
acclamatie:



Stil gebed

Gezamenlijk gezongen Onze Vader: **Geroepen
om te zingen, nr. 175**



2. Werd uw Rijk van recht en vrede
door de mensen maar aanvaard,
dan werd zelfs de wreedste natie
tot een hemel hier op aard.

3. Laat niet af van deze wereld;
geef het brood van alledag,
dat wij delen met elkander
zonder baat of winstbejag.

4. Wees genadig en vergevend,
zoals wij dat willen zijn.
Maar vernietig al wat kwaad is.
Onze Vader, maak ons vrij.

5. Want door wie bestaat de aarde
en de hoop op haar behoud?
Door wie anders, onze Vader,
Door wie anders dan door U?

Slotlied: Lied 362:1, 2 en 3

'Hij die gesproken heeft een woord dat gaat'

Heenzending en zegen

Zegen, beantwoord met gezongen Amen