

SONGS OF PRAISE 7 juli 2024

Presentatie: ds. Aart Verburg Begeleiding: Sjaak Warnaar

Geprezen zij God! Gij engelenkoor / dat steeds naar Hem hoort / prijs Hem om zijn Woord! / Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep / die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Gij allen op aard / aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt / Loof Hem die uw Heer is met juichende stem / Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft / nu zingen voor Hem die alles ons geeft / Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet / de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd / aan Hem die altijd ons helpt en geleidt / Om zijn goede schepping, om hemels genot / zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
Tekst: H.W. Baker Ned. vert. Gert Landman Melodie: C.H.H. Parry

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven / hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven /machtige God, Gij die uw majesteit / ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil en doet uw haters buigen voor uw wil.

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen de maan, de duizend sterren die daar branden wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven / een kroon van eer en heerlijkheid gegeven / Gij doet hem heersen over zee en land / ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.

Zie de zon, zie de maan /zie de sterren in hun baan, sterren ontelbaar, overal vandaan / Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan / Heer, hoe heerlijk is Uw Naam!

Hoor de zee, hoor de wind / hoor de regen als hij zingt, druppels ontelbaar in de oceaan / Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan / Heer, hoe heerlijk is Uw Naam!

Ruik een bloem, ruik een vrucht / ruik de geuren in de lucht /geuren ontelbaar zweven af en aan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is Uw Naam!

Voel je hart, voel je huid / voel je adem als je fluit, mensen ontelbaar overal vandaan / onvoorstelbaar wonderlijk gedaan / Heer, hoe heerlijk is Uw Naam!

5. Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Tekst en muziek Rikkert Zuiderveld

O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering

De wereld zie die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
Heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen,
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Refrein

Als Christus komt met majesteit en luister,
Brenkt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
En zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! Refrein
Tekst Stuart K. Hine Ned. tekst Rikkert Zuiderveld Melodie Carl Boberg

Ik danste die morgen toen de schepping begon,

Ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.

Refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Bethlehem zette de dans weer in. Refrein

Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid. Refrein .

De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw. Refrein
Tekst: Ben Sleumer. Melodie: Sydney Bertram Carter

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt / Alles verdoft
wat glans bezat en gloed / Alles vervalt in 't wisselend getij
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is / mijn enig licht in nacht en
duisternis / Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Tekst H.F. Lyte Melodie W.H. Monk

Refrein: Nobody knows the trouble I've seen,

Nobody knows but Jesus,
Nobody knows the trouble I've seen,
Glory Hallelujah.

Sometimes I'm up , sometimes I'm down
Oh, yes, Lord, sometimes I'm almost to the ground,
Oh, yes, Lord. Refrein

Although you see me going 'long so / Oh, yes, Lord,
I have my troubles here below / Oh, yes, Lord. Refrein

Tekst en muziek Negro Spiritual

Elk uur, elk ogenblik / steun ik op U;
Uw woord alleen, o Heer /vertroost mij nu.

Refrein: Mijn ziel heeft U van node / elk uur, elk ogenblik!
O zegen mij, mijn Heiland / Tot U kom ik!

Mijn ziel behoeft Uw hulp / in vreugd' en pijn;
wil elke dag O Heer /nabij mij zijn. Refrein

Leer mij Uw wil te doen / steeds meer en meer;
wil aan mijn ziel Uw woord / vervullen Heer! Refrein

Mijn ziel zucht steeds naar U / o heilig God!
Ik ben Uw eigendom /volzalig lot! Refrein

Tekst A. Hawkes-Sherwood / R. Lowry Melodie R. Lowry Vertaling M. Bromet

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid

Tekst: Opwekking Melodie J. Sibelius

Loof overal, loof al wat adem heeft,

loof God die leeft
Zo hoog de hemel niet
of daarheen reikt het lied
de aarde niet zo wijd,
of God wordt lof bereid
Loof overal, loof al wat adem heeft
loof God die leeft.

Loof overal, loof al wat adem heeft
loof God die leeft.

De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is 't bovenal
dat eeuwig zingen zal
Loof overal, loof al wat adem heeft
loof God die leeft.

Tekst George Herbert Vertaling J.W. Schulte Nordholt Melodie Martin Shaw

Ik wandel in het licht met Jezus

het donk're dal ligt achter mij.
En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle Vriend is Hij.

Refrein: Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar Zijn dierb're stem,
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verzezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. Refrein

Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt temidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn. Refrein
Tekst Margaretha Alt Melodie onbekend

Aan de uitgang is er een collecte t.b.v. Hand in Hand Community

De volgende Songs of Praise is op **zondag 4 augustus** om
19.00 uur in de Lutherkerk m.m.v. ds. Erick Versloot.

Heeft u een verzoeknummer, schrijf dan naar
songsofpraise@pge.nu of meld het in de Emmaüs kerkapp
onder Songs of Praise.