

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Tekst en muziek van Charles A.E. Groot

Heer wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan;
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt het donker is;
leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil vertrouwt vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan;
spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

Heer, toon mij Uw plan; maak door Uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef;
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft

Tekst Hans Maat, muziek Niek en Elbert Smelt

Heer ik kom tot U, Neem mijn hart, verander mij
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt Dat als ik aan uw voeten ben
Trots en twijfel wijken Voor de kracht van uw liefde

Refrein Houd mij vast, Laat uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
En de kracht van uw liefde

Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij
En Heer, leer mij uw wil zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.
Refrein

Gij boden ronds Gods troon, die van Zijn aangezicht,
de weerglans verder draagt, op vleugels van het licht,
draagt met Uw stem, ons mensenlied
opdat het zingt alleen voor Hem!

O heiligen vanouds, die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij, nu rond Uw koning staan,
uw grote koor, in 't zoete licht
van zijn gezicht, zingt ons nu voor.

Gij heiligen van hier, zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt naar 't nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd en leef voorgoed
haar tegemoet God zij geloofd.

Ook ik zing voluit mee, de glorie van de naam,
met hart en ziel ben ik, Zijn liefde toegedaan,
dat tot het eind, mijn leven lang vol van gezang,
om Hem mag zijn.

Tekst R. Baxter, vert. Sytze de Vries

Bron van niet te stuiten liefde,
adem in een mensenkind.
Licht als zon als maan en sterren,
eeuwigheid die mij bemint.
Vuur dat warmt en zout dat zuivert,
stem die klinkt van oor tot oor.
Hand die reikt naar ieder ander,
Jezus Christus ging mij voor.

Mens bij mensen, kind bij kind'ren,
weg van leven, vriend in nood.
Inspiratie tot het goede,
levenskracht voorbij de dood.
Hoop op toekomst voor de armen,
trouwe vriend het leven door.
Spreekende van recht en vrede
ging mij Jezus Christus voor.

Woord dat niet is te bevatten,
liefde aan ons uitgedeeld.
Hand waarin ik sta geschreven,
taal die onze oren streelt.
Stervende aan dreigend duister,
levende, de nacht verloor
Weg die ik van harte gaan wil:
mij ging Jezus Christus voor

Tekst Dirk Jan Warnaar; muziek Herman Strategier

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven/en verfrist mij elke dag / 't Is een stroom van uw genade, waar'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom, ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "ontmoet mij hier" *Refrein*

Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

T. en M: Brian Doerksen, Michael Hansen en Brian Thiessen.

Als ik maar weet, dat hier mijn weg,
door U, Heer, wordt bereid /en dat die weg hoe moeilijk ook / mij nader tot U leidt.

Refrein: Nader tot U, nader tot U,/ nader mijn Heiland tot U; /als ik maar weet, dat alles hier/ mij nader brengt tot U.

Als ik maar weet, dat ook voor mij,/de Heer aan 't kruishout stierf / en dat de Heiland ook voor mij, een levenskroon verwierf. *Refrein*

Als ik maar weet, ook als op aard'/ mij droefheid wacht of kruis,/ dat ieder kruis mij nader brengt / bij 't eeuwig Vaderhuis. *Refrein*
Vert. M.S. Bromet, muziek I.D. Sankey

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit,
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.

Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

Lichtstad met uw paarden poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit. *Refrein.*

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarden poorten
In het nieuw Jeruzalem. *Refrein.*
Tekst Fredrick Arvid Blom, vert. Margaretha Alt

(A) Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

(M) Met een lied uit duizend monden
Gaan wij zingen door de nacht
Door één Geest tesaam verbonden
Naar de kust waar God ons wacht

(V) Lied'ren zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
't lichten van Gods aangezicht.

(M) Zo gaan wij hier met elkander
Door de nacht op weg naar huis
Pelgrims die uit alle landen
Samenkomen om het kruis

(A) Die aan kruis en graf ontheven
zullen zingen lof en prijs
aan den Heer van dood en leven
in zijn zalig paradijs
Vertaling J.W. Schulte Nordholt, melodie John Stainer

Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u. (2x)

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. (2x)

Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. (2x)

Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u. (2x)

Aan de uitgang is er een collecte t.b.v. Hand in Hand Community

De volgende Songs of Praise is op **zondag 1 december 2024** om 19.00 uur in de Lutherkerk m.m.v. Gijsbert Kok.
Heeft u een verzoeknummer, schrijf dan naar songsofpraise@pge.nu of meld het in de Emmaüs kerkapp onder Songs of Praise.