

SONGS OF PRAISE 11 mei 2025

Presentatie en begeleiding Sjaak Warnaar

De lente is gekomen / de zomer is nabij.

Het groen zit aan de bomen / het is de maand van mei.
De bloemen staan te blozen / de dieren vieren feest,
de mensen minnekozen / en God beschikt zijn geest.

De geest, dat is de adem / die God aan Adam geeft,
nu noemen wij met namen / al wat op aarde leeft.
Gij bloemen en gij dieren / gij mensen met elkaar,
komt allen bruiloft vieren / het feest is openbaar.

In al wat wijs en waar is / leidt ons de geest van God
en als de schepping klaar is / wordt heel de aarde goed.
Want hij zal bij ons komen / hij laat ons niet verweesd,
hij maakt het altijd zomer / en altijd pinksterfeest.

Tekst Willem Barnard en Guillaume van der Graft

Refrein: Onze wereld zou een grote tuin

met bloemen kunnen zijn.
Waar het heerlijk om te leven is
met volop zonneschijn.

Iedereen vertelt en zegt altijd,
dat alles goed kan gaan.
Als je overal en steeds opnieuw
voor and'ren klaar wilt staan. Refrein

Maar de mensen hebben het zo druk,
ze komen tijd te kort.
En ze zoeken ruikdom en geluk
waar 't niet gevonden wordt. Refrein

Daarom wacht niet tot het morgen is,
dat is misschien te laat.
Maak dat nooit de zon van blijdschap
voor een ander ondergaat. Refrein

Father, in captivity / We would lift our prayers to Thee /
Keep us ever in Thy love,
Grant that daily we may prove / Those who place their
trust in Thee / More than conquerors may be.

Give us patience to endure / Keep our hearts serene and
pure / Grant us courage, charity,
Greater faith, humility / Readiness to own Thy will / Be we
free or captives still.

For our country we would pray / In this hour be Thou her
stay / Pride and selfishness forgive / Teach her by Thy law
to live / By Thy grace may all men see / That true
greatness comes from Thee.

For our loved ones we would pray / Be their guardian
night and day / From all dangers keep them free / Banish
all anxiety / May they trust us to Thy care / Know that
Thou our pains doth share.

May the day of freedom dawn / Peace and justice be
reborn / Grant that nations loving Thee / O'er the world
may brothers be / Cleansed by suff'ring, know rebirth,
See Thy kingdom come on earth. Amen

Tekst en melodie Margaret Dryburgh

Wilt heden nu treden voor God, den Here,

Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot zijns lieven namens ere,
die daar nu onze vijand slaat terneer.

Ter eren ons Heren wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog.

Bidt, waket en maket dat ge in bekoring
en 't kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt de vijand tot versterking,
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald.

Tekst Adriaan Valerius Uit Valerius' Nederlandsche Gedenckklanck

Moe-der die mij het le-ven schonk in hel-der
we-reld-mor-gen-licht, schep-pen-de God en a-dem-
bron, mijn re-gen Jij, mijn wind, mijn zon; mijn re-gen
Jij, mijn wind, mijn zon.

Christus, Jij moeder, werd als ik,
Om mij te voeden met jouw licht,
Graan van het leven, liefdeswijn,
Jouw lichaam zal mijn vrede zijn,
Jouw lichaam zal mijn vrede zijn.

Moeder de Geest, die zorgt en zoogt,
Houd mij omarmd in je geduld,
Zodat ik in vertrouwen groei.
Totdat ik weet, totdat ik bloei;
Totdat ik weet, totdat ik bloei

Tekst Jean Janzen Vertaling Liesbeth Goedbloed Melodie J.A. Cole

Zij zit als een vogel, broedend op het water,

onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de Schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Tekst John L. Bell en Graham Maule Vertaling Joke Ribbers Melodie John L. Bell

Misschien weet je niet wat liefde is / of ken je haar nog
niet / Lees dan wat er staat in 't woord van God / en
luister naar dit lied / De liefde is een woeste stroom,
die alles overvloedt / De liefde is een plantje dat stil groeit.

De liefde, zij is als een bloem / waaraan ik zachtjes ruik,
of als een maat met dure zalf / in een glazen kruik.
De liefde is een stukje van de hemel in je hart,
de liefde die verdrijft ook alle smart.

De liefde is een witte wolk / die voortdrijft in de lucht.
Of als een zilv'ren vogel / ja in een snelle vlucht.
En Jezus zelf is die het zegt / de liefde telt het meest
Een gave van de Heil'ge Geest / die jij misschien ook
vreest.

De liefde is een oceaan / vol golven van geluk.
Als een vuur dat brandt van binnen / het breekt de
zonden stuk / Mijn droom is om bij God te zijn,
te zingen voor Zijn troon / en de liefde, zij geeft vleugels
aan mijn droom.

Tekst Meindert Bakker Muziek John Denver

Zoals een arm, vertroostend om mij heen,
zo teder ligt uw liefde om mijn leven.
Ben ik soms moe en moederziel alleen
op smalle paden en langs steile wegen
en is mijn hart zo hard gelijk een steen,
Gij streelt mij zacht – uw vingers zijn een zegen.

Zoals een arm, een uitgestoken hand,
zoals het licht dat glimlacht in de bomen,
zoals een wolkbreuk boven dorstig land,
zo zijt Gij menigmaal tot mij gekomen,
als ik door nacht en ontij onvermand
niets anders zag dan doden in mijn dromen

Zoals een klauw, een ijzersterke tang,
zo is de angst: ijskoud en ongenadig,
een beest, een geest, een spookbeeld, nachtenlang.
Hoe anders Gij! - o God, hoe warm weldadig
zegt mij uw stem: Mijn kind, wees maar niet bang;
als Ik het wil, is zelfs de dood genadig!

Zoals een arm, zo vriendelijk en zacht
hebt Gij uw liefde om mij heen geslagen;
altijd als ik geen morgen meer verwacht

vraagt Gij vandaag het nog met U te wagen.
Mijn God, al moet ik door de langste nacht,
Gij zult mij slapend in uw armen dragen!

Tekst A.F. Troost Melodie B. Huijbers

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart. Dat bewijst Gij ook nu.

Refrein: Groot is Uw trouw, o Heer;
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt,
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,
nu geeft Gij 't leven der eeuwigheid Refrein
Tekst T.O. Chisholm Melodie W.M. Runyan

Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort,
prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
Tekst: H.W. Baker Ned. vert. Gert Landman Melodie: C.H.H. Parry

Aan de uitgang is er een collecte t.b.v.
't Swanenburghshofje te Gouda.



De volgende Songs of Praise is op **zondag 1 juni** om 19.00
uur in de Lutherkerk m.m.v. Gijsbert Kok

Verzoeknummers? Songsofpraise@pge.nu