

Zondag 6 oktober 2024
'Zondag van kerk en Jodendom'

Ontmoetingskerk, 10.00 uur



Voorganger:
Ds. Adri van der Wal
Welkom: Karin Strijdhorst
Lector: Cathy de Goede
M.m.v. het koor 'Vivit' onder
leiding van Inge Westra
Orgel/vleugel: Sjaak Warnaar

Intocht

Tijdens het orgelspel bereiden we ons voor op de dienst

Vivit zingt: *'Living hope'*

Welkom
We worden stil voor God

Intochtslied: Lied 96a: 1, 2 en 3
'Zing een nieuw lied, alle landen'

Bemoediging
Vredegroet

Vivit zingt: *'In His love'*

Drempelgebed

Glorialied: Psalm 97: 1 en 6
'Groot koning is de Heer'

Het Woord gehoord

Zingen: voorafgaand aan de lezingen
Psalm 119:49
'Hoe wonderbaar is uw getuigenis'

Schriftlezing: Psalm 93

Vivit zingt: *'Een toekomst vol hoop'*

Overdenking

Meditatief orgelspel

Zingen: Hans Bouma, Zij zingen zich een weg
(2005), nr. 33 (melodie: Ps. 27)

1. Ten leven zijn wij door God opgeschreven,
Hij heeft zijn grote naam op ons gelegd,
bevrijdend spreekt Hij over ons zijn zegen,
getekend gaan wij verder onze weg.
Geen schuld drukt meer, het heil is ons
gebracht,
Gods aangezicht breekt lichtend door de
nacht,
de reddeloze vindt bij Hem gehoor,
wat ook benauwt, Hij heeft het laatste
woord.

2. God zegent ons, Hij geeft ons nieuwe
kansen,
wij leven op, wij komen aan het licht,
Hij sterkt ons in het werk van onze handen,
in bloei raakt wat nog toegesloten is.
Vreugde schept God in wie de vrede vond,
verrast blik Hij op wie tot aanzien komt,
gezegend is de mens die zich ontvouwt,
God waakt terwijl hij aan zijn leven bouwt.

Het Woord beantwoord

Aandacht voor de collecten:

1e collecte: KerkinActie Hoofddorp, NuFoBo-
project in Uganda, toelichting door mw. Ans
van der Schors, voorzitter KerkinActie
Hoofddorp.

2e collecte: Emmaüs
Busjesproject voor vluchtelingenkinderen
in Bodegraven
*Geven kan bij de uitgang, QR code, via
pge.nu of via de Emmaüsapp*

Dankgebed en voorbeden, stil gebed,
gezamenlijk gebeden Onze Vader

Vivit zingt: *'Ik zal er zijn'*

De kinderen uit de Kinderkerk en de Juniorkerk komen binnen

We zingen het kinderlied van de maand : *'Dank u wel'*

Wat hebben we met de kinderen besproken en wat geknutseld ?

Slotlied: Evangelische Liedbundel, nr. 166: 1 en 2 en 4 (melodie: Lied 868)

1. Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden-
stralende zon,
van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen!

2. Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen,
uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen;
Gij houdt de wacht,
en ook al dreigt soms de nacht,
reeds glanst het licht van de morgen.

4. Vader, U loven wij – draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;
Christus, ons licht,
op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen!

Slotwoord

Zegen, beantwoord met Lied 425: *'Vervuld van uw zegen'*

We gaan nog even zitten: een woord van de voorzitter van de kerkenraad Koos Karssen