

Morgendienst
Zondag 27 oktober 2024
Ontmoetingskerk
Aanvang 10.00 uur
Liturgische kleur: groen



Voorganger: Ds. Ton Zoutman,
Den Haag-Leidschenveen
Welkom: Erik Dijk
Lector: Esther Kevelam
Orgel: Jaap van Leeuwen
Medewerking van het koor Revival,
Dirigent: Jan Kroon
Pianist: Ad van Pelt
Dwarsfluit: Jan Willem Bukman

OP DE DREMPEL

Welkom, mededelingen
Moment van stilte

Openingslied: NLB 287:1,2 en 5

Bemoediging en groet,
vg. Ons houvast is God de Eeuwige
gem. Bron van licht en leven.
vg. In Zijn liefde is Hij altijd aanwezig.
gem. Amen

vg. Vrede en bemoediging van God,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
voor U en voor mij,
gem. Amen

Revival: Ave Verum

Thema van de dienst: Rotsvast (Matteüs 7:24)

Lezing Jesaja 5:1-2 en 7

Kyriegebed,
met na 'Wij roepen U': allen 'Heer ontferm u'

Zingen: NLB 377:1,2,3 en 4

HET WOORD

Gebed van de zondag

Kidspraatje en kinderlied: 'Dank U wel' (z.o.z.)

Revival: - Heer u bent mijn leven, vers 4: allen
- God is trouw

Thema van de dienst (vervolg)

Lezing uit de bergrede, Matteüs 5 t/m 7
(lector en voorganger)

-4: 23 en 5: 1 t/m 3

-5: 13 t/m 16

-5: 27-28, 38-39, 6: 6 en 6: 9

-6: 19 t/m 21

-6: 25 en 6: 33

Zingen: NLB 289: 1 en 3

Lezing uit Matteüs (vervolg)

-7: 1 t/m 3

-7: 7-8 en 13-14

-7: 24 t/m 8: 1

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: NLB 313: 1,3 en 4

HET ANTWOORD

Toelichting op de collecten:

1^e collecte: 'Giro 555', noodhulp voor
slachtoffers Midden Oosten

2^e collecte voor Emmaüs

Collectebusjes: voor vluchtelingenkinderen in
Bodegraven

*Geven kan bij de uitgang, via de QR code,
de Emmaüs app of pge.nu*

Revival: Maranatha

Dankgebed en voorbeden, stil gebed,
'Onze Vader'

Revival: Rejoice

Slotlied NLB 316: 1 en 4

*Onder het voorspel kunnen kinderen uit de oppas
gehaald worden.*

Heenzending en zegen, beantwoord met
gezongen 'Amen':



Dank U wel

- 1 Dank U wel voor de sterren en de maan.
Dank U wel voor het groeien van het graan.
Dank U wel voor de dieren in de wei.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.
- 2 Dank U wel voor de bloemen in het gras.
Dank U wel voor de vissen in de plas.
Dank U wel voor de bossen en de hei.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.
- 3 Dank U wel voor de wolken en de wind.
Dank U wel voor elk mens, voor ieder kind.
Dank U wel want U bent zo heel dichtbij.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

GEDICHT (Henk van Randwijk):

'Vergeefsche strijd'

*Wij zonder geld op reis gegaan
en zonder buidel uitgezonden
om te genezen waar wij konden,
te zegenen waar anderen slaan,
te snel vertraagde onze voet,
wij hebben ons te warm genesteld
en een weerbarstig fort gemetseld
rondom een volk dat trekken moet.*