

Zondag 13 april 2025
Ontmoetingskerk
Morgendienst 10.00 uur
Palmzondag
Liturgische kleur: paars



Voorganger: ds. Adri van der Wal
Welkom: Erik Dijk
Lector: Adrie de Graaf
Orgel/vleugel: Wim Kusee
Medewerking van het koor
Revival o.l.v. Jan Kroon,
pianobegeleiding Ad van Pelt

Intocht

Revival: *'Lead me to Calvary'*
Tekst z.o.z.

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 118: 9 en 10
'Laat ieder 's Heren goedheid prijzen'

Stil gebed

Bemoediging en vredegroet

Aandacht voor de liturgische bloemschikking

Lied: *'Als ik in gedachten sta'*
Koor vers 1 en 3, koor en gemeente vers 2 en 4

koor

1. Als ik in gedachten sta,
bij het kruis van Golgotha
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak.

koor en gemeente

2. Hoe nog stervende zijn mond,
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet.

koor

3. Op zijn kreet: "Het is volbracht,
antwoordt mijn aanbidding zacht:
Jezus, ook voor mij verwierf,
Gij verlossing, toen Gij stierf.

koor en gemeente

4. Hoor ik, hoe het laatst van al,
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot,
in de handen van mijn God.

Drempelgebed

Zingen: Lied 575
'Jezus, leven van ons leven'
Koor vers 1 en 2, koor en gemeente vers 3

Het Woord gehoord

Ter inleiding op de dienst aan het Woord:
Zingen Lied 280: 5 en 6
'Onthul ons dan uw aangezicht'

Aandacht voor de kinderen
Kinderlied: OTH424, *'Als ik lees in de Bijbel'*

Eerste lezing: Psalm 118: 19-24

Tweede lezing: Zacharia 9: 9-10

Zingen: Lied 558:1 en 2
'Jezus, om uw lijden groot'

Derde lezing: Lucas 19: 28-40

Zingen: Lied 556: 1,4 en 5
'Alles wat over ons geschreven is'

Overdenking

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 435: 1,2 en 4
'Hef op uw hoofden, poorten wijd'

Het Woord beantwoord

Aandacht voor de collecten
1^e collecte: Nederland, Missionaire kansen
met Pasen
2^e collecte: voor Emmaüs
Collectebusjes t.b.v. Young Africa
*Geven kan via de QR code, de Emmaüsapp,
pge.nu en de busjes/coll.zakjes bij de uitgangen*

Gebeden

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, 'onze Vader'

Revival zingt: *'Wij danken U'*. tekst z.o.z.

Zingen: Lied 981
'Zolang er mensen zijn op aarde'
Koor vers 1 en 3,
koor en gemeente vers 2,4 en 5

Slotlied: Tussentijds 157 (melodie: 'Wilt heden nu treden')

1. Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven, zijn dood en verrijzenis, en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren die onze God en leidsman ten leven is.
2. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, was Jezus de weg niet ten einde gegaan. Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen om in zijn lichaam onze dood te doorstaan?

3. Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, die tot de dood zich prijs heeft willen geven, die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.
4. Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam als graan in de aarde gestorven zijt. Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, van harte maak tot wederdienst ons bereid.

Slotwoord

Zegen, beantwoord met gezongen 'Amen'

Lead me to Calvary

King of my life, I crown Thee now,
Thine shall the glory be;
Lest I forget Thy thorn-crowded brow,
Lead me to Calvary.

Show me the tomb where Thou wast laid,
Tenderly mourned and wept;
Angels in robes of light arrayed
Guard Thee whilst Thou slept.

Lest I forget Gethsemane;
Lest I forget Thine agony;
lest I forget Thy love for me,
Lead me to Calvary.

Let me , like Mary, thro' the gloom,
Come with a gift to Thee;
Show to me now the empty tomb,
Lead me to Calvary.

May I be willing, Lord, to bear
Daily my cross for Thee;
Even Thy cup of grief to share,
Thou hast borne all for me.

2 x

Lest I forget Gethsemane, Lest I forget Thine
agony
Lest I forget Thy love for me, Lead me to
Calvary

Wij danken U.

Voor Uw trouw o Heer,
door alle jaren heen
voor Uw zegen elke dag,
danken wij U.

voor Uw liefde Heer,
dwars door het donker heen.
Voor Uw Zoon die alles gaf,
danken wij U.

Refrein:

Wij danken U, o hoogste Heer,
Ons loflied prijst Uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer,
Wij danken U o Heer.

Voor de mensen Heer,
Trouw door de jaren heen.
Voor hun warmte elke dag,
danken wij U.

Voor dit samenzijn,
Bouwend op U alleen,
Voor het uitzicht naar die dag,
Danken wij U.

Refrein :

Wij danken U, o hoogste Heer (3x)
Want U komt toe de hoogste eer,
Wij danken U, o Heer.