

Kerkdiensten 20 januari: Week van Gebed voor de eenheid 2019. Thema: 'recht voor ogen'

09.30 uur: **Ontmoetingskerk**, ds. L.L.J. Webbink, Organist Sjaak Warnaar. Tolkgabarentaal is Henrike Dijkstra.

Gastlector is mevr. Rita Ouwendijk vanuit Pinkstergemeente Morgenstond.

Mevr. Esther Kevelam zal voor ons de lezingen in de Salvatorkerk doen.

18.30 uur: **Lutherkerk**, Mevr. E. Dijkstra-Rensen. Preek van de leek is mevr. Elly Poot. Org. Jaap van Leeuwen.

Er is oppas voor de allerkleinsten. Kindernevendienst voor groep 1 t/m 7: Jezus is in Nazaret, Lucas 4:14-22

Collecten: 1e Diaconie Oecomene KIA 2e Kerkenwerk Emmaüs.
De busjes bij de uitgangen zijn bestemd voor Dim Dirk Jana.

Collecte Oecumene Migratie verbindt kerken wereldwijd In Nederland zijn er ruim 1200 internationale en migrantenkerken. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen interculturele kerken onderling en contacten tussen deze en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen. Onder meer door leiders van interculturele kerken toe te rusten en migrantenkerken te helpen via SKIN Nederland meer zichtbaar te worden in de Nederlandse samenleving, de media en de politiek. Ook ondersteunt de Protestantse Kerk multiculturele groepen die samen bijbel lezen met advies en materialen, want samen de Bijbel lezen vanuit diverse culturele invalshoeken is een enorme verrijking. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk internationale en migrantenkerken in Nederland en andere oecumenische activiteiten. Taakgroep Diaconie.

Ontmoeting Alleengaanden. Welkom weer op de derde zondag na de diensten in 't Anker voor een ontmoeting met elkaar. Deze keer een filmpje dat Piet v d Steen heeft gemaakt n.a.v. het dagje uit. Wilt u gehaald en thuis gebracht worden, bel even naar Gerrit de Graaf 0616647550. Gerrit en Irma, Domingo, Dirk en Corrie

Kerkdiensten 27 januari: Scholenzondag

09.30 uur: **Ontmoetingskerk**, ds. A.P. Tack

18.30 uur: **Lutherkerk**, Preek van de leek met ds. L.L.J. Webbink

Bloemengroet: Op zondag 13 januari werden de bloemen bezorgd bij mw. Marja Sandifort.

Kerk in de week:

Maandagavond 21 januari vergadert de Taakgroep Pastoraat om 19.45 uur.

PCOB: houdt op woensdag 23 januari om 19.30 uur in 't Centrum, een bijeenkomst met daarin een optreden van wereldmuziekkor "Piosenka". Het koor treedt op in traditionele kostuums. Ook vertellen zij over de

herkomst van de verschillende kostuums. De melodieën komen uit allerlei landen en streken van de hele wereld:

Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, veel muziek uit de Balkanlanden, maar ook uit Italië, Griekenland, Indonesië, Japan, Zweden en natuurlijk Nederland. U bent van harte welkom.

Woensdagavond vergadert de Wijkkerkenraad.

Donderdagavond 19.15 uur Gebedsbijeenkomst Lutherkerk met ds. Bram Tack

Week van Gebed voor de eenheid 2019. Thema: 'recht voor ogen'

Deze week, van 21 t/m 26 januari heeft de Week van Gebed voor de eenheid als thema: 'recht voor ogen'. Dit thema is afkomstig van christenen uit Indonesië. Zij zagen en zien een toename van onrecht in hun land. Daarom zullen wij deze komende week juist bidden voor recht en gerechtigheid.

Er zullen over de hele kerkelijke breedte van Bodegraven korte gebedsbijeenkomsten zijn waarvoor je van harte bent uitgenodigd. De bijeenkomsten zijn van 19.15 tot 19.50 uur : (Zie ook de flyers bij de uitgangen en Kerkmag.)

Ma. 21 jan.	Hervormd Bodegraven	koor Dorpskerk, Oude Markt 1
Di. 22 jan.	Pinkstergemeente Morgenstond	Salvatorkerk, Vrije Nesse 11
Wo. 23 jan.	St. Willibrordus geloofsgemeenschap	St. Willibrorduskerk, Overtocht 20
Do. 24 jan.	Prot. wijkgemeente Emmaüs	Lutherkerk, Marktstraat 2
Vrij. 25 jan.	Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt	Ichtuskerk, Stationsweg 17
Za. 26 jan.	Gereformeerde Gemeente	Bethelkerk, Dronensingel 2

Sirkelslag Young!! Vrijdag 1 februari 2019 vind weer de jaarlijkse editie van Sirkelslag Young plaats. En uiteraard doen wij vanuit Bodegraven mee!!! Het thema voor dit jaar is: Een nieuw begin. Jongeren van 12-16 jaar zijn van harte welkom op de jeugdzolder van 't Centrum. Het spel start om 19.30 maar zorg dat je om 19.15 aanwezig bent. Het spel verloopt deze keer via een Live uitzending dus later starten is géén optie! Meer info kun je vinden op www.sirkelslag.nl. Tot dan!! Taakgroep Jongeren Carla & Arie van Oosterom. (contact cvoosterom@casema.nl of 06-14240829)

Lieve Mensen, Vrijdag zijn alle zalen en de vloerbedekking in de kerk grondig gereinigd, in de ontmoetingsruimte hebben we zelfs nieuwe vloerbedekking gekregen. Om er zolang mogelijk van te genieten stel ik voor dat u gerust om een doekje uit de keuken mag vragen als er wat gemorst wordt, dit kan natuurlijk gebeuren. Ik hoop dat we op deze manier vlekken op deze nieuwe vloerbedekking kunnen beperken. Groet, Marja Sandifort.

Zolderfeest: Vrijdag 25 januari gaan we met het zolderfeest schaatsen. Meestal doen we dit op de overdekte ijsbaan te Rotterdam. Vertrek 18:30 bij 't Centrum van de kerk. Graag even opgeven per mail zodat wij rekening kunnen houden met voldoende auto's. Opgeven bij leodevries20@outlook.com Entree 5 euro. Ouders die willen rijden en schaatsen zijn van harte welkom. Met vriendelijke groet, Leo de Vries

Songs of Praise. In Kerkmag las u het misschien al: Zingen maakt blij! Over drie weken zingen we weer, Eric Bette presenteert, Dick en Martine Broere begeleiden. Geef uw voorkeurlied aan op songsofpraise@pge.nu. Of spreek Eric Bette en Alie Benedictus aan na de kerkdienst bij de koffie. Dit kan t/m 27 januari.

Inschrijving Meditatief Weekend Mutare organiseert op 5, 6 en 7 april aanstaande een 'Meditatief Weekend' op de boerderij 'Hoeve Wetermans' van de familie Coes te Olst, Overijssel. We gaan op zoek naar de 'monnik in ons', aan de hand van concrete vragen die worden aangereikt, we genieten van wandelingen, zingen liederen uit Taizé en bereiden zelf de meditatieve viering op zondag voor. Zie de eerdere aankondiging in KerkMag van december. Er is nog plaats voor enkele personen. Wie interesse heeft kan contact opnemen met janvdhauw@gmail.com, kan ook telefonisch (650405). Kerngroep Mutare.

Kerkbalans 2019

Aanstaande maandag, 21 januari start actie Kerkbalans met een korte bijeenkomst van de lopers in de Lutherkerk om 19 uur. U wordt deze week persoonlijk door één van de lopers benaderd om uw toezegging voor Kerkbalans in te vullen. De loper komt het toezeggingsformulier ook weer bij u ophalen. Als u zich heeft opgegeven om Kerkbalans via internet op te geven dan ontvangt u een mail, de loper komt dan alleen de brochure bij u bezorgen. Heeft u een overeenkomst voor periodieke gift, dan ontvangt u vanaf dit jaar geen verzoek voor een bijdrage, wij zullen wel de brochure over Kerkbalans bij u bezorgen. Net als voorgaande jaren is uw bijdrage bestemd voor Kerk, Diaconaat en Kerk in Actie Wereldwijd.

Mogen we ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen?

Elk jaar stijgen de kosten, denk aan salarissen, energie etc. Indien het voor u mogelijk is vragen we u om uw bijdrage te verhogen. Zodat het werk doorgang kan vinden.

Woensdag 30 januari worden de toezeggingen door de lopers ingeleverd in de Ontmoetingskerk.

Alle gemeenteleden zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom om de tussenstand en de eindstand (rond 21.00 uur) te vernemen.

Namens de taakgroepen Beheer & Financiën, Diaconie (incl Kerk in Actie Wereldwijd). Frans Ritmeester

Collecteopbrengst 13 januari 2019 Diaconie € 347,05 (VOTA) Kerk € 304,75