

**Kerkdiensten zondag 22 september:**

**10.00 uur: Ontmoetingskerk:** Kliederkerk/Vredesweek. Ds. A. van der Wal en organist Sjaak Warnaar.  
Henrike Dijkstra komt tolken.

**19.00 uur: Lutherkerk:** Meditatieve viering. Ds. P. Veldhuizen en organist Johan Kooiman.

Tijdens de morgendienst is er oppas voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar. Kinderen in de kerk kunnen voor en tijdens de dienst wat leuks pakken bij het speelmeubel voorin. Kinderen van 4 t/m 6 jaar zijn tijdens de preek ook welkom bij de oppas.

**Meditatieve dienst van Zondagavond:**

Vooraf de ouderen onder ons zullen die poster nog wel kennen. Die van de brede en de smalle weg. Links de brede weg met allerlei verleidingen, die onmiskenbaar leidt tot het verderf (een brandende poel). En rechts de smalle weg met als toegang een heel nauw poortje, die leidt naar het leven, de gouden stad, het nieuwe Jeruzalem. De plaat staat vol met verwijzingen naar bijbelteksten; het beeld van de brede en smalle weg en de nauwe poort komt uit de Bergrede van Jezus, Matteüs 7 vers 13 en 14. Zou Jezus al die zaken die afgebeeld zijn in gedachten hebben gehad, of kan hij ook iets anders bedoeld hebben. In de meditatieve viering van zondagavond staan we hierbij stil en worden we stil en laten we onze gedachten gaan over de keuzes die we elke dag weer maken. Ds. Piet van Veldhuizen gaat voor en leidt de meditatieve momenten kort in. Van harte Welkom.

**Collectes:** 1<sup>e</sup> collecte Diaconie buitenland, Soedan. 2<sup>e</sup> collecte Emmaüs.

Ramp op ramp in Soedan. Het land wordt al anderhalf jaar geteisterd door een burgeroorlog met tienduizenden doden en nog veel meer vluchtelingen tot gevolg. Er is honger en nu is er ook nog een dam doorgebroken waardoor er een watertekort voor een half miljoen mensen dreigt. Zoveel nood vraagt om actie. Met het noodhulpprogramma helpt Kerk in Actie wereldwijd op plekken van ontredde en wanhoop, zoals in Soedan. We zorgen voor water en middelen waarmee gezinnen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Machteloos toekijken hoeft niet. Door te geven kun je daadwerkelijk iets betekenen voor de getroffen inwoners van Soedan.

Voor de collecte die op het rooster stond (Syrië/bouw de kerk weer op) zullen we als Diaconie een gift geven.

De busjes zijn het hele jaar bestemd voor Vluchtelingenkinderen in Bodegraven.

Geef aan de collecte via de Emmaüsapp!

Scan de QR-code!



**Kerkdiensten zondag 29 september:**

**10.00 uur: Ontmoetingskerk:** Ds. W. ten Voorde, m.m.v. de Cantorij en organist Jaap van Leeuwen.

**19.00 uur: Lutherkerk:** Mevr. Marianne Verburg en organist Gijsbert Kok.

**Kerk in de week:**

**Ontmoetingen onder de koffie:**

Dinsdag 24 september is iedereen weer welkom op onze maandelijkse koffieochtend. De deur is 9.30 uur open en rond 12.00 eten we met elkaar een broodmaaltijd. Taakgroep Diaconie.

**Vanuit Bouwen & Ontmoeten organiseren we een avond:** Christelijke spiritualiteit: de wijsheid van geloofsgroei. Kom dinsdagavond 24 september naar 't Centrum voor een inspirerende avond! Bedoeld voor wie een verlangen heeft naar God. Misschien omdat je Hem ergens onderweg een beetje bent kwijtgeraakt. Of omdat je vermoedt dat er meer van God te ontvangen is, maar hoe? In de christelijke traditie wordt weleens gezegd: je bent een

leven lang bezig om christen te worden. Spiritualiteit of mystiek gaat over de ervaringswijsheid van de kerk. Wat is eigenlijk een gelovig leven? En groei je daarin? Eeuwenlang hebben mensen hierover geschreven. Deze avond maken we kennis met deze wijsheid.

Spreekster: ds. Marianne Vonkeman, inloop vanaf 19.45 uur. Fijn als je je even aanmeldt: [esthervanwell@yahoo.com](mailto:esthervanwell@yahoo.com)

### Project Paulus: doe mee!

Vorige week, tijdens de startzondag, hadden we de succesvolle aftrap van Project Paulus. Een eigentijds musicaltheaterproject over het leven en werk van Paulus en wat zijn brieven ons nu nog vertellen. Hiermee willen we binnen Emmaus zoveel mogelijk gemeenteleden met elkaar verbinden in activiteiten op gebied van toneel, zang, muziek of dans, of in de ondersteuning achter de schermen. Al 25 gemeenteleden hebben zich aangemeld, doet u ook mee?

Meer leest u in de flyer, in de Emmaus app, of kom naar de flipover in de ontmoetingsruimte tijdens de Kliederkerk waar we je graag meer vertellen, en waar je je ook kunt aanmelden. Graag tot ziens.

### De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op

Woensdag 2 oktober 2024 in het Centrum, aanvang 20.00 uur.

Vanaf 19.45 is de inloop met koffie en thee. De agenda ziet er als volgt uit:

- Welkom en opening
- Toekomstvisie Emmaüs – Taakgroep B & F en projectgroep
- Training leiden uitvaarten – Trudy Janmaat en Marja Sandifort
- Pauze
- Financiële zaken – Taakgroep B & F
- 5 minutenverslag activiteiten – Taakgroepen
- Sluiting

Fijn als u zich betrokken voelt en aanwezig bent!

Collectes 8 september:

- Non Food Bank: € 361,35

- Emmaüs: € 471,60

- Busjes: € 112,50.

Marianne Verburg 06-39 84 28 50 <a href="mailto:emmauskerkmarianne@gmail.com">emmauskerkmarianne@gmail.com</a>	Adri van der Wal 023-56 30 997 <a href="mailto:a_vd_wal@hotmail.com">a_vd_wal@hotmail.com</a>	Arjo van der Steen 06-55 55 33 73 <a href="mailto:arjo.pge@aol.com">arjo.pge@aol.com</a>	Eric Bette 06-36 16 32 20 <a href="mailto:pastoraat@pge.nu">pastoraat@pge.nu</a>
--	---	--	--

Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat. Laatste moment van copy aanleveren donderdag om 17.00 uur.