

Kerkdiensten 20 april 1^e Paasdag:

10.00 uur: Ontmoetingskerk: Ds. Annelene Metz, mmv Emmaüs-band (Twenty4Eleven). Henrike Dijkstra komt tolken.

19.00 uur: Lutherkerk: Ds. J.H. Adriaanse uit Beerzerveld, organist: Gijsbert Kok

Bij de ochtenddienst

De afgelopen dagen hebben we de weg naar Pasen afgelegd: van de Maaltijd van Jezus en zijn leerlingen op Witte Donderdag naar zijn gevangenneming, zijn sterven op Goede Vrijdag, de oorverdovende stilte van Stille Zaterdag en uiteindelijk het verwelkomen van Licht in het duister: een nieuw begin, de dood is overwonnen. We vieren vandaag feest, maar op Eerste Paasdag is dat nog zoekend en tastend. De leerlingen zien een leeg graf, wat is er precies gebeurd? Het thema van deze dienst is: 'Ik zie, ik zie...'. De muziek wordt verzorgd door de Emmaüsband Twenty4Eleven en organist Marco Spits. In deze gezinsdienst is er extra aandacht voor de kinderen. De dienst begint om 10.00 uur, maar vanaf 9.45 uur zingen we alvast enkele Paasliederen.

Collectes: 1^e collecte: Oekraïne steun voor inwoners en ontheemden, 2^e collecte Emmaüs.

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.



Het busjes project is heel 2025 voor YoungAfrica

Geef aan de collecte via de Emmaüsapp! Scan de QR-code!

De bloemen van afgelopen zondag zijn gebracht bij Mevr. Hennie van de Meeberg.

Kerkdiensten 27 april:

11.00 uur: Ontmoetingskerk: Ds. Gerard Slingerland, mmv Emmaüs-band (Twenty4Eleven)

19.00 uur: Lutherkerk: Ds. Elizabeth Post, organist: Jaap van Leeuwen

Kerk in de week

Afwezig: Annelene Metz is afwezig van 21 april t/m 27 april.

Woorden bij de Liturgische schikking

Prachtige bloemen lentebodes tekenen van een nieuw begin een nieuwe wereld.

Betekenis symbolen Paaskaars

In zijn afscheidsrede zegt Jezus over zichzelf: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij" (Joh. 14:6). Als christenen mogen wij gezamenlijk de Weg van Jezus volgen om uiteindelijk thuis te komen in het huis van de Vader (zon) waar veel kamers zijn; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? (Joh. 14:2).

Aanstaande donderdag is er weer Bakkie&Bijbel in de Meent van 14.30 uur tot 15.30 uur. U bent weer van harte welkom! Adrie Mak en Marianne Verburg.

Rouwgroep

De dood hoort bij het leven, maar dat doet niets af aan de impact die het op het leven heeft. Het verdriet kan zo overweldigend zijn dat het lijkt alsof het leven zijn glans verloren heeft. U kunt zich leeg, doelloos, boos, teruggetrokken en verward voelen. In het begin zijn mensen zorgzaam en bezorgd maar na een tijdje kan het lijken of niemand meer ruimte heeft voor uw verdriet. Maar het verdriet blijft en dat is normaal. Er bestaat geen handleiding voor rouw. Ieder rouwt op zijn eigen, unieke manier. Het kan helpen om op een laagdrempelige manier verhalen, ervaringen en gevoelens met elkaar te delen. Dat hebben we het afgelopen jaar met de bestaande rouwgroep mogen ervaren. Met een lach en een traan konden we elkaar steunen en kregen we inzicht in het eigen rouwproces.

Daarom willen we hier een vervolg aan geven.

Voor Wie? De rouwgroep is voor iedereen die (kort of wat langer geleden) een dierbare verloren heeft. Maar ook voor degenen die rouwen om andere verliezen zoals de confrontatie met het verlies van gezondheid, de diagnose van een ernstige ziekte, ontslag, een echtscheiding of relatiebreuk, ongewenste kinderloosheid of het verlies van een ander belangrijk levensperspectief.

Waar en Wanneer? Op dinsdagmiddagen in 't Centrum van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Als er voldoende belangstelling is komen we met een nieuwe groep de volgende middagen bij elkaar:

- Dinsdag 29 april van 14.30 tot 16.00 uur: 'De werkelijkheid en de pijn van het verlies'
- Dinsdag 6 mei van 14.30 tot 16.00 uur: 'Nooit meer als voorheen'
- Dinsdag 13 mei van 14.00 tot 16.00 uur: 'Niet loslaten maar anders leren vasthouden'

Daarna kunt u aansluiten bij de bestaande rouwgroep die vijf keer per jaar bij elkaar komt, ook op dinsdagmiddag.

Is dit iets voor U? U kunt gewoon een keer meedoen en dan bepalen of u vaker komt. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd even bellen. In verband met de voorbereiding en de organisatie is het fijn als u zich bij mij opgeeft door mij te bellen of mij een mailtje te sturen (0639842850, emmauskerkmarianne@gmail.com)

Vriendelijke groet, Marianne Verburg

Op dinsdag 22 april komt de rouwgroep weer bij elkaar in 't Centrum. U bent weer van harte welkom, ook als u nog niet eerder geweest bent. We beginnen om 14.30 uur en stoppen rond 16.00 uur.

Marianne Verburg 06-39 84 28 50 emmauskerkmarianne@gmail.com	Ds. Annelene Metz 06-51 27 35 27 a.metz@pge.nu	Arjo van der Steen 06-55 55 33 73 arjo.pge@aol.com	Eric Bette 06-36 16 32 20 pastoraat@pge.nu
--	---	--	--

Laatste moment van copy aanleveren donderdag om 17 uur!

Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens, we gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat.